

Kadın Yaşamdır, Kadının Kurtuluşu Yaşamın Kurtuluşudur!

Bugün, evlatlarını Gezi İsyanı'mız sırasında ve sonrasında yapılan kallesçe, alçakça saldırılarda şehit veren Ethem Sarsılık, Mehmet Ayvalıtış, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz,



11'de

Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik'in yürekleri yaralı ama başları dimdik cesur analarının günü. Bugün yine Gezi İsyanı'mız sırasında evinden ekmek almaya giderken polisin başından vurarak komaya soktuğu ve hala komadan çıkamayan Berkin Elvan'ın hastane kapılarında aylardır umutla bekleyen anacığının günü.

Bugün yürekleri, evlatlarının paramparça edilmiş bedenleri gibi bin parça olmuş, o gün bugündür kalarlara bürünmüş Roboski analarının günü. Bugün Tayyipgiller'in ileri demokrasininin sağlık sistemi yüzünden ölen, cenazesi babasının omzunda çuvala taşınan 3 yaşındaki bebek Muharrem'in acılı anasının günü.

HKP'den Beyoğlu'ndaki genel arama kararına itiraz



İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesinin Beyoğlu Bölgesi için genel arama kararına yapılan itirazın dilekçe metni <http://www.kurtuluspartisi.org/15-mansetler/511-hkp-beyoglu-ndaki-genel-arama-kararina-itiraz-etti.html> adresinden okunabilir.

İstanbul Barosu Yönetimi savunmayı savundu, yargıladı ve beraat etti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin "yargı görevi yapma etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla ve 2-4 yıl hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Kurtuluş Partili Hukukçuların destek için katıldığı duruşmada sanıklar beraat değil adalet istediler. Dava, siyasi bir dava olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Hikmet Kıvılcımlı

Gözümüzü açalım:
Devrim var!

3'te

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 17 Aralık ve sonrası süreci değerlendiriyor

6'da

Halkın Kurtuluş Yolu

Yıl: 8 Sayı: 73 1 Mart 2014

Siyasi Gazete

www.kurtulusyolu.org

1 TL

HKP'den Başbakan için tutuklama talebi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında gerçekleşen telefon konuşmalarının 24 Şubat tarihinde

internet ve basın ortamında yayımlanması üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) harekete geçti.

"Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Er-

doğan, suça karıştığı tespit edilecek tüm şahıslar"ı şüpheli olarak gösteren HKP dava dilekçesinde;

"Şüpheliler, daha önce başlatılan yolsuzluk operasyonu sebebiyle, savcıların, emniyet müdürlerinin görev yerlerini değiştirerek, ve dahi görevden alarak, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu da işlemişlerdir. Telefon konuşmalarında bunun da itirafı mevcuttur. Bu nedenle, kendileri aleyhine yürüyecek soruşturmaları akamata uğratan şüphelilerin tutuklanmaları gereği de ortaya çıkmaktadır. Bu millet, bu suçlardan başka türlü arınamayacaktır" dedi.

Dava dilekçesi metni:

5'te

Hırsızlar İmparatoruna karşı halk alanlardaydı!



Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasındaki telefon konuşmalarında vurgunlarının, hırsızlıklarının bir kez daha ortaya çıkmasıyla halkımız alanlara çıkarak "Hükümet İstifa" diye haykırdı.

İki idoloji
iki anlayış

3'te

Demokrasibilik oyunu
(seçimler)

11'de

Politeknik Eğitim

13'te

Büyük Komutan Frunze'nin uğruna yaşamını adadığı, O'nun emaneti Ukrayna, AB-D Emperyalistlerinin ve beslemeleri faşistlerin işgali altında

4'te



Venezuela'da karşıdevrim yenilecek Şeytan, Devrimin inşasına engel olamayacak

4'te



Halkın Kurtuluş Partisi
Büyükşehir Belediye
Başkan Adaylarını
Açıkladı

2'de

Başyazı

Ne utanmaz arlanmazmışsın be!..

İnsan bu kadar mı utanmaz arlanmaz olur yahu... Bu kadar mı ar namus bilmez olur... Hadi dilinden düşürmediğin Allah'tan hiç korkmuyorsun da kuldandan hiç utanmıyormuşsun sen. Daha Belediye Başkanlığı döneminde azgın bir biçimde çalmaya, vurmaya başladın. Ve herkesin bildiği gibi tümü de yüz kızartıcı suçlardan olmak üzere 7 tane dosya bıraktın geride, milletvekilliğine zıplarken. Şu anda da bunlardan dokunulmazlık zırhına büründüğün için kurtarıyorsun paçanı. Tabii bu son yaptığın yasalarla bağımsız yargı diye, hukuk diye bir şey bırakmadığın için dokunulmazlık kalkana da ihtiyacın kalktı aslında. Ne olacak ki artık sana?.. Hangi polis, savcı, yargıç senin aleyhine kalem oynatabilir, soruşturma, kovuşturma başlatabilir? Bunların hepsi tarih oldu gayri.

Zamanın ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz'in seni ABD adına satın almasıyla değişti kaderin. ABD, senin önündeki tüm engelleri bir anda silip süpürdü. Gerçek anlamda bakıl-

dığında, senin yasal açıdan o zamanda dahi muhtar bile olamayacak denli kamu görevinden uzak tutulman gerekirdi. Çünkü sen, maddi anlamlı tüm yüz kızartıcı suçları işlemiş durumdaydın. Başka suçların da vardı bilindiği gibi. Ama hep söylediğimiz gibi; Türkiye'de iktidarları getiren de götürün de ABD Emperyalistleri olduğu



in bu engellerin hepsi çerçöp misali bir kenara itildi ve sen Türkiye'nin tepesine gelecek denli yürüyüşüne devam ettin. Tabii ABD için tam da senin gibi adamlar gerekirdi hizmetkârlık etmeye. Sen utanma,

arlanma, ahlâk, vicdan tanımadığın için senin için hiçbir aşıklık iş suç sayılmaz. İnsanda, İngiliz düşünürlerin "Moral Sense: Ahlak Duygusu" dediği, daha doğrusu öyle kavramlaştırıldığı bir duygu olmalı gerçek anlamda insan olabilmesi için. Ama sende onun zerresi yok. Senin için yalan söylemek, dolap çevirmek, vurgun

8'de

Kurtuluş Partisi'nden

HKP, halka hakareti yargıya taşıdı

"Bir arada kamunun parasını gasp edenler arasındaki bağ geçici, tesadüfi, basit, bir defalık kurulmuş değildir. İlişki ve organizasyonda mütemadilik mevcuttur.

Tüm bunlar, işlenen suçların TCK 220 unsurunu ihtiva eden bir suç örgütü dahilinde gerçekleştiğini ortaya sermektedir. Dolayısıyla şüpheliler, eylemlerine uyan suçların yanı sıra, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından da yargılanmalıdır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

ŞİKAYET VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN:

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ.....: Av. Metin Bayar, Av. Sait Kiran, Av. Doğan Erkan, Av. Tacettin Çolak
Necatibey Cad. Sezenler Sokak. No: 4/15 Sıhırye/ANKARA

ŞÜPHELİLER.....:

1- Recep Tayyip Erdoğan
2- Binali Yıldırım
3- Mehmet Cengiz
4- Nihat Özdemir
5- Hayrettin Özalın
6- Adnan Çebi
7- Suça karıştığı tespit edilecek diğer şüpheliler

SUÇ.....:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220),
Görevi Kötüye Kullanma (TCK 252),
İhaleye fesat karıştırma (Madde 235),
Hakaret (TCK 125),
Haksız Mal Edinme (Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 4, 13)

ŞİKAYETLERİMİZ.....:

1- Geçtiğimiz günlerde, 17 Aralık tarihinden beri Ülke gündeminin birinci sırasını işgal eden "yolsuzluk" eylem ve iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Ne yazık ki, görevi adli soruşturma yürütmek olan Cumhuriyet Savcılar ve emirindeki adli kolluk görevlileri, sürdürmekte oldukları yolsuzluk soruşturmaları sebepleriyle görevlerinden alındılar, yerleri değiştirildi, ellerindeki dosyalar veya yetkileri alındı hatta kimileri tehdit edildiler, siyasi iktidar bileşenlerince.

Böylece bizlerin zaten işlemediğini düşündüğümüz hukuk, tümüyle dondurulmuş ve yürütmenin elinde bir oyuncak haline gelmiş oldu. Uluslararası ilke ve normlarla asla bağdaşmayan şekli hükümler sebebiyle, iktidar bileşenleri, hatta onların yakın çevreleri, çocukları, onlara yakın iş adamları, bütün suçlardan bağışık oldular.

İşte bu cezalandırmadan bağışıklık halinin verdiği pervasızlıkla, kamu parasının nasıl yeyim edildiği/ettirildiğine ve halkımızın nasıl aşağılanarak hakarete uğradığına, bir takım şüphelilerde nasıl bir halk düşmanlığı olduğuna ilişkin ortaya çıkan yeni durum şöyle:

"Başbakan Erdoğan'ın ATV-Sabah grubunu kendisine yakın işadamlarına aldırma için, Haberleşme ve Ulaştırma eski Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı görevlendirdiği iddia ediliyor.

Binali Yıldırım'ın Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Hayrettin Özalın, Adnan Çebi gibi AKP Hükümeti döneminde çok önemli ihaleler almış işadamları ile bir toplantı yaptığı, ATV-Sabah Grubunu Başbakan Erdoğan'ın almalarını istediğini, **hangi işadamların ne kadar para ödemesi gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Bu işadamlarına verilen ihaleye göre para talep edildiği belirtiliyor.**

"BİR İHALE VERİRLER ZARARI KAPATIRIRIN"

Asıl ilginç olanı bundan sonra yaşananlar. Buradaki toplantıda yer alan işadamlarının telefon görüşmelerinde skandal ifadeler yer alıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıldığı iddia edilen Adnan Çebi'nin istenilen parayı duyunca rahatsızlandığı, uykularının kaçtığı iddia edilirken Mehmet Cengiz'in "Biz alıştık bir hafta sonra gayet normal karşılarırsın, bir ihale verirler zarar kapatırın" şeklinde teskin ettiği söyleniyor.

Hayrettin Özalın ile Mehmet Cengiz arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde skandal ifadeler yer alıyor. Buradaki konuşmada **hangi işadamların ne kadar vereceğine dair ifadeler bulunuyor.** İşadamlarının istenilen rakamları çok buldukları, ilk duyduklarında sararıp morar-



Cengiz

dıkları iddia ediliyor. İkili arasında geçen konuşmada küfürlü ifadelerle sıklıkla rastlanırken bu konuşmaların kendi aralarında kalması gerektiğini belirtiyorlar.

MİLLETE AĞIR KÜFÜR!

Mehmet Cengiz ile bir başka işadamı Celal Koloğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasında ise millete küfür edildi. İkili arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerinde Binali Yıldırım'dan övgüyle bahsediliyor. Yıldırım için "hakikaten bu adam başka adam" şeklinde bahsediliyor. **Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları ihalelerden bahsedilirken Nihat Özdemir'in de ağzının kulaklarında olduğu söyleniyor.** Mehmet Cengiz gülerken Celal Koloğlu'na "bu milletin a.... koyacağız, sen merak etme" derken Koloğlu da "inşallah inşallah" şeklinde yanıt veriyor. Daha sonra Nihat Özdemir ile Mehmet Cengiz'in bir konuşması yer alıyor. **AKP'ye yakın işadamlarının bir araya geleceği bir toplantı tertip ediyorlar.** Bu toplantının nerede yapıldığı, ne konuşulduğu ile alakalı bir bilgi yer almamaktadır. Sadece ayın 22'sinde yapılacak olan görüşmelerin Mehmet Cengiz'in isteği ile ayın 21'i Cuma gününe alındığı anlaşılıyor." (<http://www.habererk.com/haber/3209/akp-ye-yakin-isadamlarinin-bomba-ses-kayitlari-millete-kufur>)

2- Bir başka kaynağa göre, sürecin öncesi ve sonrasıyla detayları şöyle:

"Telefon kayıtlarının ortaya çıkardıklarına bakalım:

Tarih: 21 Temmuz 2013.

Erdoğan, evinde Kolin İnşaat sahibi Celal Koloğlu ile yaptığı görüşmede, Sabah ve atv ile ilgili olarak "sukutdayız, hallolacak bu iş" diye talimat verdi.

Tarih: 21 Ağustos 2013.

Erdoğan'ın talimatı sonucunda, Binali Yıldırım, "büyük müteahhitler" İbrahim Çeçen ve Mehmet Cengiz'den, Sabah ve atv'nin alınması için havuz oluşturmalarını istedi.

Tarih: 23 Ağustos 2013.

Kalyon Grup, Sabah ve atv'yi almak için Zirve Holding AŞ'yi kurdu.

Tarih: 3 Eylül 2013.

"Büyük müteahhitler" Binali Yıldırım ile Ankara Ahlatlıbel'de buluştu. İşadamlarının oluşturduğu 630 milyon dolarlık havuzun, 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye Ziraat Bankası'ndan karşılanması kararlaştırıldı.

Tarih: 14 Kasım 2013.

Para toplama işini organize eden Mehmet Cengiz İstanbul'da Kıyı Emniyeti Sosyal Tesisleri'nde Binali Yıldırım ile buluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı ihalesi "yüzde 10'a halledildi. Sırada 4 milyar dolarlık bir ihale daha vardı.

Tarih: 20 Aralık 2013.

Rekabet Kurulu, Zirve Holding AŞ'nin, Sabah ve atv'yi satın almasına onay verdi.

Tarih: 25 Aralık 2013.

İçlerinde "büyük müteahhitlerin" de bulunduğu AKP'ye yakın 41 işadamına yönelik polis operasyonu AKP Hükümeti tarafından durduruldu. Savcı soruşturmadan alındı.

Sonraki süreçte işadamlarının telefon görüşmeleri medyaya sızdırıldı.

Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu ile görüşürken, "milletin a.... koyacağız" küfürü bir büyük gerçeği ortaya çıkardı..."

(<http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/bu-milletin-asina-boyle-koymuslar-453367>)

3- Aynı kaynağa göre, AKP'ye yakın olan bu iş adamlarının en dışlisi olan Mehmet Cengiz'in daha önce aldığı ihaleler ve ederi neler? Şunlar:

"Peki..."

Mehmet Cengiz, "milletin a.... nasıl koyacaktır?"

Cengiz Holding'in aldığı kimi ihalelere bakalım:

İstanbul 3. Havalimanı: 58 milyar 890 milyon TL
Urfa İlisu Barajı (Hasankeyf): 4 milyar 851 milyon TL

İstanbul Avrupa Yakası Boğaziçi Elektrik Dağıtım: 3

milyar 626 milyon TL

İstanbul Taksim-4. Levent Metrosu: 2 milyar TL

Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bursa Ulu- dağ Elektrik Dağıtım: 1 milyar 457 milyon TL

Antalya, Burdur, Isparta Akdeniz Elektrik Dağıtım: 1 milyar 10 milyon TL

Ankara-İstanbul Hızlı Tren 2. Etap: 1 milyar TL

Trabzon Atasu Barajı: 874 milyon TL

Şile Ağva Yolu: 527 milyon 40 bin TL

Artvin Yusufeli Barajı: 486 milyon 80 bin TL

Trabzon-Aşkale Yolu: 484 milyon 50 bin TL

Seydişehir Eti Alüminyum/Oymapınar HES: 417 milyon 85 bin TL

Sivas, Tokat, Yozgat Çamlıbel Elektrik Dağıtım: 400 milyon 70 bin TL

Ankara Tren Garı: 250 milyon TL (iptal oldu yeniden yapılacak)

Ordu, Giresun Havalimanı: 144 milyon TL

Bingöl Genç Yolu: 72 milyon 80 bin TL

İstanbul Maltepe Dolgu: 65 milyon TL

Okumaktan yorulunuz mu?

Hangisini yazayım:

Özelleştirmeden arsa fiyatına kattığı Eti Bakır A.Ş.'yi mi? Eti Alüminyum A.Ş.'yi mi? (4 milyar dolar olan tesisleri 305 milyon dolara aldılar.)

Hangisini yazayım:

Samsun Mobil Enerji Santrali'ni mi?

Bursa Wolfram madenleri veya İzmir Antimuan maden işletmelerini mi?

Doğalgaz ihalelerini mi?

Yine özelleştirmeden aldıkları Kastamonu, Karşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarını mı?

Hangisini yazayım:

Antalya Beldibi'ni yok ederek kurulan Türkiye'nin ilk 7 yıldızlı oteli Sungate Port Royal Resort Hotel ya da Le Jardin Resort Hotel'i mi?

Bayramda Erdoğan, Bodrum'un en güzel yeri Cennet Koyu'nu gezdi. "Felaket! Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedi. Ardından Bodrum'un incisi Cennet Koyu karşısındaki Mazıdağı, Yarımadası'nı (678 bin 963,72 metrekafe) özelleştirdi. Alan kim miydi? Mehmet Cengiz!

Yeter yazmayayım; insanın siniri bozuluyor. 30 yıllık geçmişi olmayan, taşeronluktan gelme alaylı bir müteahhitin arkasında hangi politikacılar var?

Bu paraların "yüzde 10'u kimlerin cebine gidiyor?

Neler dönüyor?... (a.g.y.)

4- İşte kamunun parası böyle yeyim etiliyor. Karşılığında iktidar temsilcileri (Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve diğer muhtemel bakanlar) yüzde 10 komisyonlarını alırken, iş adamları ise vurgunlarını millete pişkince, arsızca hakarete ederek yapıyorlar. Milleti sahipsiz zannediyorlar, ancak yanılıyorlar.

Bugüne kadar işbu "haksız mal edinme", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlemek ve kamu parasını yeyim etme ortak gayesinde birleşerek, diğer vasa suçları da işleyen şüphelilerin, eylemlerindeki süreklilik ve uzun süren birliktelikleri yukarıda aktarılanlardan kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

"Biz alıştık bir hafta sonra gayet normal karşılarırsın, bir ihale verirler zarar kapatırın" ifadesi, kurulan organizasyonun niteliği ve devamlılığını gösterirken, "biz" şeklinde-

ki söylem ile ortak hareket ve amaç birliğinin varlığını açığa çıkarmaktadır.

Bir arada kamunun parasını gasp edenler arasındaki bağ geçici, tesadüfi, basit, bir defalık kurulmuş değildir. İlişki ve organizasyonda mütemadilik mevcuttur.

Tüm bunlar, işlenen suçların TCK 220 unsurunu ihtiva eden bir suç örgütü dahilinde gerçekleştiğini ortaya sermektedir. Dolayısıyla şüpheliler, eylemlerine uyan suçların yanı sıra, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından da yargılanmalıdır.

Böyle olunca, anılan suçların soruşturulmasının izin şartına bağlı olmadığı yorumu yapılabilmelidir.

5-Şüphelilerden Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu'ndan ayrıca müvekkil parti adına şikayetimiz mevcuttur. "Millet" kavramı, hem millet için siyasal mücadele veren ve resmi isminde "Halkın Partisi" ibareleri geçen müvekkil partiyi, hem de tek tek parti üyelerini kapsamaktadır. Dolayısıyla Millet'e yapılan hakaret, müvekkil partiye

de, üyelerine de yapılmış olmaktadır. Bu bağlamda "milletin a....na koyacağız" hakareti ve buna iştirak eden "inşallah inşallah" ifadeleri, milletimizin geri kalan kesimleriyle birlikte müvekkil parti ve üyelerine de yapılmış olmaktadır.

Bu milletin gerçek ve tüzel fertleri olarak, hakaretten onur, şeref ve saygınlığımızı rencide olmuştur. Millet, sahipsiz değildir!

SONUÇ VE İSTEM.....: Yukarıda arz edilen ve re'sen araştırılarak görülecek sebeplerle, şüphelilerin müştereken işledikleri ve ancak yasa dışı bir suç örgütü organizasyonu ile icrası kabil olan anılan suç eylemlerinden soruşturma yapıp cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını müvekkil parti adına arz ve talep ederiz. 10.02.104

Suç Duyurusunda Bulunan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR Av. Sait KIRAN
Av. Doğan ERKAN

Halkın Kurtuluş Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

HKP, 25 Büyükşehir ile Çanakkale ve Zonguldak'ta Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

Ankara ve İstanbul'un da içinde bulunduğu 5 Büyükşehirde Belediye Başkan Adaylarının Kadın olması dikkat çekti.

Adayların listesini aşağıda sunuyoruz:

İstanbulZeliha Kiran Danacı

AnkaraSerap Kardaşoğlu

İzmirSuat Şahin

BursaTurgay Aktaş

AdanaHüseyin Girgin

KocaeliAli Öz

Gaziantep.....Ali Kızıldeli

KonyaHüseyin Yılmaz

AntalyaÖzgür Bal

KayseriErol Çağ

MersinSerhat Kürükoğlu

EskişehirDuygu Akkaya

SakaryaTalat Ünlü

SamsunOsmaıl Arslan

Erzurumİbrahim Yılmaz

HatayHakan Samut

ManisaOnur Dalcı

BalıkesirMetin Şeker

Kahramanmaraş.....Yılmaz Avcı

AydınBarış Yıldız

DenizliTurgut Ağdacı

Tekirdağ.....Özdilek Üngör

MuğlaŞükran Ağdacı

MalatyaHüseyin Özlem

TrabzonŞakir Polat

OrduOğuz Can

ZonguldakTürker Kavuşudurmaz

ÇanakkaleEbru Fırat Dinç

Demokrasiniz de insan haklarınız da hayvanseverliğiniz de çevreciliğiniz de kocaman bir yalan!

Emperyalistsiniz, insan düşmanısınız, doğa ve hayvan düşmanısınız!

Bugünün haber böltenlerinde kanımızı donduran bir vahşete tanık olduk. Demokrasi, insan ve hayvan hakları, çevrecilik gibi kavramları dilden düşürmeyen Danimarka devletinde hiç saklamaya bile gerek görülmezsiniz, insanların hatta çocukların gözleri önünde bir hayvan katliamı yapıldı.

18 aylık zürafa Marius, Kopenhag hayvanat bahçesinde son derece sağlıklı bir yaşta sürdürürken hayvanat bahçesi yönetimi, ellerindeki zürafa sayısını arttırdı ve Marius'u vermeyi teklif ettikleri kuruluşların hiçbirinin bu teklifi kabul etmediği gerekçeyle yavru zürafanın kesileceğini duyurdu.

Haber alan hayvanseverlerin tüm tepkilerine rağmen Marius kendisini bekleyen korkunç sondan kurtulamadı. Kopenhag Hayvanat Bahçesi Yönetimi öyle bir vahşete imza attı ki o an orada bulunan insanlar da, bu korkunç katliamı videodan, televizyondan izleyenler de "insan soyu nasıl bu kadar insafsızlaşabilir?" demekten kendilerini alamadılar.

Zürafa Marius, kafasına silahla ateş edilerek öldürüldükten sonra eti hayvanat bahçesinde bulunan aslanlara ve kaplanlara ve-

rildi. Bu katliama ortak olan yetkililerden biri ise, etinin kimyasal bir bozulmaya uğramaması için Marius'un iğne yapılarak öldürülmesini tercih etmedikleri şeklinde vicdandan, ahlaktan, insanlıktan yoksun bir açıklama yaptı.

Bu korkunç vahşetten sonra Hayvanat Bahçesi Yönetiminin, Marius'u hunharca katletmesinin gerekçesi olarak ortaya koyduğu iddianın da yalan olduğu ortaya çıktı. Haber ajanslarına açıklama yapan OASA (Organisation Against the Suffering of Animals) isimli bir hayvansever örgütün başkanı Mirja Thomsen, "Burada zürafalar için yer olmadığı söylenmişti ancak bu doğru değil. Ayrıca, İngiltere basını İngiltere'deki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı'nın Marius'u alabileceğini yazdı ancak Kopenhag Hayvanat Bahçesi bu teklife 'hayır' dedi. Başka alternatifler dikkate alınmadı" şeklinde açıklama yaptı.

İşte ağızlarından insan hakları, hayvan hakları, çevrecilik demagogilerini düşürmeyen Batılı Emperyalistlerin gerçek yüzü budur. Onların insan sevgisi de hayvan sevgisi de doğa sevgisi de çıkarılmı ağır bastığı yere kadardır.

10.02.2014

İki ideoloji, iki anlayış...

Bayer CEO'su: "Kanser ilacı fakirler için değil"
Fidel: "Bilim bu, ticaret değil!"

İlaç tekelleri kârlarını arttıracak yeni oyunlar peşinde koşmaktadırlar. Sahte hastalıklar üretmekten, var olan hastalıkları olduğundan daha büyük göstererek salgın kategorisine sokmaya, bir hastalıkta var olan birim değerlerle oynayarak hasta sayısını artırmaya çalışmakta ve bunu da başarmaktadırlar.

Geçtiğimiz aylarda gazetelerde iki haber vardı. İkisi de kanser ilaçlarıyla ilgiliydi.

Söz konusu ilk haberin konusu şu: Alman Bayer firması, Nexavar adlı bir kanser ilacı geliştirdi ve Hindistan'da yüksek fiyatlarla satıyor. Ancak Hintli hastalar yüksek fiyat nedeniyle bu ilacı alamıyorlar. Bunun üzerine Hint Patent Dairesi IPAB, Natco adlı yerli şirketin, Bayer'in geliştirdiği ilacın eşdeğerini üretmesine izin veriyor. Ve Bayer'in lisansını iptal ediyor. Konu mahkemeye gidiyor ve Bayer aleyhine sonuçlanıyor. Mahkeme, kararında; böbrek ve karaciğer kanserine karşı tedavi için kullanılan ilacın tüm hastalar için uygun fiyata satılması gerektiğini belirtiyor. Üstelik IPAB, izin karşılığında Bayer'in, Natco'nun satışlarından elde edilen cirodan yüzde 6'sını almasını öngörüyor önce. Mahkeme kararından sonra da bu oranı yüzde 7'ye çekiyor ama Bayer tüm bu teklifleri reddediyor. Bunun üzerine Natco şirketi eşdeğer ürünü üretiyor.

Bayer'in Hindistan'da bir aylık dozu beş bin küsur dolara (yıllık 67 bin dolara) satarken aynı ilacın eşdeğerini-jeneriğini Natco yalnızca aylık 160 dolara (yıllık 1920 dolara) satıyor.

İşte bunun üzerine Alman Bayer'in CEO'su Marjin Dekkers bir açıklama yapıyor ve hiç sözünü sakıncımadan aynen şöyle bir açıklamada bulunuyor:

"(...) "Doğruyu konuşalım: Biz bu ilacı fakirler için değil zenginler için geliştirdik" (...)"

Marjin Dekkers, hızını alamıyor ve aynı konuşmada yavuz hırslılığa soyunarak ya da en iyi savunma saldırısı prensibiyle hareket ederek şöyle devam ediyor konuşmasına:

"(...) "Bunun adı hırsızlıktır. Doğruyu konuşma zamanı geldi. Biz bu ürünü Hindistan pazarı için geliştirmedik. Kanser ilacını Batıda yaşayan ve maddi güce sahip insanlar için geliştirdik" (...)" (Milliyet, 5 Şubat 2014)

O Bayer ki, Alman Başbakanı Angela Merkel tarafından şöyle tanımlanıyor ve övülüyor geçen yılki kuruluşunun 150'nci yıldönümü törenlerinde:

"Bayer Almanya'nın en önde gelen temsilcilerinden biridir. Bayer yaratıcılığın ve ileri teknoloji yurdu Almanya'nın sembolü sayılır."

Aynı toplantıda Bayer Yönetim Kurulu Başkanı (CEO'su) Marjin Dekkers de şöyle diyor Bayer'in misyonu konusunda:

"Devamlı yeni şeyler keşfetmek, yeni buluşları denemek, hastaların iyileşmesine yardımcı olmak, gıda krizlerini önlemek ve enerji tasarruf etmek... 110 bin Bayerli her gün bu amaca ulaşma şevkiyle çalışıyor." (Deutsche Welle Türkçe, Klaus Ulrich/Ahmet Günaltay)

Bayer, internet sitesinde de şöyle tanımlıyor misyonunu: **"Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim"**

"Bayer'in ürün ve hizmetleri; insanlığa faydah olabilmek ve onların yaşam kalitesini arttırabilmek üzere meydana getirilmiştir." (<http://www.bayer.com.tr>)

Bayer HealthCare'in Türkiye Ülke Müdürü Sven Schmidt de 10 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan bir röportajda: **"herkes tarafından erişilebilir bir sağlık sistemini destekliyoruz"** diyor.

Gel de İ. İnönü Paşa'yı anarak; Hadi canım sen de! deme bu insanlara...

Merkel'in sözünden devam edersek, evet aynen öyle, Almanya'nın sembolüdür Bayer. Ama hangi alanlarda? "Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim", "Herkes Tarafından Erişilebilir Bir Sağlık Sistemi" alanında mı yoksa insanlığa verdiği zararlardan ötürü mü?..

Bayer, 1863 yılında kurulmuş. İnsan ve hayvanlara yönelik ilaçlar Bayer HealthCare tarafından; Bitki, Çevre ve Biyoloji dahi, Bayer Crop Science tarafından; Poliüretan, Polikarbonat, Termoplastik Poliüretan, Boya ve Yapı Malzemeleri Bayer Material Science tarafından yönetiliyor.

Bazı ilaçları ilk kez Bayer geliştirmiş ama hepsi insanlık için yararlı ilaçlar olmamış. Aspirin'i bulan da Bayer, Eroin'i de bulan ve yayan da Bayer...

Bayer asıl kötülüklerini Birinci ve İkinci Emperyalist Evren Savaşları sırasında ortaya koymuştur. Kimyasal ve Biyolojik silahların bir numaralı üreticisi olmuştur. Ve İkinci Emperyalist Evren Savaşı sırasında milyonlarca kişinin öldürüldüğü Siklon B gazı vb.leri Bayer fabrikalarında üretilmiştir. Bayer, Alman Ordusu'nca esir alınmış askerleri ve Yahudileri çalıştırmıştır fabrikalarında. Ünlü Auschwitz'deki esir Kampı'nda IG Farben'in tesisleri kurulmuş ve esirler burada en insanlık dışı koşullarda çalıştırılmıştır. Sadece Leverkusen tesislerinde dört bin esir işçi çalıştırmıştır Bayer.

Suçları sadece bununla sınırlı mıdır Bayer'in?

Hayır.

İkinci Emperyalist Evren Savaşı'ndan sonra yöneticileri Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar da huyulu huyundan vazgeçmemişler.

Bayer, "Yaratıcılığın ve ileri teknoloji'nin sahibi olarak, tecrübelerini bu kez de ABD Emperyalistleri için kullanmaya başlamış ve üretiminin bir kısmını ABD'ye kaydırarak kimyasal ve biyolojik silah üretimine devam etmiştir kesintisizce.

Yani Alman Emperyalizmiyle ABD Emperyalizmi dilisizce anlaşarak, halklara kan ve gözyaşı götüren kimyasal silahları birlikte üretmişlerdir, üretmeye de devam etmektedirler.

Usta'mız Hikmet Kıvılcımlı, Bayer'in suçlarını, "Deccal Kapımız Nasıl Çalıyor?" adlı eserinde ayrıntılıca işler ve somut kanıtlarıyla kimyasal silah ürettiğini kanıtlar. Burada hemen bir alıntı yapmak istiyoruz ::

"Gene öğreniyoruz ki, bundan önceki birkaç yıldan beri Almanlar, Amerikan BC (Mikrop-Kimya) silahlarını mükemmelleştirmek ve yapmak işine katılmaya başladılar. O işte pilot rolü, Birleşik Amerika Devletleri'ne yerleşmiş Batı Alman Kimya Konsorsiyumu'nun şubeleri oynamaktadır."

"Alman BAYER, Konsorsiyumu'nun dahil olan Kansas City'deki "CHEMAGRO CORPORATION", 1965 yılından beri, büyük ölçülerde zehirli gazları ve deri yüzücü zehirleri, Vietnam'da güdülen savaşlarda kullanılmak üzere üretiyor. Amerikan "DOW CHEMICAL" şirketiyle ortak bulunan, Alman "BADISCHE ANILIN UND SODA FABRIK", Freeport'ta (Texas Devletinde) "DOW BADISCHE CHEMICAL CORP." şirketini yarattı: orada zehirli gazlarla napalm üretiliyor. Batı Alman Konsorsiyumu'nun adamları Bundeswehr (Batı Alman Ordusu) subayları yalnız yeni BC silahlarının denemelerine Fort Dietrich ve Edgewood adlı özel Amerikan Ordusu poligonlarına (silah atış yerlerine) katılmakla kalmıyorlar; o silahların yapımı ile ilgili bulunan bütün gizli dosyaları da ellerinde bulunduruyorlar. Daha var. İndiana Devletinin Newport Kimya ve Bakterioloji deneme merkezlerinde, Batı Alman teknisyenleri, bilimsel personelin arasına katılıyorlar ve gizli laboratuvarlarda doğrudan doğruya çalışıyorlar. Almanların öteki NATO ülkelerinin Kimya ve Bakterioloji inceleme merkezleri arasında böylesine sıkı bir işbirliği vardır. Büyük Britanya'nın ve Kanada'nın Suffield poligonları üstünde Almanlara her zaman rastlanabilir." (age, s. 18-19)

İşte söz konusu olan açıklamayı yapan şirket bu şirkettir ve onun tarihi, gördüğümüz gibi insanlık düşmanlığı tarihidir!

Yazımızın başında aktardığımız Bayer'in CEO'sunun sözlerini okuyunca gerçekten kanımız dondu. Dünyanın birçok yerinde üretim yapan uluslararası bir şirketin CEO'su nasıl bu kadar küstahlaşabiliyor, gerçek düşüncelerini ve gerçeği nasıl bu kadar pervasızca dile getirebiliyor ve böylesine bir açıklamayı yapabiliyor, diye düşündük. Ve insanlık düşmanlığına hiç



Gözümüzü açalım: Devrim var!

Hikmet Kıvılcımlı

İnsanın kendi yapıp kendi taptığı aygıt, günümüzün en korkunç ihtilâlcisi oldu. 20 yıldır "Komünistlerin" bir yerde ihtilâl çıkardıkları görülmedi. Bütün dünyayı devrime veren (Atom-Sesayırı) uçak gibi teknik yeniliklerdir. Bunlardan Decal gibi ortağa çıkana, Anglosaksonların "Data Processing" (veri yordama), Frenklerin Ordinatuer: BUYURUCU" yahut "İnformatique: BUYURUCU" dedikleri elektronik hesap ve akıl makineleridir. **Buyurucu**, [bir ortaokul öğrencisini bile ordinar-yüslüğe] dek bilgin yapıyor. Çocukların sınavından, en yüksek keşif ve icatları varncaya dek, her işimiz için özel **Buyurucular** yapıyor.

Buyurucu olmasa, insanlar daha otuz yıl uzaya çıkamayacaklardı. Sessayın Concorde uçağı 10 yıl geri kalacaktı. Bir yarışmaya giren 10.000 kişiden kimin kazandığını buyurucu: Saniyenin onda biri kadar kısa zamanda açıklıyor. Bu yaman avadahlık, önümüzdeki 20 yıl içinde, telefon ve elektrik aygıtları gibi herkesin, her an kullandığı nesnelere olacak.

Buyurucu neden kaçınılmaz oldu?

Atom bombasının "babası" sayılan ve Sovyet casusluğu ile suçlandırılan Oppenheimer'e göre: Bugün yaşamakta olan bilginlerin sayısı, şimdiye dek insanlık tarihinde yaşamış bütün bilginlerin toplamından çoktur. Araştırma ve icatlar, hiçbir dehanın içine sığamayacak genişlikte. Yeni buluşlar öylesine çabuk çoğalıyorlar ki, anlaşılıp kavranılmasına vakit bulamadan yitiriliyorlar, denilebilir. Bu israfın önüne geçilmelidir; bu kayıplar kazanılmaldır.

ara vermeksizin devam ediyor diye düşünüldük bir kez daha.

Ama anlaşılın, Hindistan mahkemesinin kararı, bu şirketi ve yöneticilerini çok kızdırmış. Demek ki bam tellerine basılmış... Demek ki kâr muslukları kapatılmış. Bağırmaları bundan kaynaklanmış...

Bayer, mahkemeye sunduğu savunmasında "alınan kararın uluslararası patent sistemini ve ilaç araştırmasını tehlikeye düşürdüğü"nü öne sürmüştü. Şu anda var olan uygulamalara göre ilaçlarda genel olarak

fırmayı haklı bulmuş ve jenerik üretmeye izin vermiştir.

Ya bizim ülkemizde durum ne?

Ne yazık ki bu alanda da emperyalistlere tam bir teslimiyet durumundayız. Parababaları iktidarları. AB ile yapılan üyelik pazarlıkları esnasında, AB yetkilileri, bizden, patent, veri koruma ve veri imtiyazlarını 1995 yılında yapılan üyelik görüşmelerinde kabul ettirmişlerdir. Üstelik bu uygulamaya yeni üye olan ya da olacak olan ülkeler içinde bir tek bize kabul ettirilmiş.



patent süresi (patent başvuru tarihi ya da ruhsat alışı tarihi de göz önüne alındığında ortalama) 20 yıl, veri imtiyazı 6-10 yıl olarak toplamda 25-30 yıl gibi bir süreyi kapsamakta, bu süre içinde eşdeğer-jenerik ilaç üretilmemektedir. Emperyalistlerin uluslararası örgütleri bunları koruma altına almışlardır.

Hindistan ise bir ilacın patent hakkını ve veri imtiyazını, ilaç eğer uygun fiyatlara satılmazsa, 3 yıl ile sınırlamıştır ve eşdeğer ilaçların üretimine izin vermektedir. Hindistan eşdeğer ilaçların üretilmesi ve ilaçların fiyatlarının hastalar tarafından erişilebilir hale gelmesi konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Hindistan mahkemeleri geçtiğimiz yıl benzer bir kararlar İsviçre şirketi Novartis tarafından üretilen ve Kronik Lösemi hastalığında kullanılan ve 2.600 Dolara kullanıma sunulan GLİVEC isimli ilacı sadece 175 dolara üreten yerel

AB'ye yeni giren ülkeler girişle birlikte bu zorunlulukları kabul etmişlerdir. Bu konuda yerli sanayici geçinen Eczacıbaşı vb.leri bile 1995 yılında yapılan anlaşmada 10 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüşken bu süre 6 yıl öne çekilerek 1999 da yürürlüğe konmuştur.

"Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin en büyük yerli ilaç şirketinin başındaki isim... (...) Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği Başkanı Cengiz Celayir ile yaptığı açıklamada, veri imtiyazının gerlye dönük uygulanması halinde Türkiye'nin ilaç sanayisinin çökeceğini söylüyor. Bülent Eczacıbaşı, bunu hiçbir ülkenin tam üyelik aşamasına çok yaklaşımadan önce kabul etmediğini de hatırlatıyor. (...) Eczacıbaşı'na göre uygulamayla birlikte zarar kamu açısından 1.2 milyar dolar

limsel buyuru! Sovyetlerin buyurucu sayısı bir sır. Fransa'da ancak % 30 Fransız olmak üzere 1500 tane, Batı Avrupa'da 6.000 tane, Amerika'da 30.000 tane buyurucu sayılıyor. Dört yıl sonra, Fransa'da 4500, Batı Avrupa'da 18.000, Amerika'da 50.000 buyurucu bulunacak. Her millet, gözünü dört açıp, seri halinde mühendis yetiştirmese, yaya kalacağını biliyor. Buyurucu üzerinde çalışanların sayısı, bugün, Fransa'da 30.000, Amerika'da 300.000 kişi. 1976 yılı Fransa'da 500.000 kişi, Amerika'da 1.800.000 kişi olacak... Çünkü bütün sanayi ve kültür alanlarını buyurucular kaplıyor. İnsanlık yeni bir çağa giriyor.

Türkiye atom yarışında yayandan beter. Buyurucu işinde, yalnız paşaların ve beylerin İmam-hatip yetiştiren emirnameleri ciddiye almıyor. Fransa, 2 yıldır, devlet yardımıyla küçük, orta ve büyük buyurucular yapmayı programına koyan şirketler kuruyor. Gene de dev buyurucu yapamıyor. İlk buyurucusunu 1968 yılı ticarileştirecek, 1969 yılı teslim edecek.

Biz ne âlemdeyiz?

İkide bir öğündüğümüz millet ve vatanseverliğimize ihanet etmiş duruma düşmek istemiyorsak, bu yarışa girmek zorundayız.

Çok değil, 20 yıl sonra ya Türk milletini kurbanlık köle sürüsü halinde yabancılarla teslim edeceğiz yahut yok olacağız.

Fransa'nın en büyük dergisi şunu haber veriyor:

"Eğer bir millet, evrenin bütün buyurucularına sahip çıksa, bir üstün millet haline gelir ve öteki milletleri köle yerine koyabilir." (Le Monde, 21 Ocak 1967)

Köylücüklerimize ölü ve beyin yıkayıcı imam hatip yetiştirmekle kendimizi aldatmayalım. "İhtilâl" ürküntüsüyle halkımızı şaşkına çevirmeyelim. Buyurucu ihtilâl, Deccal gibi kapımızı çalıyor. Meclis nutuklarında, gizli bildirimlerde değil, bu müthiş ihtilâlde "aklımızı başımıza toplayalım". Yoksa 20 yıl su gibi akar ve iş işten geçer.

(Sosyalist Gazetesi, Sayı: 3, 4 Mart 1967)

olurken, bu rakamın yerli sanayi açısından 600 milyon doları bulacağını dile getiriyor.

"Benim AB'ye tam üyelik hedefinden vazgeçmem söz konusu değil. Ancak tam üye olmak AB ile pazarlık etmeye engel bir durum değildir. AB'ye en son katılan 10 üyenin büyük bir bölümü ilaçta veri imtiyazını tam üye olmaları aşamada kabul ettiler. Bizden ise bu adımı daha yolun başında atmamız isteniyor. Diğer ülkelere yapıldığı gibi bize de geçiş dönemi esneklikleri tanınabilir." (<http://www.tipturumu.org>)

Patent + Veri Koruma = Soygun

Patent ve veri koruma sadece ilaca özgü olmayan, bütün emtiaları ilgilendiren bir fikri ve sınai mülkiyet rejimi, kapitalist ekonomilerin olmazsalarındandır. Bu konu uluslararası hukukun, ulus ötesi alanlarında birisidir.

İlaçta patent ve kapsam alanına giren "veri koruma", meta olarak ilacın buluşçusu ve üreticisine parasal anlamda "Şahsi Mülkiyet Getirisi"ni garanti eden ve devletlerce, onların yönetim ve yürütme organlarıncaya verilen bir tekel imtiyazıdır. Patent imtiyazı ile ürünün başkaları tarafından yapılması, kullanılması veya satılmasının engellenmesi sağlanır.

Türkiye, uzun yıllardır GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması) ve onun uzantısı TRIPS'e (Ticarette Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) taraf ülke olmasına rağmen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuruluş sürecine kadar ilaçta patent imtiyazına ayak sürmüştü ve bu anlaşmanın ardından imzayı atmak zorunda kalmıştır. Yıl 1999.

Veri koruma ise ilaçlara ait tescilli bilgilerdir. Yeni ilaçların etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koymak için yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen ve ruhsatlandırma yetkililerine sunulan tescilli (gizli) bilgilerdir. Veri koruma süresi, bu klinik veriler üzerindeki hakların korunduğu süreyi ifade eder. Bu süre içerisinde başka birisi bu verileri kullanamaz.

Şeytan, Devrimin inşasına engel olamayacak

Dünya Halklarının dostu, Latin Amerika'dan tüm dünyaya estirdiği sol rüzgârlarla AB-D Emperyalistlerinin estirdiği gerici rüzgârlarını durdurup insanlığa umut olan, moral olan Venezuela Halkının yiğit önderi Başkan Hugo Chavez Yoldaş; "İşte bu dayanışmanın korkusundandır ki İran'a geldiğinde şeytan rahatsız olmaktadır, bizim ellerimizi birbirimize kenetlediğimizi gördüğünde şeytan kızmaktadır" diyor, İran'a yaptığı bir ziyaretinde.

Şeytan, insan soyunun en büyük düşmanı AB-D Emperyalistleridir. Halkların dayanışmasından, birbirine kenetlenmesinden rahatsız olmakta şeytan. Çünkü şeytan bilir ki Halklar birleşirse, birbirleriyle dayanışsırsa, aktarırsarsa birbirlerine birliklerini, mücadele deneyimlerini, bu kendilerinin sonu demektir. Bu AB-D Emperyalistlerinin varlık nedeni olan yağmanın, sömürdünün son bulması demektir. O yüzden ki, insanlığın kurtuluş mücadelesine kendilerini adayan, her şeylerini bu kutsal mücadeleye vakfeden önderler, şeytanın yani AB-D Emperyalistleri'nin can düşmanıdır. Yok edilmesi, mücadelelerinin, ideallerinin, düşüncelerinin izinin silinmesi gerekir, bu Önderlerin.

Dikensiz bir gül bahçesine çevirmek istersen dünyayı, hele bu aşaklık amaçlarına ulaşmalarına çok az kalmışken, Chavez Yoldaş'ın ortaya çıkıp "Dünyada yoksulluğu ortadan kaldıracak birlik sistem sosyalizmdir" diyerek, tükendi denilen umudu yeniden yeşertmesi, Venezuela Halkını şeytanın ve işbirlikçilerinin zulmüne karşı ayaklandırıp zafere ulaşması çok ama kızdırdı AB-D Emperyalistlerini. Hele

Chavez Yoldaş'ı Bolivya Halkının önderi Evo Morales'in takip etmesi, Latin Amerika Halklarının sol seçeneklere yönelmesi, iyice çileden çıkarttı AB-D Emperyalistlerini. Dünya Halklarına umut taşıyan sol rüzgârları estiren önderlere ve halklara, elinde ne olanak varsa kullanarak destek olan Küba Halkına ve önderlerine kini bir kez daha bilendi insan soyunun en büyük düşmanlarının.

Yok etmek istediler suikastlarla, Fidel'i, Chavez'i, Raul'u, Morales'i, Maduro'yu. Başaramadılar. Ajanlarını gönderdiler, ambargolarla tehdit ettiler, "akıllı" silahlılarıyla korkutmaya denerdiler ama beceremediler. Halklar özgürlüğün, umudun, yiğitliğin adı olan önderlerinin ardından yürümeye devam etti.

Vazgeçmedi AB-D Emperyalistleri iyice, güzele, bağımsızlığa, özgürlüğe karşı saldırılarından. Onurlarını, insanlıklarını satan insan gömleği giydirilmiş dördüncü bir canlı türü olan işbirlikçiler devreye sokuluyor artık. Yerli satılmışlar eliyle vizyona sokuluyor artık İblis'in Dünya Halklarına yönelik aşakılık saldırıları şimdi Venezuela'da olduğu gibi.

Chavez Yoldaş'ın mücadele arkadaşları olan ve bedence aramızdan ayrılmadan önce halefi ilan ettiği Nicolas Maduro Yoldaş Hükümetine karşı son günlerde Venezuela'da yapılan eylemlerin arkasında, Dünya Halklarının başdüşmanı ABD Emperyalistleri var. 11 Nisan 2002 yılında Chavez Yoldaş'a karşı yapılan darbe girişiminin neredeyse kopyası olarak gelişiyor olaylar. Aynı senaryo yeniden devreye sokulmaya çalışılıyor:

Tüm benliğini emperyalistlerin emrine

sunan yerli satılmışlar, halk düşmanı politikalarını yaşama geçirmek için kullanılan televizyon kanalları, Bolivarçı Devrimi ortadan kaldırmaya yemimli karşıdevrimci güçlerin görevlendirdiği keskin nişancılara açtığı ateşe gerçekleşen ölümler, bu ölümlerden Sosyalist Maduro Hükümetinin sorumlu tutulup halkın özellikle üniversite gençliğinin Bolivarçı Devrime karşı ayaklandırılmak istenmesi, elektrik şebekesine yönelik sabotajlarla hükümeti zora sokmak, Venezuela şirketlerine üretimi azaltmaları için rüşvet vermek, diplomat kılığında bürünmüş emperyalist ajanların kaçurtmaları, 2002 yılında Chavez Yoldaş'a gerçekleştirilen saldırılarla neredeyse birebir benzerlik gösteriyor...

AB-D Emperyalistlerinin bütün derdi, Venezuela'yı yeniden o karanlık günlere döndürmek. Venezuela'yı umut olmaktan, dünya halklarına model olmaktan çıkararak, kendilerine tam anlamıyla biat edecek, Venezuela'nın petrolünü kendilerine akıtacak bizdeki Tayyipgiller benzeri yerli satılmışları iktidara getirmek, Şeytanın hedefi.

Ama Venezuela Halkı Bolivarçı Devrime mutlak sahip çıkacaktır. Çıkıyor da. O devrim ki, Chavez Yoldaş'tan miras kendilerine. O devrimle özgürlük, bağımsızlık tattı Venezuela Halkı. Direnmeyi öğrendi o devrimle. Gücünün farkına vardı, kendini buldu Bolivarçı Devrimle Venezuela Halkı. Esaret, açlık, yoksulluk ile anılan o ka-

ranlık günlere geri dönmeyecektir Venezuela Halkı. Bu sefer Ordu içinden hiçbir destek de yok Şeytana ve Şeytanın peşinden giden satılmışlara. Maduro Yoldaş Halkıyla birlikte direniyor emperyalist saldırılarına. "Venezuela Halkının bana verdiği yetkinin bir milimetresinden dahi vazgeçmeyeceğim. Hiç kimse kumandan Chavez'in bize bıraktığı bu devrimi inşa etmemi engelleyemeyecek" diyerek mücadele ediyor şeytana ve işbirlikçilerine. Ve Maduro Yoldaş "Emperyal bir hükümetin parasıyla buraya gelip şirketlerinin üretimini durdurmayı ve tüm Venezuela'nın elektriğini kesmeyi denemesine izin vermeyeceğiz." diyerek mücadele edeceğini ilan ediyor AB-D Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara.

Ve Maduro Yoldaş Chavez Yoldaş'ın izinden ayrılmayacağını, mücadelesini kendisine örnek aldığı gösteriyor tüm dünyaya. ABD Konsolosluk'unda görevli diplomat görünümüne, üniversitelere sızarak provokatörlük yapan 3 ajanı sınır dışı ediyor Maduro Yoldaş. Ve ülkesinin egemenliğine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğini, ülkesine karşı girişilen her saldırıya karşılık vereceğini gösteriyor, "ABD destekli faşistlere" Maduro Yoldaş.

AB-D Emperyalistleri bu saldırılarını hiç kesmeyecekler. Her zaman boyutlandırarak devam edecekler aşakılık saldırılarına. Her zaman da bulacaklar, bulmaya ça-

rakip Rusya'ya meşale de yaratmak istiyor. Rusya Ukrayna ile meşgul olacak, AB-D Emperyalistleri de Ortadoğu Halklarına yönelik saldırılarına, hayasız akınlarına gönül rahatlığıyla, kaldığı yerden devam edecek.

AB-D Emperyalistleri fiili askeri müdahalelerine en son başvuruyor. Canına kıyamıyor Conisinin. Ekonomik şirketleriyle yerleşiyor, ekonomik sömürsünü yapıyor. Askeri üsleriyle yerleşiyor, bütün ülkelere ve halklara gözdağı veriyor. Ve en önemlisi ruhlarını emperyalizme satmış yerli uşakları buluyor, yaratıyor. Ukrayna'da yapılan bu. Soros Devrimiyle yaratıkları satılmışları yeniden devreye soktular. Hürrem'in, AB-D Emperyalizminin güdümündeki çağdaş versiyonu, Zerzevat Devrimi liderlerinden, hırsızlıktan hapiste olan, Alman Merkel'in yakını **Timeşenko**'yu hapisten çıkarıp halkın başına yeniden bela ettiler AB-D Emperyalistleri. Eski boksör bozuntusu, bizim Bilal benzeri bir adamı önder diye dünyaya yutturdular. İrkçi faşistleri özgürlükçü yaptılar. Kısacası AB-D Emperyalistleri kendileri gibi insan görünümü yaratıkları yaratıp Kiev Meydanı'na saldırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukoviç de bu arada Kiev'den vınlamış durumda. Ukrayna bir iç savaşa doğru sürükleniyor. Batı tarafında ABD ve AB yanlıları, Doğu tarafında AB karşıtı Rusya yanlıları. Her il kendi öz savunma birliklerini oluşturmuş durumda. Tam bir kaos ortamı. Yani Emperyalistlerin en sevdiği ortam.

Çok acı. Ömrünü İnsanlığın Kurtuluş Davasına adanmış Frunze'nin memleketi

ışacaklar ruhlarını satmaya hazır işbirlikçileri. Tâ ki Parababalarının ekonomik örgütlenmesi yıkılana kadar. Maduro Yoldaş'ın önündeki en büyük görev bu. Bu görev başarılmadığı sürece sistem hain üretmeye devam edecektir. Genel Başkan'ımız Nurullah Ankut'un vurguladığı gibi; Parababalarının ekonomik örgütlenmesi bir tarafta duruyor, onun yanında bir halk örgütlenmesi diğer tarafta. Ama iki ekonomi sistemi bir arada var olamaz. Finans-Kapitalin ekonomik sistemini parçalamak, ortadan kaldırmak gerekiyor. Devrim biliminin emrettiği gibi bir avuç Parababasının zulmünün ortadan kaldırılması ve sonrasında halkçı ekonomi sisteminin örgütlenmesi, Sosyalist Ekonominin örgütlenmesi gerekmektedir. Chavez Yoldaş'ın mirası Bolivarçı Devrimi daha ilerilere taşımamın yolu buradan geçmektedir.

Chavez Yoldaş'ın en büyük mirasıdır, vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan çekinmekten ölmeyi yeğ tutmak. Chavez Yoldaş'ın mirasıdır söz konusu vatansa gerisi teferruatır diyerek mücadele etmek.

Chavez Yoldaş'ın mirasıdır kahraman olabilmek için sonunu düşünmemek.

Venezuela Halkı ve önderliği, Kumandan Chavez Yoldaş'ın bu miraslarına sahip çıkacak, ileriyeye doğru yürütüşüne devam edecektir. Ve Venezuela Halkı ve önderleri Maduro Yoldaş, Şeytan'ın ve onunla işbirliği yapan, ruhlarını şeytanın hizmetine gönüllüce sunmuş yerli satılmış hainlerin bu saldırılarına da başa çıkacaktır, insanlığa umut olmaya, ışık olmaya devam edecektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak buna inancımız tamdır. 18.02.2014

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi

Büyük Komutan Frunze'nin...

Bu resim Ukrayna'da olayları ne kadar da güzel özetliyor. Muhafiflerin gerçek niyetini, onların faşist kimliğini ve AB-D Emperyalistleri adına hareket ettiklerini çok güzel ortaya koyuyor. AB-D Emperyalistlerinin beslemelerine yıkılan Kiev'deki bu anıt, 2. Dünya savaşında Ukrayna'yı Nazilere karşı savunurken ölen askerlerin anısına dikilmiş "Sovyet Askeri" isimli bir anıt. Özgürlüğün, Faşizmi yenilgiye uğratmanın, Dünya Halklarına rahat bir nefes aldırmanın simgesidir bu anıt. İşte bu anıtı yıktılar faşistler. Bağımsızlığı değil AB-D Emperyalizmine bağlılığı seçtiklerini, faşizme karşı savaşmayı değil faşizmi Ukrayna'ya getirmek için "mücadele" ettiklerini, Ukrayna Halkının onurlu geçmişinden utandıklarını, o onurlu tarihi bilinçlerden silmek istediklerini gösterdiler, gösteriyorlar.

Devrimler Kartalı Lenin Heykelleri de yıkılmakta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de. Lenin'dir İnsanlığın Kurtuluş Bilimi Sosyalizmi ete kemiğe büründürdün. Lenin'dir Ukrayna'nın bağımsızlığa kavuşmasının mimarı. Lenin'dir Emperyalist Kurtların ayağa kalkın, direnen, zulmün üstüne üstüne yürüten Halklara dış geçiremeyeceğini dünyaya gösteren. Emperyalist zulme karşı halkların ayağa kalkışına önderlik etmesin diye saldırılıyor Lenin Usta'nın heykellerine. Gerçek özgürlüğün, Sosyalist Devrimlerin, gerçek kurtuluşun simgesi olduğu için

yıkılmak isteniyor Lenin Heykelleri. Emperyalistler ve yerli satılmışlar kendi sonlarını gördükleri için hunharca saldırıyorlar, saldırıyorlar insanlıktan çıkmış faşistleri insanlığın kurtuluş biliminin ustası Lenin'e.

Ama Ukrayna Halkı sahip çıkıyor kendilerine özgürlüğü kazandıran büyük öndere. Her ne kadar satılmış medyada yer almasa da, onurunu, kalemini satmamaya basın emekçileri tarafından tüm dünyaya duyuruluyor, Lenin Heykellerinin etrafında nöbet bekleyen Ukraynalıların görüntüleri. Basın emekçileri tarafından yine tüm dünyaya servis edildi, Lenin Ustanın Heykelinin yıkılmasına direnen Ukraynalı yaşlı bir kadının, faşistlerin tekmeleleriyle ezilmek istenmesi. Dünya halkları görüyor AB-D Emperyalistlerinin Ukrayna'ya getirdiklerini, daha doğru bir ifadeyle Ukrayna'dan götürdüklerini.

Ukrayna ve Kırım'da beyaz orduların bozguna uğratılan yiğit savaşçı Frunze, Emperyalist yedi düvele karşı başarılı bir mücadele yürüten Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının önderliğinde Emperyalist işgale karşı savaşın Türk ve Kürt Halklarının yanındaydı. Lenin ve ülkesi Sovyetler'in her türlü maddi ve manevi yardımlarının çok büyük katkısı vardı, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanmasında. Tarihine ne garip cilvesidir ki, emperyalist işgale karşı yanımızda olan Lenin Usta'nın heykelleri AB-D Emperyalistleri ve yerli uşakları tarafından Ukrayna'da yıkılmakta, Yiğit savaşçı Frunze'nin savaşığı

ve özgürlüğüne kavuşturduğu topraklar bugün Emperyalist işgal altında.

Ukrayna'daki olaylarda, Ukrayna'lı Komutan Frunze'nin deyimiyile "(...) "uygar" burjuva Batı'nın tam anlamıyla iğrençliğini ve alçaklığını, ikiyüzlülüğü ve çirkefliliğini hissetmek ve görmek mümkün."

AB-D Emperyalistleri adım atıkları her yere taşıdıkları ölümler meleşti bugünlerde Ukrayna'da devreye soktular. Kasım 2013'ten bu yana özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AB-D Emperyalistlerinin ajan provokatörleri Ukrayna'yı yıkıma gö-



türüyor. "Turuncu Devrim" adı verilen zerzevat devrimleriyle yerleştikleri Ukrayna'yı iğrenç çıkarları uğruna talan ve yağma ediyorlar. Amaç belli: Emperyalist Rakip Rusya'yı daha fazla sıkıştırmak, kuşatmak, adım atamaz hale getirmek. AB-D Emperyalistlerinin Suriye Halkına ve Önderi Esad'a karşı saldırıları, emperyalizmin gerçek yüzünü gören Suriye Halkı ve önderliği tarafından tersyüz edildi, Rusya'nın verdiği desteğin de etkisiyle. İşte AB-D Emperyalistleri Ukrayna'yı karıştırarak emperyalist

Hırsızlar İmparatoru'nun internete düşen telefon konuşma tapelerinden hırsızlıkların dile getirilişi

1. GÖRÜŞME:

Medet Nebi Yanık: Tamam abicim Hakan Aslan: Tamam

Medet Nebi Yanık: Hakan Aslan (Kalyoncu grup) Hakan Aslan: Kardeşim? Milsait misin? Medet Nebi Yanık: Hakan Selamun aleykum Hakan Aslan: Aleykum selaam Medet Nebi Yanık: Senin oraya geliyorum Hakan Aslan: Geliyorsun tamam. Nerede? Yoldasın? Medet Nebi Yanık: Yoldayım. Şey yapalım bir kere hani garaj da görüşmüşlük ya yine öyle görüşelim.

Hakan Aslan: Sen bana yaklaşıncı haber verirmisin abi aşağı ineyim. Medet Nebi Yanık: peki peki... tamam inşallah... Hakan Aslan: Peki abi hadi görüşürüz.

2. GÖRÜŞMENİN SONU:

TİB ID: 2506527838

Medet Nebi Yanık: Yolu biraz kısaltayım dedim de. Gerek yok. Normal yoldan geleyim. Bir 5 dakikaya filan Allah nasıp ederse oradayım. Sen asansörle beraber aşağı in. Ben direk garaja gelirim. Hakan Aslan: Tamam

3. GÖRÜŞME:

Medet Nebi Yanık: Rıza Ağın

Medet Nebi Yanık: Efendim? Alo Rıza Ağın: Ha Medet günaydın. Medet Nebi Yanık: Günaydın Rıza abi ne haber Rıza Ağın: İyiyim sağol sen nasılsın Medet Nebi Yanık: Hamdolsun abi sağolusun Rıza Ağın: Patron bir şey söyledi de. Şu şeyle ilgili... Akşam bana mesaj attı. "Yarın sen hazırlık yap" diye de... Medet Nebi Yanık: Hi hi Rıza Ağın: Yani nasıl bir hazırlık yapmam lazım? Sana bir sorayım dedim. Medet Nebi Yanık: Ben seni birazdan arayacağım net söyleyeceğim sana tamam? Rıza Ağın: Benim şöyle 11 gibi Kalyon'da toplantı var benim ama. Daha var 11'e kadar. Ben 10 buçuk gibi çıkacağım. Bu arada cepten haberleşiriz. Ben hani Olcay'ı... Medet Nebi Yanık: Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Rıza Ağın: Sen bana nasıl bir...

4. GÖRÜŞME:

Rıza Ağın:

Medet Nebi Yanık
18.12.2013 - 09:52:21

TİB ID:2508494601

Rıza Ağın: Alo Medet Nebi Yanık: Abi selamın aleykum

Rıza Ağın: Aleykum selam Medet Nebi Yanık: Ben şimdi şirkete doğru geliyorum abi bir yarım saate en geç şirkete oturum.

Rıza Ağın: Tamam Medet Nebi Yanık: Şeyle alakalı bilgim yok. Ama o getirdiklerim kadar değil yanı. Rıza Ağın: Tamam

Medet Nebi Yanık: Tamam abi Rıza Ağın: Peki EURO mu Dolar mı? Biliyor musun?

Medet Nebi Yanık: Bilmiyorum. Onu bilmiyorum.

Rıza Ağın: Yarım saate kadar şey mi olursun (anlaşılmıyor)

Medet Nebi Yanık: Garajda garaj da olurum.

Rıza Ağın: O zaman tamam tamam önemli değil. Yarım saat bir şey değil ya. Tamam tamamdır.

Medet Nebi Yanık: Oldu. Ben hani yankın ararım çocuklar iner aşağı. Ben onları teslim edip çıkacağım. Garaja gideceğim tamam?

Rıza Ağın: Tamam. Okeydir.

Tayyip Erdoğan-Bilal Erdoğan Görüşmesi:

Bilal Erdoğan: Dün Sıtkı bey geldi. Ondan sonra işte bir türlü işte böyle doğru bir şekilde transfer işlemini yapamadığını, bir 10 (Milyon Dolar) filan olduğunu şimdiye kadar bilirikenin, ondan sonra onu istediğimiz zaman verebileceğini bu şekilde devam edeceğini falan.

R. Tayyip Erdoğan: Sakın alma, sakın alma. (Başçalan miktarı az buluyor)

Bilal Erdoğan: Ben almayacağım.

R. Tayyip Erdoğan: Yok yok, hayır hayır alma, kendisi bize ne söz verdiyse

onu getireceksin getirsin getirmeyecekse gerek yok. Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor, laf mı. Bunlar ne zannediyor bu işi ya. Ama şimdi düşüyorlar, kucağımıza düşecekler merak etme.

Bilal Erdoğan: Tamam babacığım.

Sıtkı Ayan Kimdir?

Merkezi de Londra'da olan SOM Petrol'ün sahibidir. Çeşitli ülkelerde petrol ve doğalgaz kuyuları bulunan Şirketin bilançosu milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Başbakan Erdoğan, Türkiye üzerinden taşınan enerjinin sorumluluğunu ve ilgili ihaleleri Sıtkı Ayan'a vermiştir. İstanbul'un güzide semti Emirgan sirtlarında Ayan sokakta bulunan lüks bir villayı Başçalan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan'ın talebiyle satın alarak, Burak'a hediye etmiştir. Değeri o dönem 1 milyon 750 bin ABD Dolarıdır. Sıtkı Ayan Başbakan'a "Tayyip Bey" diye hitap edecek kadar samimidir. Sıtkı Ayan'a ait olan Turang Transit Taşımacılık A.Ş.'nin, Türkmene ve İran doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak 11,5 milyar liralık yatırımı, teşvik kapsamına alınmıştır. Turang Taşımacılık teşvik kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi, işveren hissesi desteği ve yatırımı katkı oranı gibi desteklerden yararlanmıştı. Sıtkı Ayan "diğer işadamları" gibi tüm bu hizmetler karşılığında, Başçalan Erdoğan'a düzenli olarak rüşvet ödemesi yapmaktadır.□

HKP'den Tayyip Erdoğan için tutuklama talebi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNAN.....: **Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı**
Karanfil Sokak No:24/15
Kızılay/ANKARA

VE KİLLERİ.....:
Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGİ, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Azime Ayça ALPEL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN
Necatibey Cad. Sezenler Sokak. No: 4/15
Sihhiye/ANKARA

ŞÜPHELİ.....:
1- Recep Tayyip ERDOĞAN
2- Bilal ERDOĞAN
3- Suça karıştığı tespit edilecek diğer şüpheliler

S U Ç.....: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet, İrtikap, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet, Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklamak, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

İHBARLARIMIZ.....:
1- Bilindiği gibi, hakkında suç duyurusu bulunulan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında gerçekleşen telefon konuşmaları 24 Şubat 2014 tarihinde internet ve basın ortamında açığa çıkmıştır. <http://www.youtube.com/watch?v=Cv4f4aeRLu0E> internet bağlantısında yer alan konuşmaların 17-18 Aralık 2013 tarihlerinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş bir yolsuzluk operasyonunu başlattığı ve bir kısım bakan ve bunların çocuklarıyla AKP'ye yakın iş adamlarının soruşturulduğu aşikardır.

Tam da belirtilen soruşturmanın kamuoyuna yansdığı ve bu soruşturmada gözaltı ve yakalama işlemlerinin yapıldığı anda yapıldığı anlaşılan bu bahse konu kayıtlara göre yüklü miktarda paranın evden çıkarılması R.T. Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında planlanıp değerlendirilmektedir.

Bu konuşmaların 1. Kısımında; Tayyip Erdoğan (Ankara) – Bilal Erdoğan (İstanbul) 17.12.2013 - 08.02
Tayyip Erdoğan: Evde misin oğlum?
Bilal Erdoğan: Evet babacığım.
Tayyip Erdoğan: Sabah şeyler operasyon yaptılar, bu Ali Ağaoğlu, Reza Zerrab, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, Muammer'in oğlu filan, bunların şu anda evlerinde arama yapıyorlar filan falan.
Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Tamam mı, şimdi diyorum ki, senin evinde ne var ne yok, sen bunları bir çıkar. Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Bende ne olabilir baba senin para var kasada.
Tayyip Erdoğan: Onu diyorum işte. Ondan sonra ben şimdi gönderiyorum kardeşini. Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Kimi gönderiyorsun?
Tayyip Erdoğan: Kardeşini gönderiyorum diyorum.
Bilal Erdoğan: Hı tamam.
Tayyip Erdoğan: Ondan sonra aynı şekilde o bilgiler onda var tamam mı, abinle konuş.
Bilal Erdoğan: Evet.
Tayyip Erdoğan: Onda, onu şey yapalım, amcanla filan konuş. O da aynı şekilde çıkarsın, eniştenle konuş, o da.
Bilal Erdoğan: Ne yapalım bunları baba nereye koyalım?
Tayyip Erdoğan: Belirli yerlere oralara şey yap işte.
Bilal Erdoğan: Berat'ta da var.
Tayyip Erdoğan: Onu söylüyorum işte, şimdi bir araya gelin amcanı da al, Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum da tamam mı, Burak abine de hemen şey yap. Tamam mı?
Bilal Erdoğan: Tamam baba, Sümeyye yani çıkarıp, Sümeyye bana nereye götüreceğimi söyleyecek.
Tayyip Erdoğan: Ya tamam, hadi şey yap, sizinkileri dışlının aranızda eniştenle filan.
Bilal Erdoğan: Ne yapalım diye.
Tayyip Erdoğan: Evet evet, hemen irtibat kuralım saat 10'a kadar, çünkü konu...
Bilal Erdoğan: Tamam baba.

Tayyip Erdoğan: Tamam mı, irtibatla kalın.
Bilal Erdoğan: Tamam babacım.

Konuşmaların 2. Kısımında; Tayyip Erdoğan (Ankara) - N. Bilal Erdoğan (İstanbul) 17.12.2013 - 11.17

N. Bilal Erdoğan: Baba Hasan Abi ile filan bir araya geldik, abim Berat Berat, amcam beraber, bir şeyler düşünüyorum, bu arada bir fikir daha geldi Berat'a, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işler ilgili hemen vereyim diyor, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuşsunuz önceden, onu yapalım mı ciddi bir miktar o şekilde halledebiliriz.
R. Tayyip Erdoğan: Olabilir.
N. Bilal Erdoğan: Tamam, öbür bir kısmını da Mehmet Gür ile ortak işe başladığımız için, bir kısmını al sende dursun, projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz, böylelikle azaltıp geri kalanı da başka bir yere taşıyacağız.
R. Tayyip Erdoğan: Tamam işte onları şey yapın da.
N. Bilal Erdoğan: Tamam.
R. Tayyip Erdoğan: Sümeyye geldi mi?
N. Bilal Erdoğan: Sümeyye eve gelmiş, şimdi buraya gelecek, yanımıza gelecek, tamam babacım, hallediyoruz bugün inşallah, başka bir şey var mı?
R. Tayyip Erdoğan: Şey yapmanızda fayda var, tamamiyle sıfırlamanızda fayda var.
N. Bilal Erdoğan: Evet, tamamiyle sıfırlayacağız inşallah.

Konuşmaların 3. Kısımında; Tayyip Erdoğan (Ankara) – Bilal Erdoğan (İstanbul) 17.12.2013 - 15.39
Tayyip Erdoğan: Sana diğer verdiğim görevler tamam mı?
Bilal Erdoğan: İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat ile ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür ile ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalan kısmını da artık karanlık olunca halledeceğiz.
Tayyip Erdoğan: ...
Bilal Erdoğan: İnşallah.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye ne yaptı?
Bilal Erdoğan: Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi filan, konuştuk filan.
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı halletti mi?
Bilal Erdoğan: Verdi herhalde babacığım. İkisini de boşaltım dedi.
Tayyip Erdoğan: Her iki tarafı.
Bilal Erdoğan: Evet. İkisini de boşaltım dedi ama iki taraf derken onu diyorsun değil mi?
Tayyip Erdoğan: Neyse tamam.
Bilal Erdoğan: Siz kaçta geliyorsunuz?
Tayyip Erdoğan: On ikiyi filan bulur.
Bilal Erdoğan: Yolunuz açık olsun.
Tayyip Erdoğan: Telefonlarla konuşmayı.

Konuşmaların 4. Kısımında; R. Tayyip Erdoğan (Ankara) - N. Bilal Erdoğan (İstanbul) 17.12.2013 - 23.15
Bilal Erdoğan: Şimdi babacığım, şey için aradım. Büyük ölçüde şey yaptık. Siz mi aradınız babacığım şimdi beni?
Tayyip Erdoğan: Yoo ben aramadım. Sen arıyorsun.
Bilal Erdoğan: Gizli numaradan aradım da. Şey şimdi,
Tayyip Erdoğan: Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa...
Bilal Erdoğan: Sıfırlamadık babacığım, şöyle ki, u, bir 30 milyon Avro gibi bir miktar daha var, şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu şey aklıma geldi Berat'ların, bu Ahmet Çalık'ın alacağı ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar, üstüyle de Şehrizar'dan daire alabiliriz diyor, sen nasıl bakarsın baba?
Bilal Erdoğan: Hı, babacım.
Tayyip Erdoğan: Sümeyye yanında mı senin?
Bilal Erdoğan: Yanımda çağırırım mı?
Tayyip Erdoğan: Yok bir ses karıştı da onun için dedim.
Bilal Erdoğan: Hı, yani 25 milyon dolar Çalık'a aktarıp, geri kalan kısmıyla da Şehrizar'dan daire alabilir.
Tayyip Erdoğan: Neyse nasıl şey yapıyorsanız yapın, halledin.
Bilal Erdoğan: Öyle mi yapalım?
Tayyip Erdoğan: Tamam yapın, yapın.
Bilal Erdoğan: Tamamen sıfır mı kalsın baba, yoksa senin elinde biraz para kalsın mı?
Tayyip Erdoğan: Kalsın olmaz zaten oğlum, şeye öbür tarafa, Mehmet'le şey yapaysanız onu da oraya aktarsaydınız.
Bilal Erdoğan: He onlara verdik tamam, 20 (milyon) dolar verdik.
Tayyip Erdoğan: Allah Allah, ya aktarsaydınız sonra şey yapardınız.
Bilal Erdoğan: Ya ne bileyim, şimdilik

bu kadar verebildik. O da zaten zor yer kaplıyor falan, başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz, bir kısmını bizim şeye verdik, işte u Tunç Abi'ye verdik, ondan sonra...
Tayyip Erdoğan: Tunç'a tamamını aktardın mı?
Bilal Erdoğan: (Sümeyye bakar mısın) Nereye baba?
Tayyip Erdoğan: Tunç'a.
Bilal Erdoğan: Hı?
Tayyip Erdoğan: Tunç'a diyorum, tamamını aktardın mı?
Bilal Erdoğan: Ya sormuşlar, 10 milyon Avro alabiliriz demişler herhalde.
Tayyip Erdoğan: Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeye, böyle de olsa konuşma.
Bilal Erdoğan: Tamam biz hallediyoruz o zaman.
Tayyip Erdoğan: Halledin şimdi tabi ben bu akşam ben geleceğim, biz Ankara'da kalacağız.
Bilal Erdoğan: Tamam baba, biz hallediyoruz sen merak etme.

Konuşmaların 5. Kısımında; Tayyip Erdoğan (Ankara) – Bilal Erdoğan (İstanbul) 18.12.2013 - 10.58
Tayyip Erdoğan: Bir arayayım dedim, bir şey var mı yok mu diye.
Bilal Erdoğan: Yani herhangi bir şey yok, şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle.
Tayyip Erdoğan: Tamamen sıfırlandı mı?
Bilal Erdoğan: Tamamen, yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim, işte bende bir, bu u Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı, 730 bin dolar ve 300 bin lira, onları da şey yapacağım bizim Faik Işık'a borcumuz vardı 1 milyon lira, ona vereceğim, üstünü de akademiye aktar diyeceğim.
Tayyip Erdoğan: Şey konuşma, açık konuşma.
Bilal Erdoğan: Konuşmayayım mı?
Tayyip Erdoğan: Konuşma, tamam mı?
Bilal Erdoğan: Tamam babacığım.
Tayyip Erdoğan: Yani, şeyi Samandıra vs. nerenin olursa olsun üzerinde tutma, yerine gönder niye üzerinde tutuyorsun.
Bilal Erdoğan: Tamam babacığım ama güncel olarak herhalde takip altındayız, güncel olarak takip edildiğimi düşünüyorum.
Tayyip Erdoğan: Biz sana ne diyoruz, ta baştan beri sana.
Bilal Erdoğan: Ama işte koruma ekibi mi yapıyor, kim takip ediyor baba bizi.
Tayyip Erdoğan: Oğlum dinleniyorsunuz.
Bilal Erdoğan: Ama görüntülü de takip ediyorlarmış.
Tayyip Erdoğan: Doğrudur, şimdi işte İstanbul'da, Emniyet'te bazı şeyler şu anda yaptık.

Şeklinde ifadeler ve beyanlar bulunmaktadır.
Söz konusu bu konuşma kayıtlarının montaj olmadığı birçok uzman tarafından dile getirilmiştir. Örneğin bir dönem MESAM başkanlığı yapan müzisyen ve ses sanatçısı Atilla Özdemiroğlu, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Atilla Özdemiroğlu @attilao hesabından yine ses mühendisi Erdem Helvacıoğlu da facebook sosyal paylaşım sitesinden bu görüşlerini bildirmişlerdir. Bu açıklamalar ulusal basında da yer almıştır.
II- Parça parça miktarlarla bahsedilen ve evden çıkarılması planlanan nakit paranın toplamlarını yaklaşık 1 Milyar Doları bulduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu bu paranın nereden nasıl elde edildiği ve başlatılan bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında neden yok edilmesi (konuşma kişilerin deyimleriyle "sıfırlanması") gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır.
Yukardaki konuşmalardan anlaşılabileceği üzere söz konusu bu meblağ nakit paraların meşru ve yasal bir şekilde elde edilmediği açıktır.
Yukarda belirtilen İstanbul Başsavcılığı soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 25 Aralık 2014 tarihinde basına yaptığı beyanatta : "17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında, şahsım rindede edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yoktur. Ancak Sayın Başbakan'ın, istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat, rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle 'İstifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız' şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Bugün bize iki metin gönderildi. Bir tane istifa metni, bir tane de deklarasyon metni. Ben tabii ki partimi rahatlatmak isterim fakat böyle bir durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum. Çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir

bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu nedenle Bakanlık'tan ve milletvekilliğinden istifamı açıklıyorum. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini ifade ediyorum, yüce milletimize saygılar sunuyorum" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeler de yukarda belirtilen konuşma kayıtlarını doğrulamaktadır.

III- 03/12/2010 tarihinde yine Halkın Kurtuluş Partisi adına Recep Tayyip Erdoğan hakkında ortaya çıkan Wikileaks belgeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Bu belgeler arasında bulunan zamanın ABD Ankara Büyükelçisi Eric EDELMAN, 30 Aralık 2004 tarihinde Ankara'dan geçilen belgenin 21. maddesinde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İsviçre Bankalarında 8 ayrı hesabının olduğu bildirilmiştir. Açıklanan 21. maddede şu ifadeler yer almaktaydı:

"AKP iktidarı yolsuzlukların kökünü kazıyacağını söyleyerek geldi. Hâlbuki AKP'ilerin bize anlattığına göre, parti'nin ulusal, bölgesel ve yerel seviyesinde ve bakanların aile üyeleri arasında çıkar çatışmaları ve ciddi yolsuzluklar var. İKİ AYRI KAYNAKTAN EDİNDİĞİMİZ BİLGİYE GÖRE, ERDOĞAN'IN İSVİÇRE BANKALARINDA SEKİZ AYRI HESABI VAR. ERDOĞAN'IN VARLIĞININ OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE GELEN HEDİYELER VE DÖRT ÇOCUĞUNUN OKUL MASRAFLARINI KARŞILIKSIZ ÖDEYEN TÜRK İŞADAMINDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEMESİ İSE ÇOK YÜZEYSEL."

"Öte yandan yine aynı büyükelçi, Eric Edelman tarafından kaleme alınan bir başka belgede de; "ERDOĞAN'IN TÜPRAŞ ÖZELLEŞTİRMESİNDE DOĞRUDAN ÇIKAR SAĞLADIĞI" ifade edilmektedir. Anılan iddia belgelerde şöyle yer almaktaydı:

"AKP iktidarı, sokaktaki vatandaşın yolsuzluğa olan tepkisi sayesinde geldi. Erdoğan'ın zenginliğinin İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemdeki rüşvetlerden kaynaklandığına dair suçlamalar hiçbir zaman kanıtlanmamış ama artık gittikçe artan bir şekilde, içerdeki kaynaklarımızdan Erdoğan'ın yakın danışmanlarından özel kalemi Hikmet Balduz, Mücahit Aslan ve Cüneyd Zapsu'nun komisyunculuk yaptıklarını duyuyoruz. XXXX, Erdoğan ve kendisinin Tüpraş'ın bir Rus ortaklığı özelleştirilmesinden doğrudan fayda sağladıklarını söyledi."

Görüleceği üzere bugün ortaya çıkan bu konuşma kayıtları geçmişte ortaya çıkan bu belgeleri doğrulamaktadır. Her ne kadar daha önce bu konuda yapılan suç duyurusu takipizlikle sonuçlanmış olsa da bu gün bu iddiaların doğruluğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

IV- Öte yandan şüpheli Tayyip Erdoğan; İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde, hemen hepsi de akçeli suçlardan oluşan sekiz ayrı yolsuzluk dosyasından hakkında soruşturma açılmış bir politikacıdır. Belgelerde yer aldığı gibi; "Erdoğan'ın zenginliğinin İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemdeki rüşvetlerden kaynaklandığına dair suçlamalar hiçbir zaman kanıtlanmamış" görüşü doğru değildir. Zira bu dosyalardaki soruşturmalar usulüne uygun bir şekilde sonuçlandırılmamıştır. Hepsisi de dokümanlımlık gerekçesiyle kapatılmıştır. Bu nedenle kapatılan bir soruşturma dosyasındaki şüphelinin, yargılama yapılmadan suçsuzluğuna karar vermek hukuken mümkün değildir.

Şüpheli Başbakan'ın bu göreve gelmeden önceki yaşam biçimi itibariyle hiçbir şekilde kazanması mümkün olmayan bir servetin kaynağını açıklama zorunluluğu bulunmaktadı. Bilindiği gibi 2001 yılında ülkenin en zenginlerinden olan Rahmi KOÇ bile, "Başbakan, bu 1 Milyar doların kaynağını açıklamalıdır." şeklinde açıklama yapmıştır. Yine o zamanki İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet YILDIRIM da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Ancak o günden bugüne kadar şüpheli, hiçbir açıklama yapmadığı gibi kamuoyuna açıkladığı mal varlığında da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu bu konuşma kayıtlarıyla bir kez daha kanıtlanmıştır.

V- Şüpheli Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre; 16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL) Taşınmaz, Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 £, 199.867 \$, 500.000 TL de alacağı olduğu bildirilmiştir. (http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_PrimeMinister/pg_PrimeMinister.aspx)

Ancak ortaya çıkan ses kayıtlarında bu belirtilen miktardan çok üzerinde paranın evden derhal çıkarılmasından bahsedilmektedir.

Bu nedenle şüphelinin bu fiilinin 3628 Sayılı MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU kapsamında değerlendirilmelidir.

Ses kayıtlarında zikredilen meblağlardaki paranın kaynağının belli olmadığı, gizlendiği ve yargı makamlarından kaçırıldığı

aşikardır. Ayrıca eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın yukarda basına yansıyan ifadeleriyle değerlendirildiğinde, bu paranın bizzat Başbakan'ın talimatıyla belirli işlerin yapılması için iş adamlarından, şirketlerden alındığı yönünde kuvvetli şüphe vardır.

Bilindiği gibi 3628 Sayılı Yasanın "HAKSIZ MAL EDİNME"yi düzenleyen 4. maddesinde; "Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır." hükmü öngörülmüştür.

Gerek 24 Şubat 2014 tarihi itibariyle basın yoluyla kamuoyuna yansıyan ses kayıtları gerekse yukarda bahsi geçen Wikileaks belgelerindeki Amerikan Büyükelçisinin raporları da suç fiilinin şüpheli tarafından işlendiğini açıkça gösterdiğinden, şüpheli Tayyip Erdoğan hakkında 3628 sayılı yasanın 19. maddesi çerçevesinde SORUŞTURMA BAŞLATILMAK ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR. Bu maddede öngörülen soruşturma usulüne göre; "Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulunduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını iste"melidir.

Yine aynı yasanın "Bilgi Verme Zorunluluğu"nu düzenleyen 20. maddesine göre; "Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları; bu Kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu Kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır."

Bu madde çerçevesinde Sayın Savcılığımıza ilgili kurum ve kuruluşlara BU ARADA İSVİÇRE BANKALARINA DA yazılar yazılarak şüpheli Tayyip Erdoğan ve şüphelinin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumları ile gelini ve damadı adına açılmış hesapların bulunup bulunmadığının sorulmasını talep etmekteyiz.

Kurulan organizasyonun çerçevesi, iş adamları ve aile bireyleri ile başka bakanların dahil, yolsuzluğa ve haksız mal edinmeye konu meblağın büyüklüğü göz önüne alındığında, anılan eylemlerin, ancak bir ÖRGÜT KURULARAK gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır.

Nitekim konuşmadan anlaşılacağı üzere şüpheliler, organizasyona başkalarını dahil ederek onlara talimat verebilmektedirler. Yine eylemlerin uzunca bir sürece yayıldığı da anlaşılmaktadır.

TAYYİP ERDOĞAN'IN ANILAN EYLEMLERİ GÖREVİ KAPSAMINDA İŞLEDİĞİNİN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Bu nedenle de, başbakanlık sıfatına dönük şekli dokuulmazlık hükümleri işletilerek soruşturma yapmaktan kaçınılamaz.

Kaldı ki suç örgütü kurulduğunun tespitine de, bu tür soruşturmaların, şüphelilerin görev ve statülerine olursun olsun dokuulmazlık hükümlerinden muaf tutulması gerekir.

Cumhuriyet Savcılarının duraksama noktası kalmamıştır. Kurulan suç organizasyonu, 75 milyon rızasının zimmete geçirilmesidir söz konusu olan. Sıfırlama başladıktan sonra dahi elde kalan paranın 30 milyon Avro olması, vurgunun büyüklüğünü gözler önüne sermektedir.

Şüpheliler, daha önce başlatılan yolsuzluk operasyonu sebebiyle, suçlarını, emniyet müdürlerinin görev yerlerini değiştirerek, ve dahi görevden alarak, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu da işlemişlerdir. Telefon konuşmalarında bunun da itirafı mevcuttur.

Bu nedenle, kendileri aleyhine yürüyecek soruşturmaları akamete uğratan şüphelilerin TUTUKLANMALARİ gereği de ortaya çıkmaktadır.

Bu millet, bu suçlardan başka türlü arınmayacaktır!

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları için KAMU DAVASI açılmasına karar verilmesini müvekkil parti adına vekâleten saygıyla dileriz. 26/02/2014

Suç Duyurusunda Bulunan
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkanlığı Vekilleri

Av. Metin BAYYAR
Av. Sait KIRAN
Av. Doğan ERKAN

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 17 Aralık ve sonrası süreci değerlendiriyor

Saygı Değer Yoldaşlar,

Bildiğiniz gibi 17 Aralık'ta Türkiye'yi baştanbaşa sarsan bir deprem oldu. Çocukluğumuzda (kenar mahalle çocuğuyuz, oralarda büyüdük) saklambaç oynardık. Saklambaç oyununda bir terim vardır; "çanak çömlek patladı", diye. Hani ebe, saklanan oyuncuların birini görür; adıyla hitap eder; "Ahmet, Mehmet gördüm seni, çık oradan" der. Ama gördüğü kişi Ahmet ya da Mehmet değildir bir başkasıdır, bir başka oyuncudur. Ebe yanılmıştır. İşte o anda o oyuncu "çanak çömlek patladı" diye bağırarak ortaya çıkar ve tüm diğer oyuncular da ortaya çıkar. Ebenin oyunculuğu bir anda iflas etmiştir. Yeniden bir kez daha ebe olur.

İşte 17 Aralık'ta da Türkiye'de iki ABD uşağı hainler ittifakının, Amerikan işbirlikçiler ittifakının iki ortağı arasında oyun bozuldu, çanak çömlek patladı ve bunların yaptıkları bütün ihanetler, bütün alçaklıklar, bütün vurgunlar, bütün hırsızlıklar bir bir ortaya serilmeye, dökülmeye başladı. Başka türlü bir deyişle ifade edersek, patlamış bir geriz gibi; namuslu, masum, çilekeş insanlarımızın içini kaldıran, midelerini bulandıran, istahlarını kapatan bu alçaklıklar, bu namussuzluklar, bu hırsızlıklar her gün bir bir ortaya dökülüyor artık.

17 Aralık'a kadar ülkemizi yöneten hainler ittifakı

Yoldaşlar,

Bildiğimiz gibi Türkiye 12 yıldan bu yana yani Tayyipçiller hükümetinin iktidarda olduğu gündün bu yana bu iki hain, Amerikan uşağı Ortaçağcı güç tarafından yönetilmektedir. Bunlardan biri Pensilvanyalı İmamın cemaati, bir diğeri de Tayyipçiller'in AKP'sidir. Bunlar resmi, aleni bir ortaklık yapmışlardır ve bu 12 yıl süresince Türkiye'yi yönetmişlerdir. Bunu ta, bu ortaklığın ilk başlarında rahmetli Necip Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında ortaya koymuştu. Pensilvanyalı imamın devlet içinde nasıl örgütlendiğini, nasıl kadrolarını devletin kurumlarına yerleştirdiğini bir bir, isim isim orada sayıyordu. Ardından Zübeyir Kırdıra'nın "Cemaatin Copları" isimli kitabı yayımlandı. Burada da hangi devlet kurumunda nasıl, ne çapta bir kadrolaşmaya gittikleri yine somutça; ad ad açıklanıyor, ortaya konuyordu. Ardından Ergun Poyraz'ın "Amerika'daki İmam" adlı kitabı yayımlandı. Yine aynı şekilde Pensilvanyalı'nın devlet kurumlarında özellikle de yargıda, poliste, milli eğitimi nasıl örgütlendiği açıkça ortaya kondu. Ardından Merdan Yanardağ'ın kitabı; "Türkiye Neden Feda Edildi" yayımlandı. Burada da apaçık bir şekilde, somut verileriyle ortaya kondu. Yine Hanefi Avcı'nın, Ahmet Şık'ın, Nedim Şener'in, Hikmet Çetinkaya'nın bu ko-

Emperyalistler Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra yeniden Sevr haritasını ortaya koydular ve bunu uygulamak için harekete geçtiler. Bunun yerli uygulayıcıları da Tayyipçiller ve Pensilvanyalı imamın cemaati oldu. Bu iki Ortaçağcı güç, kökleri 6 bin yıl geriye gitmekle birlikte, 1950 sonrası ABD'nin Ortadoğu'da ve tüm İslam ülkelerinde uygulamak üzere oluşturduğu "Yeşil Kuşak Projesi"nin ürünüydüler.

nuya ilişkin kitapları yayımlandı ve çok açık belgelerle cemaatin devlet içindeki örgütlenmeleri gösterildi.

Bugüne kadar, daha doğrusu 17 Aralık'ın biraz öncesine kadar, Tayyipçiller iktidarı ve onun şefi Tayyip, gayet memnundu bu ilişkiden, bu ortaklıktan. Çünkü ABD'nin kendilerine verdiği görevleri birlikte yürütüyorlardı, birlikte yapıyorlardı.

Neydi bu görev?

Türkiye'yi Yeni Sevr'e götürmek... Sevr haritasını hatırlayacaksınız, arkadaşlar; İç Anadolu'da küçük bir İslam devleti Türklere bırakılır, onun dışındaki Anadolu'nun ve Kürdistan'ın bütün parçaları Türklere verilir. Kürt illerinin yüzde 80'i Ermenistan olarak Ermenilere, geri kalan da bir kısmı Fransız egemenliğine verilir, bir kısmı İngiliz egemenliğine verilir. Ege Yunanistan'a bırakılır, Adana'dan Konya'ya kadar olan bölge

İtalya'ya, İstanbul ve çevresi uluslararası emperyalistlerin ortak yönetimine bırakılır. Türklere bırakılan İç Anadolu'daki İslam Devletinin askeri gücü de 50 binle sınırlanır. Bu da sadece inzibati, başka türlü ifade edersek bir jandarma gücü olarak kalır. Öyle kalmasına izin verilir.

İşte emperyalistler Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra yeniden Sevr haritasını ortaya koydular ve bunu uygulamak için harekete geçtiler. Bunun yerli uygulayıcıları da Tayyipçiller ve Pensilvanyalı imamın cemaati oldu. Bu iki Ortaçağcı güç, kökleri 6 bin yıl geriye gitmekle birlikte, 1950 sonrası ABD'nin Ortadoğu'da ve tüm İslam ülkelerinde uygulamak üzere oluşturduğu "Yeşil Kuşak Projesi"nin ürünüydüler. O projenin uygulanmasıyla ortaya çıkmış güçlerdir bunlar. Farklı tarikatlardan geliyorlardı. Biri Said-i Nursi'nin yolunu takip ediyordu (Pensilvanyalı), öbürleri daha çok Nakşibendî tarikatına mensuptular. Ama her ikisini de Türkiye'de iktidara getiren ABD idi, o bakımdan bunlar esasında ABD'nin gücüydüler. Ve onun emrinde çalışıyorlar, onun planlarını uyguladılar bugüne kadar.

Bunlar tarihteki ilk asalak, sömürgeci sınıf olan Tefeci-Bezirgan Sermayenin siyasi plandaki temsilcileri oldukları için insan düşmanıdır, üretim dışıdır. Vurgundan, faizden, tefecilikten, kamu mali hırsızlamaktan başka bir ekonomik faaliyet bilmezler. Hep insanların sırtından geçindikleri için, asalak oldukları için insani değerlerden de yoksundurlar. O bakımdan hiçbir ahlaki, vicdani, insani değer yargısı taşımazlar. Tek düşüncükleri; vurgun, güc, makam, mevki, ün, post, şöhruttur.

İşte o nedenle ABD bunları iktidara taşıdı. Çünkü ahlaki bir değer taşımayan insanlar kolayca her türlü ihaneti yapabilirler. Onlar için ahlaksızlık diye bir şey yoktur. Suç diye bir şey yoktur onlar için. Bunların tapındığı biricik Tanrı vardır; Para Tanrısı... O bakımdan bunlar ABD'ye de, AB'ye de uşaklığa, hizmete hazır. Yeter ki Türkiye'de önleri açılın; iktidara gelsinler. Halka, vatana, millete her türlü ihaneti her an, gönüllü olarak yaparlar.

Hainler İttifakının İcraatları

Yeni Sevr'e Türkiye'yi götürebilmek için antiemperyalist, yurtsever, laik, tam bağımsızlıkçı, Mustafa Kemalci güçlerin tasfiye edilmesi gerekmektedir. Ortadan kaldırılması ya da sindirilmesi, korkutulması, etkisizleştirilmesi gerekmektedir. Yani Türkiye Yeni Sevr bataklığına doğru sürüklenirken bunların bir direnç noktası oluşturmaları ve bu gidişe, hainine bu gidişe engel oluşturmaları engellenmeliydi. Ortadan kaldırılmaları idi...

İşte o sebepten "Ergenekon Davası" adlı CIA operasyonunu ABD projelendirdi ve uygulamak üzere bunların eline verdi. Ve biz 2008'de, daha bu namussuzca proje ilk ortaya konduğu anda, bunun bir CIA operasyonu olduğunu söyledik ve yazdık bildirilerimizde, gazetelerimizde ve kitaplarımızda. Ne yazık ki, bu CIA, Pentagon, Washington operasyonu Türkiye'de başarılı oldu. Çünkü 1952 yılından bu yana Türk Ordusu NATO'daydı ve Amerikan generallerinin komutasına verilmişti. Ve ABD harp doktrinleri ve ABD silahları ile eğitilmiş, donatılmıştı. Daha doğrusu Amerikan planlarına göre eğitilmiş, doktrine edilmişti Türk Ordusu. Sabahattin Önkibar'ın deyişleriyle 1952'de yani NATO'ya girişten bu yana neredeyse "Komünizmle Mücadele Derneği" gibi çalıştı Türk Ordusu bir anlamda. Sovyetler'e, Sosyalist Kamp'a ve Türkiye'deki sosyalistlere karşı düşmanca bir tutum izledi ve subaylarını da bu anlayış doğrultusunda eğitti. Türk Ordusu'nun aşağı yukarı bütün komuta kademesini oluşturan subaylar ABD'ye götürülüyor, orada stajlardan, kurslardan geçiriliyor ve ABD hayranı olarak ülkeye dönmeleri sağlanıyordu. İşte bu Amerika'nın emrinde geçen 60 sene Türk Ordusu'nun komutanlarının savaşı ruhlarını, antiemperyalist geleneklerini, inançlarını, Mustafa Kemalci geçmişlerini unutturdu, boşalttı içlerini. O bakımdan bu saldırı karşısında bir direnç gösteremediler.

Burada çağrışım oldu; ünlü Arap edebiyatçısı El-Meydani'nin, meselleriyle birlikte derlediği 5 bin Arap atasözünü oluşturan kitabındaki bir atasözünü ve meselimize geldi. Der ki o Arap atasözü: "Ben aslında aslan beyaz öküzü yediği gün yenilmişim, kurban olmuştum, mahvolmuşum."

Meseli şudur, El-Meydani anlatır bunu: Bir ormanda beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç öküzle bir aslan yaşamaktadır. Aslanın gözü öküzlerde; ne yapsam da şunları yesem, diye planlar kurmaktadır. Öküzler birbirleriyle dayanıştıkları için as-

lanın gözü öküzlere saldırmayı kesmemektedir. Çok İblişçe bir plan yapar. Beyaz öküz biraz uzaklardayken sarı ve siyah öküz yaklaşır. Der ki; "Yahu bu beyaz öküzün rengi beyaz; kolayca göze çarpar, avcılar bunu görür, bunun peşine düşerler o arada bizi de bulurlar ve bizi de vururlar. Yani bunun varlığı bizim için de tehlike teşkil etmektedir. İzin verin ben bunu yiyeyim; orman güvencesi bir şekilde bize kalsın", der. Zavallı öküzler bu hileyle kanarlar ve "Tamam yiyebilirsin", derler. Aslan beyaz öküzü yer. Aradan bir zaman geçer sonra sarı öküz gelir der ki; "İkimizin rengi bak sarı, ama bu kara öküz bizden farklı izin ver ben bunu da yiyeyim; ormanda ikimiz kardeşçe yaşayalım." Sarı öküz de bu hileyle kanar. "Olur, yiyebilirsin", der. Aslan kara öküzü de yer. Ondan sonra acıkınca sarı öküz gelir. Şimdi de seni yiyeceğim artık, der. Savunmasız ve yardımsız kalan sarı öküz, aslanın hilesinin o zaman farkına varır, o zaman yanın var o zaman işten geçmiştir. "Bana izin ver de üç kez eyvah çekeyim", der. Aslan izin verir. İşte üç kez bağırduktan sonra der ki; "Ben aslında aslan ak öküzü yediği gün yenilmişim, o gün mahvolmuşum."

Bu Ergenekon adlı CIA operasyonunda



da hemen hemen aynı oyunu oynadı ABD Emperyalistleri ve onun işbirlikçi maşaları, hain yerli ortakları yani Pensilvanyalı imamın cemaati ve Tayyipçiller iktidarı. Ümraniye'de bir gecekondu çatısında bombalar bulduk, diye 27 bombanın yan yana dizilmiş resimlerini yayımladılar. Sonra bunları imha ettik, dediler. Yani bombaların maddi varlığı hiçbir zaman görülmüştü onların dışında, yani o operasyonu yapan 5-6 polis dışında. Ve onunla ilgili olarak işbirlikçi hainlerinden birine, yalancılara dayanan bir ihbar telefonu çektiler ve Astsubay Oktay Yıldırım'ı gözaltına aldılar. Güya bombaları o koymuştu oraya. Oysa bombaların aslı faslı yoktu. Ardından Hürşit Tolon, Şener Eruyğur Paşaları tutukladılar; Kırdıra Cezaevine koydular.

Bunlar, ABD Emperyalizmine karşı çıkan ve onun Türkiye'ye karşı hainine, düşmanca planlar yaptığını sezen namuslu, Mustafa Kemal geleneğini taşıyan komutanlardı. Biz bunları ziyaret ettik Avukat arkadaşlarımız aracılığıyla ve oyunu onlara anlattık. Ve bu operasyon karşısında siyasi bir savunma yapmak gerektiğini ortaya koyduk. Çünkü bu hukuki bir dava değil, siyasi bir saldırı. Bu Mustafa Kemalci, antiemperyalistleri, laikleri, yurtseverleri, Amerikan düşmanlarını ortadan kaldırmayı planlayan bir saldırıdır. Buna o şekilde cevap vermemiz gerekir, dedik. Burada bir savunma değil, saldırı bulunmamız gerekir bizim, dedik. Ama bunu, ne yazık ki emekli paşalarımıza kabul ettiremedik. Onlar ünlü Avukatlarına güvendiler, onları tercih ettiler. Kaldı ki biz, bu doğrultuda sizin savunmalarınıza Avukat yoldaşlarımızla her türlü desteği vermeye hazırız, dedik. Kibar bir şekilde bundan kaçındıklarımızı belirttiler. Bizimle böyle bir ittifaka, işbirliğine, yardımlaşmaya, dayanışmaya giremeyeceklerini belirttiler. Cesaret edemediler bizimle birlikte yiğitçe, devrimci bir karşı koyuşta bulunmaya.

Oysa devrimci Avukat Jacques Verges'in, "Savunma Saldırıyor" adlı ünlü kitabında belirttiği gibi, burada yapılması gereken "uyum savunması değil bir ko-

puş savunması"ydı.

Burada sorulması gereken sorular:

Biz kimiz?

Ve siz kimsiniz? sorularıydı.

Diyeceklerdi ki biz kimiz?

Biz; Mustafa Kemal geleneğini savunan, benimseyen antiemperyalist, laik, yurtsever askerleriz.

Siz; ABD Emperyalizminin hizmetkarları, onun halklarımıza karşı ortaya koyduğu Yeni Sevr planını uygulamakla görevlendirildiniz. O bakımdan sizler işbirlikçisiniz, hainsiniz. Sizin yargıçlık, savcılık maskeniz sahtedir. Bunu diyeceklerdi, yoldaşlar. Ve bu doğrultuda bir an-



lamda savunma metni oluşturacaklardı. Ama buna yürekleri yetmedi, bilinçleri yetmedi. Türk Ordusu'nun muvazzaf komutanları ise ne yazık ki bu saldırıyı bilince çıkaramadılar. Bu saldırının amacını, hedefini göremediler. Tıpkı El-Meydani'nin anlattığı meseldeki sarı öküzün ve kara öküzün durumuna düştüler. O bakımdan bir anlamda Türk Ordusu savaşmadan yenildi. Yazık etti hem kendine, hem geleceğine, hem geçmişine ve hem de bu vatana, bu halka. Saldırı sadece Türk Ordusu'nu kapsamıyordu. Üniversitelerdeki,

silvanyalı imamın kadro kaynağını oluşturan dersaneleri kapatmak istedi. Pensilvanyalı, Türkiye'deki dersanelerin yüzde 25'ten fazlasına sahiptir. Kaldı ki dersane öğrenci sayıları baz alındığında bu oran çok daha yüksektir. Ve oralarından durmadan Ortaçağcı kadro ürettiyordu. İşte bu kaynağı kurutmak istedi Tayyip. İblis Fetullah bu saldırının amacını anında gördü ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Aralarında sert, şiddetli bir çatışma başladı. Önce Tayyip alttan aldı; dersaneleri okula dönüştürün, biz sizden hizmet satın alalım Milli Eğitim Bakanlığı olarak, dedi. Ama Pensilvanyalı buna yanaşmadı. Kendisini "Hizmet Hareketi" diye adlandırdı ya; "Hizmet hareketine karşı bir saldırı başlatılmıştır, bu haksız bir saldırıdır" türünden beyanlarda bulundu. Bunun üzerine Tayyip yine alttan almayı sürdürdü. "Ne istediniz de vermedik bugüne kadar size? Dostça bir anlaşma yapalım", dedi. Ama Pensilvanyalı saldırının amacını netçe gördüğü için buna da yanaşmadı. Onun üzerine Tayyip de sertleşti. Ne olursa olsun dersaneleri kapatacağız, gelecek yıl (2014'te) dersaneler kapanacak, bu kesin kararımız, dedi. Onun üzerine bütün anlaşma umutları ortadan kalktı. Ve Pensilvanyalı imam anladı ki, Tayyip kendilerini iktidardan tekerlemeye niyetli, kararlı, tek başına iktidar olacak. Onun üzerine o da hazırlığa girişti.

Tayyip 12 yıldan bu yana kendisi ve avenesi durup dinlenmeden kamu hırsızlığı yapmıştı. Bedeli yüz milyarları bulan kamu malı çalmışlardı. Bunları biz ta ilk başta yani ilk iktidara geldikleri gün şöyle teşhir ettik; bunlar doğru dürüst bir siyasi parti değil "çıkarcı amaçlı suç örgütü", dedik. Çünkü Tayyip daha kendisi iktidara gelmeden İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde çalmaya başlamıştı. Kalpazanlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, zimmetten, rüşvetten hakkında yedi tane dava açılmıştı. Hepsini de yüz kızartıcı suçlardan... Yani böyle bir adamın çalınmasına, vurulmasına imkân var mı? Ve milletvekiliği dokunulmazlığı sayesinde o açılmış olan davalarından şimdilik paçayı kurtarmış durumdadır. Bunlar mesela İstanbul imar planını 5 bin küsur kez değiştirmişlerdir bugüne kadar. Düşünebiliyor musunuz? 5 bin küsur kez...

Bir şehrin, İstanbul gibi bir şehrin imar planı hangi amaçla değiştirilir, arkadaşlar? Vurgun için, rant için. Başka bir amacı olamaz bunun.

AB ve ABD Emperyalistleri kendi ülkelerinde kanuna, kitaba uygun davranırlar. Örneğin o yüzden ABD'nin başşehri Washington'un imar planı yüz yıldan bu yana değişmemiştir. Yüz yıl önceki plan doğrultusunda şehir gelişmektedir. Ama 12 yılda 5 bin küsur kez İstanbul imar planı değişiyor. Yani nerede kamu malı var onu vurmak için ve o vurgunu kitabına uydurmak için yeni bir imar planı yapıyor. Hani bu son vurgunda da ortaya çıktı ya Tayyip'in müteahhidi Ali Ağaoğlu, Bakırköy'de mevcut imar planına göre baş kata izin verilirken, 63 metre yüksekliğinde gökdelenler yapmak istiyor. Bunu bile yeterli bulmuyor. Önce 63 metre yüksekliğinde kuleler dikmek istiyor ama sonra bunu 70 metreye çıkarmak istiyor. Hem Bakırköy Belediyesi, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna izin vermiyor ve işi Tayyip'le bağlıyor. Ve ondan sonra diyor ki; "Ben büyük patronla işi bağladım siz kim oluyorsunuz ki?".

Medyaya düşen ses kayıtlarına göre, bunun karşılığında da Tayyip'in oğlunu, Bilal'in, sözüm ona vakfına, TÜRGEV'e 20 dönüm araziye bağışlıyor. Medyaya düşen haberlere göre, Tayyip'e yıllarca uşaklık yapan Ertuğrul Günay, örnek şu anda, ayrıldı ya; "Artık bu kadarına da tahammül edemiyorum", dedi ayrıldı. Günay, "İstanbul'da 5 katı geçen bütün binaların izni Tayyip vermektedir", diyor. Yani Tayyip'ten sorulmaktadır o inşaatlar, diyor arkadaşlar. Yani adam İstanbul'un rantını bu denli kendisine bağlamış. Yani vurgundan başka düşündüğü bir şey yok. İhanet, vurgun...

Tabii Pensilvanyalı imam ve onun cemaati, kadrosu teknoloji, özellikle de iletişim teknolojilerini, elektroniği çok iyi bilir. Onu üst düzeyde kullanan kadrolara sahip. Hanefi Avcı da kitabında; "Halliçte Yaşayan Simonlar" adlı kitabında bu geçceği anlatıyor, ortaya koyuyor. Tayyip'in ve Tayyipçiller'in bütün bu vurgunlarını hem belgeleriyle, hem ses kayıtlarıyla günün gününe izlemekte, arşivlemekteyiz. İşte böylesine zengin bir arşive, belgese sahip olduğu için 17 Aralık'ta saldırıya geçti. Burada yine günlük gazetelerden bazı başlıklar göstermek istiyorum, yoldaşlar. Şu ana kadar belgeleriyle birlikte ortaya konan, açığa çıkan vurgunların maddi değeri 255 milyar TL tutarındaymış. Bunlar sadece bugüne kadar açıklananlar; yanlış anlaşılmasın... Tayyipçiller'in vurduğu vurgunların miktarı bu.

Tayyip bu nedenle harekete geçti. Pen-

Din kisvesine bürünmüş Hırsızlar İmparatoru'nun marifetleri

Yine çağrışım oldu. **Fatih Terim**'in lakabı ne? Çoğu yoldaşımız hemen hatırlamıştır, "**İmparator**" denir, değil mi? Yeşil sahalardan imparatoru. **İbrahim Tatlıses** gazinoların, televizyonların, şov programlarının, türkülerin imparatoru. Onun da lakabı imparator. Ve acıdır ki Türkiye'nin bir imparatoru daha var, arkadaşlar. Bunu nasıl tanımlıyor Deniz Feneri vurguncunun görevden alınan namuslu savcısı Abdülvahap Yaren? "**Hırsızlar İmparatoru**" diyor, arkadaşlar. Bu da imparator ve hırsızlar imparatoru, vurguncular imparatoru, kamu malı yiyiciler imparatoru...

Hatırlanacağı gibi Hz. Muhammed bir seferde, küffardan ele geçirdiği bir çift deri pabucu ortak ganimet havuzuna koymayıp da kendi sırt çantasına gizlice koyduğu için ve sonra da aynı savaşta şehit olduğu için o şehidin namazını kılmıyor, arkadaşlar. O kamu malı çaldı, namazı kılınmaz, ben kıldırılmaz, siz kılın, diyor. Şaşırıyor yoldaşlar. Bakın sırt çantasına, diyor. Bakıyorlar bir çift deri pabuç çıkıyor. İşte onu bu savaşta ele geçirdi, onu da ganimetlerin biriktiği ortak meydana koymalıydı, diyor. Bir çift pabuç için bile namazını kılmıyor, üstelik de şehit o işi yapan kişi. Hz. Muhammed böylesine kamu malına önem veriyor, değer veriyor, yoldaşlar.

Başta da söyledik ya bunlar güya kendilerini **Nakşibendî** tarikatından sayıyor diye. Oysa **Şah-ı Nakşibendî** diyor ki; ibadet 10 kısımdır bunun 9'u helal kazançtır, 1'i diğer ibadetlerdir.

Demek ki İslam'ın bu yorumcusu, bu İslam felsefecisi helal kazançta bu kadar önem veriyor. Yani İslam'ın içerisinde, ruhunda bulunan bu özelliğe bu kadar önem veriyor, dikkat çekiyor. Diğer tüm ibadetler; Namaz, Oruç, Hac, Zekât, Kurban... onlar sadece ibadetin onda biridir, diyor. Bunlar **Şah-ı Nakşibendî**'nin bu öğretilerini tam tersine çevirmiştir.

Bunlar ne diyor? İbadetin onda dokuzu vurgundur, kamu malı hırsızlığıdır, kamu malı aşurmaktır, çalmaktır, çırpırmaktır, küp doldurmaktır. Onda biri de diğer ibadetlerdir, diyor. O da biçimci, içi boşaltılmış olmak kaydıyla. Yani namaz kılıyor ama aslında kafasında yaptığı vurgun planları var. Namaz kılarken Allah'ı düşünmüyor, vurguncuların hesabını vereceğini düşünmüyor, yeni vurgunları nasıl yaparım diye düşünmüyor, sadece bedenen yatıp kalkıyor. İşte bunlar bu, arkadaşlar. O yüzden bunların İslam'ı gerçekten Kur'an, Hz. Muhammed İslam'ı değil... Dört Halife'nin yolundan gitmiyor bunlar. Muaviye'nin, Yezid'in yolundan gidiyorlar. Bunlar Amerikan İslamı, CIA İslamının taraftarı. Gerçek İslamın değil...

17 Aralık'taki ilk saldırıda Pensilvanyalı imamın yargı içindeki kadrosu, Tayyip'in dört bakanını hedef aldı. Bildiğimiz gibi bunlar suçluların yalakandılar. Birinin evinde ayakta kutulandı dört buçuk milyon dolar, öbürünün evinde bir buçuk milyon dolar, öbürünün evinde para sayma makineleri, kasalar ve ses kayıtlarıyla beraber.

İçişleri Bakanı ne diyor vurguncu oğluna?

"**Oğlum usturluğu git. Bu işler telefonda konuşulacak işler değil**", diyor. Yani çalma, çırpma işleri bunlar, telefonda konuşulmaz böyle şeyler, diyor.

Tayyip, 17 Aralık'taki bu vurgunda şoke oldu bir anda. Önce bakanlarını savunmaya kalktı. Ardından baktı ki savundukça kendisi de batacak, ondan sonra onları istifa ettirdi. İstifa ettirdi onları ve "**plstlğe buluşmaları içimizden attık**", dedi. Eski TOKİ Başkanı ve o günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar; "**Benim attığım tüm imzaların arkasında senin emrin var. Onları senin emrin üzerine attım, tüm projeleri senin emrin üzerine hazırladık, eğer ben istifa ediyorsam senin de etmen gerekir, ben suçlusam sen de suçlusun**" dedi.

Ardından ikinci dalga geldi bildiğimiz gibi, yoldaşlar. Tayyip'in oğlu Bilal'in de içinde olduğu 42 Tayyipçi iş adamının vurguncuların dolaylı tutuklanmasını istedi savcılar. Tayyip o zaman, bu saldırının kısa süre sonra kendisini de kapsayacağını bildiği için bir ölüm kalım savaşına girdi. Oğlunu ve 42 vurguncu iş adamını göndermedi savcılardan karşısına. Onların tutuklanmasına, derdest edilmesine izin vermedi. Ve feriyada başladı. "Yargı darbesi" dedi, "cemaat devletin içinde paralel yapı kurmuş" dedi. "Bunlar Haşhaşiler" dedi, "sahte peygamber" dedi Pensilvanyalı için. "Bunlar bizim iktidarımızı hedef alıyorlar" dedi ve saldırıya geçti Pensilvanyalıya karşı.

Oysaki 12 yıldan bu yana çok sıkı dostlardı bunlar. Yan yana pek çok fotoğrafları var, birbirlerini öven bir sürü sözleri var bunların. Yukarıda da söyledik gibi daha iki ay önce; "ne istediniz de vermedik size" diyen bizzat Tayyip'in kendisidir. Ama

şimdi bir ölüm kalım savaşına girince birbirlerine karşı galiz küfürlerle saldırmaya başladılar ve işin tuhafı, her iki tarafın da birbirini hakkında söylediği, gerçeğin ta kendisi. Biliyorlar birbirlerini çünkü. Ne hain, ne vurguncu, ne alçak, ne iğrenç insanlar olduklarını biliyorlar birbirlerinin. Hırsız hırsız bilmez mi? Çok iyi bilir.

Bir süre sonra üçüncü dalga geldi bildiğimiz gibi. Tayyip'in 30 yıldan bu yana, bazı medyadaki yazarların anlatımına göre, en yakın dostu **Binallı Yıldırım**'ın yakınlarını da içine alan İzmir'deki vurguncuların karşı bir operasyon başlattı Pensilvanyalı imamın savcılarını, yargıçları. Tayyip artık bu işin kendisini de mutlak suretle hedefe oturtacağını bildiği için her türlü kanunu,



Bin (Milyon) Ali Yıldırım

hukuku, dengeyi bir tarafa bırakarak saldırmaya başladı. O savcılar, o polisleri de görevden aldı. Ve bugüne kadar Tayyip'in bu karşı saldırısında görevinden alınan savcılar, yargıçların sayısı medyada yazıldığına göre 150'yi bulmuş durumda. Görevden aldığı polis şeflerinin, polislerin sayısı 6 bini bulmuş durumda. Tayyip diyor ki; "bunlar darbeci, bunlar sahte peygamberin müritleri, bunlar meşru hükümete karşı darbe yapmak istiyorlar."

Şimdi bunları bir an için varsayalım ki doğru, öyle kabul edelim. E, o zaman devlet içindeki bu illegal yapının ve bir darbeyle hükümeti, devleti devirmek isteyen bu insanların cezası ne?

Ona uygun bir ceza olması için derhal bunların derdest edilmesi, yakalanması, savcılar, hâkimler önüne çıkarılması ve cezaevine konulması gerekmez mi?

Ama Tayyip ne yapıyor?

Sadece bunları, bakmakla yükümlü oldukları dosyalardan uzaklaştırıyor, görevlerinden alıyor, başka görevlere atıyor, görev yerlerini değiştiriyor. E, o zaman söylediğine kendin de inanmıyorsun. Onun dışında (görev yerlerini kanunusuz bir şekilde, gerekçesiz bir şekilde değiştirmenin dışında) hiçbir mleyyide uygulamıyor bunlara karşı, hiçbir davranışta bulunmuyor.

O zaman apaçık bir şekilde, yüzde yüzlük bir kesinlikte ne yapmak istiyor Tayyip?

Kendi vurguncularının, yolsuzluklarının, hırsızlıklarının üstlerini örtmek istiyor. Bunları açığa çıkaran insanların görevlerinden alıyor. Ve bunu yaparken de bütün Türk Ceza Kanununun maddelerini, Anayasasını yok sayıyor, milletvekili yeminini yok sayıyor. Hani; anayasaya bağlı kalacağım, diye yemin ederler ya... Ne anayasa bırakıyor, ne kanun bırakıyor, hiçbir şey bırakmıyor. Yani yargı mekanizması diye bir şey bırakmıyor. Kendisine karşı bir davranışta bulunamıyorsa görevinden alıyor; onun yerine MİT'in kendisine verdiği raporlar doğrultusunda, kendisine en bağlı olan insanların onları yerine atıyor. Böylece vurguncuların üzerini örtmek iktidarda kalmaya çabalıyor, iktidarını sürdürmeye çabalıyor.

Bunların tutumunu meşruiyetleri yok, biz hep bunu söylüyoruz. Türkiye'de oynanan oyun, bir seçim oyunu, bir demokrasicilik oyunudur. Gerçek demokrasi ile zerre kadar bir ilgisi yoktur Türkiye'deki demokrasinin, seçimlerin. Bir kandırma, bir hile bu... Ama Tayyip'in bu son yaptıkları bu kandırmanın biçimini bile, dış görünüşünü, suretini bile paramparça ediyor ve bir kenara fırlatıp atıyor.

Bu durumda ortaya yüzde yüzlük bir kesinlik taşıyan şu gerçek çıkıyor: Tayyip-giller iktidarı tüm meşruiyetini yitirmiştir. Çünkü kendisini biçimci olarak bile o Meclise getiren, o bakanlıklara getiren, o başbakanlığa getiren, kendisine o yetkileri veren Anayasayı ve yasaları paramparça ederek fırlatıp atmıştır bir kenara.

Bu neye benzer?

Bir ağacın tepesine çıkarsınız ondan sonra elinize aldığınız uzun bir testereyle ya da palayla tek tek o ağacın bütün dallarını ve sonunda gövdesini kesersiniz. O zaman sizin orada kalma imkânınız ortadan kalkar. Orada kalamazsınız. Gümbür gümbür tekerlenirsiniz o tepeden. İşte Tayyip de tüm meşruiyetini yitirmiştir. Anayasayı ve yasaları hiçe saydığı için ne başbakanlık sıfatı kalmıştır, ne bakanlar kurulundaki insanların bakan sıfatı kalmıştır, ne de milletvekili sıfatları kalmıştır. Meclisi de Meclis olmaktan çıkmıştır bunlar. Artık hırsızların, vurguncuların, kamu malı yiyicilerin, talancıların, yasa tanımazların, kanunsuzların, çıkar amaçlı çetenin ağırlıklı olarak doldurduğu bir mekâna dönmüştür meclis. Ve bu sebeple onları orada, Bekir Coşkun'un dediği gibi; bir saat bile kalma hakları yoktur. Hepsini yitirmişlerdir.

Meclisteki tüm partiler Amerikancıdır

Mecliste bildiğimiz gibi sadece Tayyip-giller'in AKP'si yok. Üç parti daha var. Ne yazık ki onlar da Amerikancı. MHP zaten Kontrgerilla'nın özel örgütü ve ABD yapımı. Devrimcilere, yurtseverlere, antiemperyalistlere karşı mücadele etmek üzere oluşturulmuş paramiliter güçlere sahip, kadrolara sahip bir özel örgüt, kontrgerilla örgütü, arkadaşlar MHP.

BDP dersek, artık Sosyalist Kamp'ın yıkılışından sonra Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda dümeni Amerika'ya kırmış ve Miami kıyılarına yananmış Amerikancı bir örgüt, bir yapıdır ve Kürt Sorunu'nun Amerikancı çözümünün peşindedir. Yani Talabani'nin, Barzani'nin yolundadır. Hiçbir devrimci, demokrat niteliği kalmamıştır BDP'nin. Hatırlanacağı gibi ünlü Taksim Gezi İsyanı'mızda da isyana ihanet etmiştir BDP. İsyan kırıcılığı, karşı-devrimcilik yapmıştır.

Bugün de ne diyor Abdullah Öcalan? "Darbeyeye benzin dökmeyiz", diyor. Yani Tayyip'in safında yer alıyor arkadaşlar açıkça. Tayyip'in sözlerini tekrarlıyor.

CHP'ye gelince; CHP'nin kadrosu da Amerikancılardan oluşturulmuştur. Kaset operasyonuyla iktidara getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tümüyle Amerikancıdır. O da diğerleri gibi dikkat ederseniz sık sık Amerika'ya gider, Amerikalı efendilerden

Tayyip de tüm meşruiyetini yitirmiştir. Anayasayı ve yasaları hiçe saydığı için ne başbakanlık sıfatı kalmıştır, ne bakanlar kurulundaki insanların bakan sıfatı kalmıştır, ne de milletvekili sıfatları kalmıştır. Meclisi de Meclis olmaktan çıkarmıştır bunlar. Artık hırsızların, vurguncuların, kamu malı yiyicilerin, talancıların, yasa tanımazların, kanunsuzların, çıkar amaçlı çetenin ağırlıklı olarak doldurduğu bir mekâna dönmüştür meclis.

akıl alır, direktifler alır; biz size daha iyi hizmet ederiz, artık biraz da bizi iktidara getirin, diye dileklerde bulunur.

O bakımdan bir trajedi oynanmaktadır Türkiye'de siyasi planda. Tümü Amerikancı partilerden oluşmuş bir Meclis yapısı vardır. E orada liderliğe, başkanlığa getirilenlerin, bakanlığa, başbakanlığa getirilenlerin, parti başkanlığına, parti yöneticiliğine getirilenlerin tamamı Amerika tarafından oralar getirilmiştir. Ve Amerika'nın dediğinden dışarı çıkamazlar. O bakımdan eğer onlar gerçekten namuslu siyasi partiler olsaydı hatta CHP bile bu namusluluğu, bu cesareti gösterebilseydi Tayyip-giller iktidarı çoktan yıkılırdı. Ama o bile hâlâ sayın bakan diyor Tayyip'in yeni bakanına, o zata. Kendisine sayın başbakan, diyor. Dikkat ederseniz **Kılıçdaroğlu** ve tüm ekibi aynı hitap tarzını kullanıyor. Sayın kelimesinin de bir değeri var. Yani pozitif bir kavram, bir sıfat sayın sözü Türkçemizde. Eğer bunlar sayın, sayın olmayan kimse kalmaz. Bütün hırsızlar, bütün tecavüzcüler, bütün alçaklar her türlü adı, yüz kuzartıcı suç işleyenlerin hepsi sayın olur... Ama bunlar dediğimiz gibi bir tiyatroyun değişik aktörleri, değişik oyuncuları. Kimi başbakanlık oynuyor, kimi bakanlık oynuyor, kimi muhalefet partisi oynuyor, kimi muhalefet liderliği oynuyor. Yani Amerika'nın düzenlediği, tertiplemediği oyunun değişik aktörleri bunlar, görev yapıyorlar.



Fatih Saraç

Ve kimin emrinde? Amerika'nın emrinde, arkadaşlar.

Ve gazeteler... İşte Tayyip'in **Habertürk**'ü değil mi?.. Fas'tan telefon ediyor, şu haberi yayından kaldırın diye. Anında haber yayından kaldırılıyor. Değil mi?

Yine işte Habertürk yöneticilerinden **Fatih Saraç**'a verdiği bir emir (Turgay Ciner'in televizyonu ve gazetesi arkadaşlar) anında, emredersiniz efendim, diye yerine getiriliyor. Yani bunun namuslu basınla ne ilgisi var?..

Bunlar Tayyip'in borazanları. Tayyip'in reklam büroları bunlar. Propaganda

büroları. Medyanın yüzde 90'ı bu halde.

İşte sözünü ettiğimiz Habertürk'ten resimli bir haber; üstte, başlığın yanında yer alıyor. Parababaları, ürünlerinin reklamını yapmak için nedense Amerikalı, Avrupalı, Avustralyalı artistleri, mankenleri getirirler Türkiye'ye değil mi?

İşte onlardan **Miranda Kerr**, Antalya'da podiyuma çıkmış:

"**Türkiye'den kendisine verilen hediyeleri, kaçak tarihi eser ya da uyuturucu olabiliir korkusuyla, götürmedi. Avustralyalı manken hediyeledi görevlilere bıraktı.**" diye haber yapıyor Habertürk, 15 Ocak tarihli sayısında.

Ne alçaltıcı bir şey değil mi?

Bu sadece o kadını getirenleri, o reklamı yapanları aşagılamıyor; ülkemizi de aşagılıyor. Türkiye'deki büyük iş çevreleri, Parababaları da dahil olmak üzere herkes tarihi eser kaçakçılığı da yapar, uyuturucu işi de yapar yani Türkiye böyle bir ülke, herkes her an suç işleyebilir anlayışı bu... Hani buna oryantalist bakış açısı denir ya... Bu anlayış "**Gece Yarısı Ekspresi**" diye 70'li yıllarda yapılan propaganda filminde en uç noktada görüldü. Yani Türkiye'deki herkes tecavüzcü, hırsız, uyuturucu satıcısı, uyuturucu kullanıcısı, ırkçı, faşist, işkenceci. Türkiye'nin yemekleri yenmez. Yani her türlü pis işin dönüp dolaştığı bir yer Türkiye. Ülkemiz böyle tanıtılır bunlarca.

yip'in siyasi başkanışmanı diyor ki: "**MİHİ orduya kumpas kuruldu.**"

Tayyip'in kendisi ne diyor?

"**Ayarlanmış savcılarla, hâkimlerle ve sahte delillerle bir sürü insan yok yere, haksız yere cezaevine kondu. Yıllardan bu yana cezaevinde tutuluyor ve ağır mahkûmiyetlere uğradı.**"

Şimdi durum bu ise ve bu Tayyip-giller tarafından bile kabul ediliyor ise o zaman yapılması gereken ne?

Bu insanların derhal, kayıtsız şartsız dışarı çıkarılması, bu yetmez, bu insanlardan af dilenmesi, bu da yetmez bunlara tazminat ödenmesi, bunların onurlarının iade edilmesi gerekir.

Peki, bu uğurda **Kuddusi Okkur** ve "**onur intiharı**" yapan **Yarbay Ali Tatar** gibi subaylarımız ne olacak, bunlar nasıl geri gelecek?

Ve işin en önemli tarafı, o operasyon sadece içerdeki birkaç yıldır kişiyi hedeflediği söyledikimiz gibi. Bu operasyon, başta Türk Ordusu olmak üzere bütün namuslu, yurtsever, antiemperyalist, Mustafa Kemalci geleneğe sahip aydınları hedefledi, üniversiteleri hedefledi, medyayı hedefledi.

Peki, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bu kurbanların ayaklar altına alınan onurları ne olacak?

Arkadaşlar diyelim ki bu insanlar, bu tutsaklar yeniden yargılandı. Dendi ki bunlara; ya tamam siz haksızlığa uğramışsınız, sizin aslında darbe falan yaptığınız yok, bu eksik teşebbüs, o bakımdan size verilen bu cezalar çok fazla; size birkaç sene ceza verilmesi gerekirdi, yaptığınız karşılığın olarak, bunları verelim, zaten de yatmışsınız, 5-6 seneden bu yana yatmışsınız da fazlasıyla sizin aldığımız, alacağımız bu cezayı karşılarsınız; o zaman sizi hepten tahliye edelim gidin evinize.

Şimdi mesele hallow olmuş mu olacak arkadaşlar? Biz kazanmış mı olacağız?

Hayır! Zinhar, zinhar... Başta Türk Ordusu olmak üzere ve üniversitelerimizin **Fatih Hilmioğlu** gibi namuslu, yurtsever rektörlere, hocalara, **Türkan Saylan** gibi eğitim ve sağlık meleşli insanlarına (ki vadesinden evvel öldürdüler bu saldırıyla bu alçaklar bu insanı ve Fatih Hilmioğlu'nu da öldürmek istiyorlar şu anda) peki, bunlara yapılanların bu tahliyelerle karşılığı ödenmiş mi olacak?

Hayır.

CIA Projesi Ergenekon Operasyonu'nu yürütürken "hepiniz oradaydınız yahu"

Bu operasyonu kim yaptı?

Biz defalarca yazdık, söyledik, anlattık. İşte yüzlerce sayfalık büyük boy kitabımız, yazdıklarımız ortada. Bu operasyonun üç ayağı var.

Operasyonu projelendiren Amerikan Emperyalizmidir. Yani CIA'dır, Pentagon'dur, Washington'dur.

Türkiye'deki uygulayıcıları Pensilvanyalı İblisin cemaati, onun yargı ve polisteiki adamları ve Tayyip-giller iktidarıdır dedik.

Tayyip'in geçen dönemdeki milletvekili, Diyarbakır milletvekili **İrfan Arslan** mı olacaktır? Soyadı Arslan da adında netleşmiyor. İşte diyor ki; "**Balyoz davasının ilk CD'lerini, belgelerini aldık İstanbul'dan Ramazan Akyürek'le beraber, işte İskender Pala'yla beraber Ankara'ya getirdik. Orada Ramazan Akyürek'in İstihbarat Daire Başkanlığı binasında ona yeni sahte deliller yüklendi ve ondan sonra götürüldü teslim edildi Baransu'ya.**"

E, şimdi demek ki İhsan Arslan olacaktır. İhsan Arslan herhalde, Diyarbakır milletvekili, Tayyip'in milletvekili de bu işin bizzat içinde. Daha başka? Tayyip-giller'in bütün bakanları bu işin içinde. Danıştay Cinayetinin bir saat sonrasında **Mehmet Ali Şahin** çıktı kameralar önüne ne dedi: "**Bu işin arkasından daha neler çıkacak göreceksiniz**", dedi. Yani hem kendileri Danıştay üyesini öldürtüler, hem de bunu Ergenekoncular yaptı diye namuslu insanların üzerlerine yıkmaya çalıştılar. Yani bu alçakça planı Mehmet Ali Şahin biliyor, onu ima etti orada.

Hrant Dink Cinayeti sonrasında o da aynı şekilde (ABD'nin emriyle Fethullah'ın ve Tayyip-giller'in işbirliğiyle katledildi Hrant Dink de) Trabzon valisi ne dedi? "**Bu bir Kontrgerilla cinayettir.**"

O valiyi Tayyip anında görevden aldı, merkeze aldı. Ve onu da Ergenekoncuların üzerine yıkmaya çalıştılar. Ve o işi planlayanlardan biri de yine **Ramazan Akyürek**. Yani daha başka pek çok örnek verilebilir. Tayyip; "**ben bu işin savcısıyım**" dedi bildiğimiz gibi. **Bülent Arınç** bu operasyon-

Başyazı

Ne utanmaz arlanmazmışsın be!..

Başyazı sayfa 1'de

yapmak, hırsızlık etmek; yemek yemek, su içmek gibi normal, doğal işlerden sayılıyor. İşte o duygu olmayınca iyi-kötül diye bir ölçüt yok sende. Her türlü aşâğılık işi yapıyorsun, sonra da kalkıp hiç utanıp sıklımadan, sanki son derece haklıymışsın gibi ortalıkta konuşuyorsun. Yüzün de kızarmıyor, dilin de dolamıyor. Hayret ki ne hayret...

Büyük oğlun **Burak**, lüks arabayla yolda değerli hanımefendi sanatçımız **Sevim Tanırek**'e çarptı, öldürdü. Ehliyeti filan da yoktu. Sen, alelacele tüm siyasi ilişkilerini devreye sokarak geçmişi tarihli bir sahte ehliyet (sürücü belgesi) ayarladın bir trafik şubesinden. Sonra da saygıdeğer sanatçımızın cenazesine katıldın ama taziyeye için katılmadın; film yapmak için katıldın. Dedin ki orada; gazeteler, televizyonlar oğlumun ehliyetsiz araç kullandığını iddia etti. Oğlumun ehliyeti var. Bakın işte size gösteriyorum. Bununla yetinmedin; yine ayarladığın trafikçiler aracılığıyla sahte bir kaza raporu hazırlattın. Ve bu sahte raporda sanatçımızı 8'de 8 kusurlu gösterdin. Hâlbuki gerçekler bunlar değildi. Sanatçımızın eşi ve oğlu için peşine düştü, senin bu sahtekârlıklarına ortaya çıkardı. Tabii insanlık hepten ölmedi. Namussuzların, alçakların olduğu her yerde namuslu, kaliteli insanlarımız da var. Onlar, gerçeğin ortaya çıkmasını sağladılar. Bu kez de sen yine aynı oranda aşâğılık bir yonteme başvurdu. İş çakallığa döktün. Ve tehdit ettin maktulehin ailesini. Zavallı masum insanlar korkuttun. Sanatçımızın eşi çıkıp açıklama yaptı. "Biz yapayalnız insanlarız. Bunlarla başa çıkmamız mümkün değil. O yüzden Allah'a havale etik onları.", dedi.

Sen işte böylesin. Düşün keşeceğini anladın mı her türlü çakallık numarasına başvurmadan kaçınmazsın. Ama iş ABD'ye geldi mi, anında diz çöker, yalvarmaya başlarsın. "Beni kubura süpürmeyin, kullanın", diye.

Dediğimiz gibi seni Türkiye'nin tepesine taşıdı ABD. Tepesine diyoruz da, bile-rek böyle diyoruz. Çünkü Gül de senin avnen arasında. Onu da oraya sen yerleştirdin ya... Hani o zaman da açıklamıştın bunu. O yüzden işte senin en kanunsuz işlerinin bile arkasında duruyor, senin işlediğin her suçta o da üstlenmekten çekinmiyor. O da tıpkı senin gibi. Hep güçlüye oynar. Kim ağır basıyorsa siyasette, onun adamı olur. O da senin gibi tıpkı.

Ve tabii oraya geldikten sonra daha azgın bir şekilde çalmaya, vurmaya, yürütmeye, götürmeye başladı. Bunların hesabının sorulacağından da endişe etmedin. Yani bu korkuya kapılmadın. Nasıl olsa efendim ABD'nin bir dediğini iki etmiyorum, bu sebeple ABD beni niye deliğe süpürsün ki, diye düşündün.

Bir de ABD'nin "**Yeşil Kuşak Projesi**" çerçevesinde Türkiye'nin kasaba ve köylerine varncaya kadar yaydığı Kur'an Kursları, İHL'ler ve tarikat örgütlenmeleri sayesinde mecnunlaştırılmış, oy davranışa döndürülmüş cahil kitleler; mikrofonlar önünde TV ekranlarından yansıyan, her gün üç beş yerde Allah, Kitap, başörtüsü zulmü ve bunun gibi sözler içeren birkaç nutuk attık mı bu yapıklarımızı (hırsızlamalarımızı, ihanetlerimizi) ölünceye dek arttırdık, katlayarak yapacak bile bize oy veremeken vazgeçmezler, diye düşündün, hesapladın.

Esasında da gerçek İslam'la yani Kur'an, Hz. Muhammed ve Dört Halife İslamıyla zerrece ilgisi olmayan bu **Muaviye-Yezid** ya da **CIA-Pentagon İslamı** denen sahte İslam'la insanlarımızı kafadan gayrimüselah hale getirmektir o Ortaçağ kurumlarının işlevleri. İşte ABD Emperyalistleri de bu sebepten onları pıtrak gibi Türkiye'nin her tarafına yaymışlardır. Ne yazık ki ve ne acıdır ki bu kurumlardan geçirilen insanlarımız artık sosyal olayları, doğa olaylarını doğru göremez, doğru yorumlayamaz; sonuç olarak anlayamaz, kavrayamaz hale getiriliyordu, düşürülüyordu. Böyle olunca da Tayyipgiller gibi, Pensilvanyalı İmam gibi din alıp satıcıların, insanları Allah'la aldatan şeytanların kolayca oyununa geliyordu, tuzağına düşüyordu, oyuncuğu oluyordu. Nitekim de öyle oldu bugüne dek. Tayyip'in ve şürekâsının hırsızlıkları, kamu malı aşırılıkları, her türden vurgunları 17 Aralık sonrasında en azından bir bölümüyle ve bütün kanıtlarıyla ortaya konduğu halde oy oranındaki düşüş sadece % 6 civarında olmuş. % 42'den % 36'ya düşmüş, kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı verilere göre.

Fakat Tayyip bu oranlara asla güvenme... Aslında bayır aşağı gitmeye başladı. Evet, insanlarımız daha doğrusu senin "yüzde ellim" dediğin kesim CIA diniyle

göl. Sürgit yani sonuna kadar kandırılmaz, aldatılmaz.

Sonra Tayyip; bu açıklananların senin ve şürekânın yaptığı vurgunların devrede kulağı. Asıl gerisi gizli henüz. Ama onlar da meydana çıkacak. Hani bir atasözü var ya; "**Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.**", diye. Bu mutlaka olacak. O zaman işte senin aldatıldığın ve buna rağmen bugün hâlâ uyanmamış olan geniş yığınların önemli bir bölümü de uyanacak, görececek. Gerçek içyüzlünlü tanyacak seni. Bir din alıp satıcısı olduğun, bu alım satımına vurgunlarına, Amerikan usaklığına ve ihanetlerine bir kılıf, bir maske olduğunu görecek. Kur'an ve Hz. Muhammed, 1400 sene önce bak senin gibi din tüccarlarını nasıl yakalayıp teşhir eder:

"**Onlar (kendî akıllarınca) göya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Hâlbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.**" (Bakara Suresi 9. Ayet, Diyanet Vakfı Meali)

Dediğimiz gibi senin bu kategoriden olduğun, tabii avnenle birlikte böyle olduğun, halkımız eninde sonunda görececek, anlayacak ve lanetleyecek sizi. Firavunların lanetine benzer bir lanetlemeyle... Bundan hiç kurtuluşun yok. Boşuna hiç çabalama. Kaçamazsın, kaçamayacaksın.

Şu ortaya çıkan vurgunlarına bak yahu! Bakanların, banka müdürlerinin evlerinde gizledikleri milyon dolarları enseleniyorlar. Sayısı 7'yi bulan para kasalarıyla, para sayma makineleriyle ve bu vurgunların sesli belgesi olan telefon konuşma kayıtlarıyla yine yakalanıyorlar suçlular. Bunun lamı cimi var mı? İnkâr mümkün mü bunların? Muhakkak ki değil. Ama sen burada bile bir alçaklığa başvurmadan geri durmadın. Dedin ki meydanlarda, mikrofonlar, kameralar önünde;

"**Siz o kutular içinde bulunan milyon dolarlarla ne yapacağınızı nereden biliyorsunuz? O paralarla İmam Hatip Lisesi yapılıcağı.**"

Bu İbليسç yalana sadece İstanbul'un kargaları değil, Arabistan'ın tüm develeri de kakkahalarla güler. Aslında böylesine aşâğılık, trajikomik yalanlarla kendini küçültmekten, daha doğrusu o klüçlük olan içyüzlülüğü sergilemekten başka hiçbir şey yapmış olmuyorsun. Ama hiç utanmadan, hayâ etmeden, burada bile İmam Hatip diyerek din sömürüsü yapmaktan geri durmuyorsun. Sende insana dair bir yön, bir öz arayanlar; inan bırakalım mercimeği, bulgur tanesi kadar olsun bir insan özü, insana dair bir şey bulamazlar. İnsan zerre miktarda olsun utanır yahu! Ama sen utanmıyorsun. Hâlâ meydan meydan dolayıyorsun.

Hemen her gün onlarca sayı yalanan hırsızlar, yan kesiciler, gaspçılar var ya; inan onlar senden kıyas kabul etmeyecek oranda kaliteli. Çünkü onların hiçbirisi yakalandıklarında "biz bu parayla şu dini işleri, şu hayır işlerini yapacaktık", demiyorlar. Hiç değilse ahlâksızlıklarında ahlâklı onlar yahu. Ama sen ahlâksızlığında da ahlâksızsın. Senin için ve sizin gibiler için ne demeli bilmem ki...

Oğlun **Necmettin Bilal**'in hırsızlığı, vurguna, soyguna paravan olması için kurduğunu vakfa yüz milyonlarca hatta bazı yazarların öne sürdüğüne göre 1 milyar dolar civarında maddi kaynak aktarılmıştır bugüne kadar.

Hani bir de senin 630 milyon dolarlık havuz vurgunun var. **ATV-Sabah**'ı yıllar önce Vakıfbank ve Halkbank'tan 750 milyon dolar kredi alıvererek damadının yöneticilerinden olduğu **Çalık Grubu**'na senin adına yayın yapması için devretmiştin ya... İşte şimdi onu, yine vurgun ürünü olan topladığın 630 milyon dolarla, belirlediğin bir alçak kişiyi aktarmak istiyorsun. Bu 630 milyonu da senin gibi devlet malı yiyen, çalan müteahhit maskeli vurguncu Parababalarından salma usulüyle topluyorsun. Bu Parababaların kiminden 100 milyon dolar, kiminden 50 milyon dolar, kiminden 30, kiminden 10 milyon dolar alıyorsun. Ve 630 milyon doları dolduruyorsun bu vurgun paralarını biriktirdiğin havuza.

Tabii menfaatleri olmadan parmaklarını bile oynatmayan bu alçak Parababaları, bu yüz milyonlarca dolar niye veriyorlar sana?

Çünkü devletten, kamudan, daha açığı kamu ihaleleri yoluyla bu verdiklerinin en az 3-4 katını alacaklar. Daha doğrusu çalacaklar. Zaten bu çalma işini, sana 100 milyon dolar veren bu şerefsiz Parababalarından **Mehmet Cengiz** apaçık bir biçimde söylemiyor mu?

Ne diyor?

"**Milletin a... koyacağız**", diyor.

Bunu dediği yani karşısındaki Paraba-

de seninle aynı kategoride. En hayâsız vurgunları yapıp milletin anasını ağlatırken bile "inşallah"lı konuşuyorlar. Yani bunlar da din tüccarı. Aslında burada millete küfreden sadece bu iki alçak değil. Başta sen Tayyip ve bakanların olmak üzere Tayyipgiller'in tamamı. Biz bu paraları Tayyip'e veriyorsun ama bunun karşılığını da milletin "a... koyarak" alacağız, diyorlar.

Geçelim bir başka aşâğılık işine. Ur-la'daki SİT alanına kaçak yaptırdığın villalara... Burada da yine aynı şekilde bir vurguncu Parababasıyla, **Mustafa Latif Topbaş**'la anlaşmışsın. Birinci derecede SİT alanı içerisinde bulunan koya nazır araziye kaçak villalar yaptırdın birlikte. Oysa orası imara kapalıydı. O doğal alanın böyle korunması gerekiyordu. Ama siz **Para Tanrı**sından başka hiçbir Tanrıya tapmadığından insana da hayvana da doğaya da düşmansınız. Sizin tek düşündüğünüz vurgun, çalma, ihanet... Mustafa Latif Topbaş'ın yapacağı birçok villadan iki tanesini de sana vereceği, telefon kayıtlarından yüzde yüz bir kesinlikle anlaşmış bulunmaktadı. Ama sen, bunu bile kabule yanaşmadın. "Onu müteahhide sorun", dedin. Müteahhit de yine bebelerin bile kanmayacağı yalanlarla inkârâ yöneldi. İşin garip yanı, bu alçaklık vurgun işini de yaparken sürekli Allah, Kitap diyorsunuz, Allah razı olsun diyorsunuz, Allah nasip edere diyorsunuz, hayırlı cumalar diyorsunuz, namazı İzmir'de kılacağım diyorsunuz, Allah kolaylık versin diyorsunuz birbirinizle yaptığınız telefon görüşmesinde. Bre utanmaz arlanmazlar! Allah'tan korkmaz, kuldun sıklımazlar! Allah sizin hırsızlık işlerinizi düzenleyen, ona kolaylık sağlayan Tanrınız mı? Grek Mitolojisinde "**Hırsızlar Tanrıçası Furina**" vardır. Onları korur, kollar, işlerini kolaylaştırır. Siz de Allah'ı Hırsızlar Tanrısı yaptınız. Utanmazlar!

Üstelik de Tayyip; bu işe, bu rezil işe eşini, kızını ve oğlunu da karıştırıyorsun, buluşturuyorsun. Ne kötü adamsın sen... O kadıncıkların, kucağınları da ahlâksızlığa, hırsızlığa teşvik ediyorsun, alıştıırıyorsun. Oğullarını zaten berbat ettin, zehirledin, insanlıktan çıkardın kendin gibi. Yani o çocukların da kanına girdin. Bir de yine hiç utanmadan kürsülere çıkıyorsun; "Oğlum hırsızlık- yolsuzluk yaparsa onu evlatlıktan reddederim", diyorsun. Şu yalana bak yahu... Onu o işlere alıştıran sensin. Sen olmasan, avnen olmasa o çocuklar o pis işleri nasıl becersin?..

El Kaide'nin de finansörü olan, bu sebeple de Birleşmiş Milletler kararıyla pek çok ülkeye olduğu gibi Türkiye'ye de girmesi yasaklı olmasına rağmen bugüne dek senin de 13 kez görüştüğün **Yasin El Kadri**'nin bağlantılı olduğu **Saudi Arabistan Kraliyet Kralliyet Protokol Dairesi "Royal Protocol"**'ün hesabından oğlunun paravan vakfı **TÜRGEV**'in Vakıfbank'taki hesabına 100 milyon doların aktarıldığı da kesin belgeleriyle ortaya çıkmış bulunmaktadı.

Yine oğlunun bu paravan vakfına bir vurgun karşılığı, senin soyguncu müteahhit arkadaşın **Ali Ağaoğlu**'nun **Ataşehir**'de 20 dönüm arsa bağışladığı da aynı kesinlikle kanıtlanmış, ortaya serilmiştir. Hani sen Bakırköy'deki bu müteahhidin yine imara aykırı olmasına rağmen diktiği kulelerinin yüksekliğini 63 metreden 70 metreye çıkarmıştı ya... Bakırköy Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin karşı çıkmasına rağmen **Ali Ağaoğlu** işi seninle bağlamıştı ya... Sonra da bu aşâğılık işi Ağaoğlu'nun telefon kayıtlarında "Ben işi büyük patronla bağladım", diyerek övünmesine vesile olmuştu ya...

Geçelim son bir vurgununa daha. Yine oğlun **Necmettin Bilal**'in başını çektiği çok büyük bir vurgun ortaklığı var, bildiğin gibi. Bunun maddi çapı 2,5 milyar dolar diyor uzmanlar. Şu hayâsızlığa bak! Artık iyice dağıtmışsın. Bugüne kadar habire vurdun, çaldın, çürüttün, bir şey olmadı. Artık daha pervasız olmalıyım, demişsin. Hemen hatırladın değil mi bunun ne olduğunu? Etiler'deki altın değerinde olduğu söylenen eski Polis Okulu arazisini götürüyor-muşsunuz. Oraya sıra sıra gökdelenler, AVM'ler vb. İüks işyerleri dikecekmışsınız, yapacaktıydınız. Tam iş üstüneymişsiniz. Ama 17 Aralık'ta çanak çömlek patlayınca bu vurgununuz yarım kalmış. Okulu arazisini daha lüplemeden oraya dikecekleri gökdelenlerin maketini yapmışlar, masaya koymuşlar ve maketin arkasında da ağzları kulaklarında poz verip resim çekirmişler vurguncular. Bu vurgun işini de kendi ifadesiyle Tayyip "Bizzat ben takip edeceğim", diyor. Vurguncu kader arkadaşlarından **Usame Kutub**'a da yine din sömürüsü yaparak ve Müslümanın Allah'ını hırsızların koruyucusu durumuna



getirerek "Allah iyilikler versin", diye hitap ediyor.

Tayyip! Bu alçakça işin de apaçık gösteriyor ki sen gerçek Müslüman değil, riyakârsın. Namuslu, yurtsever, laik, antiemperyalist, Mustafa Kemalci ilahiyatçı **Yaşar Nuri Öztürk** bak seni ve şürekânı nasıl teşhir ediyor; iğrenç içyüzlülüğü nasıl açık ediyor:

"**GİZLİ ŞİRKİN TEMEL GÖRÜNÜM RİYAKÂRLIKTIR.**"

"**Riya, Allah'a oyun oynamaktır**"

"**Hız Peygamberin bir soru üzerine yaptığı bir riya tanıtımı vardır ki, insanı çıldırtacak kadar sarıdır. Sahabisi soruyor: "Yarın Kurtuluş nasıl olacaktır ey Tanrı elçisi?" Tanrı elçisi cevap veriyor:**"

"**Kurtuluşu hak etmek için, Allah'a hile yapıp oyun oynamaktan vazgeçmek gerekir.**"

"**Sahabi dehşet içinde tekrar soruyor:**"

"**Allah'a oyun oynamak nasıl olur, ey Tanrı elçisi?"**"

"**Cevap veriyor yüce Peygamber:**"

"**Görünüşte Allah ve elçisinin emrettiğini yapar ama içinden başka şeyler peşinde olursa Allah'a oyun oynamış olursun. Riyadan sakının, çünkü o Allah'a şirk koşmaktır.**" Heytemi, *Ez-Zevaci*, 1/68

"**RIYAKÂRLAR MÜŞRİK VE MELUNDUR**"

"**Kur'an günah işleyenleri, mesela namaz kalmayanları hiçbir yerde lanetlememiştir, ama namazına riya bulaştıranları yani namaz kularak halkı aldatanları lanetlemiştir. Günahkârlar sadece günahkârdır. Ama riyakârlar müşrik ve melundur.**" (Y. N. Öztürk, Kur'an'ı Tanıyormusunuz?, Yeni Boyut Yayınları, s. 158)

Etiler'deki vurgununuza dönersek Tayyip; 14 Şubat tarihli sayısında *Sözcü* Gazetesi bu vurgununuza manşetten şöyle veriyor:

"**Bilal'in gizli ortağı olduğu iddia edilen şirketin sahipleri, ihalesiz almayı planladıkları devlet arazisine proje maketi bile hazırlamış**"

"**BAŞBAKAN'ın oğlu Bilal'in de ortakları arasında olduğu söylenen Bosphorus 360 projesiyle ilgili yeni iddia... Şirket, İstanbul Etiler'deki çok değerli polis okulu arazisini gözüne kestirdi. Ankara'yı devreye soktu. Arazinin KİPTAŞ üzerinden şirkete ihalesiz satılması planlandı...**"

"**ORTAKLARI arasında Muaz Kadı ve Usame Kutub'un da bulunduğu şirket, gökdelenlerin maketini bile hazırlattı. Yolsuzluk dosyasına giren telefon kayıtlarına göre Erdoğan, "Allah iyilikler versin" diyerek aradığı Usame Kutub'a "Orayı bizzat ben takip edeceğim" dedi...**" (agy)

Vurgunlarınızın içinde, bakanlığının görev alanına girdiği için yoğun biçimde



rol oynayan, önce istifa ettirip sonra kendinden ötür dilettirdiğin Erdoğan Bayraktar bak ne diyor, fezlekeye düşen satırları anlattığına göre:

"**Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası "Başbakan Erdoğan istifa etmeli" çıkışıyla gündeme gelen Erdoğan Bayraktar'a ait olduğu iddia edilen yeni kayıtlar ortaya çıktı.**"

"**Telefonda KİPTAŞ Genel Müdürü ile konuşurken İBB Genel Sekreteri'ni şikâyet eden Erdoğan Bayraktar, "Ne yeşil alan tanıyor ne SİT" diye yakınıyor. Bayraktar'ın şikâyet ettiği İBB Ge-**

nel Sekreteri Erdoğan'ın dava arkadaşı...

"**Karşı gazetesinin manşetten verdiği konuşmalara göre, Bayraktar, Etiler Polis Arazisi'ne bir yerine 3 emsal verdiklerini itiraf ediyor. Bayraktar, İBB Genel Sekreteri Adem Baştürk hakkında ise ağır sözler söylüyor: "Ne kadar pis iş varsa bize yaptırmaya kalkıyor. Kuşdili'ni imara açtı, bana 20 defa telefon açtı, "burayı tasdik et" diye. SİT alanı, doğal SİT alanı demiyor, imar yapıyor."**

"**Soruşturma dosyasındaki tapelerde KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile konuşan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sözleri şoke edici. Yıldırım, Çatalca'daki arazinin deprem riskli alan ilan edilerek kendilerine verilmesini istiyor. Bayraktar, "Ne ye istinaden? Bizi asarlar. Hesabını kim verecek?" diye itiraf ediyor.**"

"**(...)**"

"**ERDOĞAN'IN DAVA ARKADAŞI**"

"**Dönemin İBB Başkanı Tayyip Erdoğan ile aynı yolsuzluk davasından yargılanan Baştürk, hakkındaki "zimet, ihaleye fesat karıştırmak, görevi ihmal" suçlamalarından, 3 Kasım 2002'de milletvekili olarak kurtuldu. Sonrasında yargılama düştü, şaibeler ortadan kalkmadı ama Baştürk, tekrar İBB Genel Sekreterliği'ne getirildi.**"

"**Ucu Bilal'e gidiyor**"

"**17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından internete düşen ses kayıtlarında; Etiler Polis Okulu arazisiyle ilgili Yasin el Kadri ve Bilal Erdoğan'ın ortak olduğu yatırımı bizzat Başbakan Erdoğan'ın takip ettiği iddia edilmişti. Bilal Erdoğan'ın 'gizli ortağı' olduğu Bosphorus'tan yüzde 10 komisyon istediği, ortakların ise bu duruma isyan ettiği öne sürülmüştü. (Odatv, 24 Şubat 2014)**"

Evet Tayyip! Bütün bu hayâsızca vurgunlardan, hırsızlıklardan, kamu malı yiyiciliğinden sonra bile hâlâ iktidarda kalabileceğini sanıyorsun. Dengen olmadığı için görmüyor, anlayamıyorsun. İçinde bulunduğu bataklığın gerçekliği ile bağın kopuk. Rezilliği bu denli açığa çıkmış usakları ABD Emperyalistleri kullanmakta ısrar etmezler. Uşak kökü mü kesik?.. Senin gibileri süpürdüler kubura, yenilerini getirirler. Yakın tarih bunun örnekleriyle dolu. Ama sende bunları görececek, kavrayacak, değerlendirecek sağlıklı mantık yapısı yok ki...

Ben bugüne dek bu milleti koyun sürüsü gibi kullandım. Allah'la aldatarak onları yine kullanmaya devam ederim, hesabı yapıyorsun. İşte bu sebepten de namuslu olmak kaydıyla hemen hiç kimsenin kabul edemeyeceği yalanlara, iftiralara, iğrenç, mide bulandırıcı demagojilere başvuruyorsun. Bunlardan birini örnekleyelim. Bizim Gezi İsyanı'mızı karalamak için şöylesine alçaklaşıyorsun, Tayyip:

"**Yaptıkları iş sadece vurup kurma. Kamunun binalarına saldırma, kamu-**

nun binalarını yakıp yıkma. Sivil vatandaşın, halkın araçlarını yakıp yıkma.

"**Bununla kalmadılar. Benim başörtülü kızlarım, başörtülü bacularım saldırdılar.**"

"**Bununla da kalmadılar. Dolmabahçe Camii'ne maalesef bira şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar.**"

"**Yıllarca parya muamelesi gören başörtülü kızlar bunların yaptıklarını yapmadı, sabretti. (ntvmsnbc.com, 9 Haziran 2013)**"

Yalanın camiyeye ilişkin olan bölümünü caminin imamı ve müezzini "Biz Müslümanız, yalan söyleyemeyiz, böyle bir şey olmadı", diyerek anında reddettiler, üstelik de bedelini göze alarak. Onlar namuslu insanlar oldukları için adları gibi biliyorlardı senin bir yalanını ortaya çıkarmanın bedelinin ne olduğunu. Bildiğimiz gibi bu namuslu din adamları anında görev yerlerinden sürüldüler. Bunlar gerçek Müslüman. Sense Hz. Muhammed'in deyişiyle Allah'a oyun oynayan münafıksın, riyakârsın, müşriksin... Bu namuslu din adamlarına ilişkin bir gazete haberine de yer vermiş olalım:

"GEZİ'nin faturası din adamlarına da çıkarıldı. Dolmabahçe Camisi'nin müezzini, imamı ve Beyoğlu müftüsü görevlerinden alınarak başka yerlere verildi."

"Eylemler sırasında en çok tartışılan isim olan Dolmabahçe Bezmîâle Valide Sultan Camisi Müezzini Fuat Yıldırım'ın, Başakşehir'e bağlı Kayabaşı köyüne sürüldüğü öğrenildi. Gezi olayları sırasında camide içki içildiği iddia edildi, cami müezzini Fuat Yıldırım ise tüm baskılara rağmen içki içilmediğini söylemişti. Fuat Yıldırım bu davranışının bedelini sürgüne ödedi." (Hürriyet, 21 Eylül 2013)

İkinci yalanına gelirse; bunun geçenlerde görüntüleri de yayımlandı. O demagojinde, iftiranda oynattığın zavallı kadıncağuzun (senin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun gelini Zehra Develioğlu'nun) iddia ettiği yer ve saatte, yani Kabataş İskelesi civarında 19.30'da yolculuğunu yaparken Mobese kameraları-

nın çektiği görüntüleri de yayımlandı. Ay-lardır gizleniyordu, bildiği gibi. Kanal D, iki hafta kadar önce bu görüntüleri ele geçip yayınladı. O görüntülerde, o kadına ne saldıran var ne müdahale eden. Kadın da herkes gibi yolculuğunu yapıyor.

Sen bundan sonra bile vazgeçmedin pis yalanından. Hâlâ tekrarlayıp duruyorsun. Nasıl olsa ABD'nin "Yeşil Kuşak Projesi" kapsamındaki çalışmalarla mecnunlaştırılmış bana oy veren insanlar inanır buna, diye.

Üstelik de her zamanki gibi çirkefleşerek yaptın bunu. "Benim bacımın raporu var raporu. Onu ne yapacaksınız? Onu nerenize koyacaksınız?" diye saldırmaktan geri durmadın. Senin sadece ruhunun değil ağzının da gerizden farkı yok. Ne diyelim sana... Allah islah etsin desek, o yaşı da geçmişsin. Hiç islah edilecek gibi görünmüyorsun. Senin gibiler için halkımız "Bunu toprak paklar", der. Gerçekten de öyle.

Kanal 7'de, Yeni Şafak, Sabah, Hürriyet ve CNN Türk'te yıllarca senin amigoluğunu yapan Ahmet Hakan bile birkaç gün önce seni bu yalanından dolayı eleştiriyordu. Sana tahammül etmek, seni savunabilmek dünyanın en zor şeylerinden biridir. O bile artık böyle işlerini savunmıyor. Şöyle diyordu geçenlerdeki köşesinde:

"2010'un Aralık ayı..."

"Gazetelerden bir haber:

"Eylem yapan beş haftalık hamile E. Ö., polislin attığı tekmele sonucu bebeğini düşürdü."

"E. Ö.'nün avukatı Zeliha Kabataş, (bak burada bir Kabataş var... Bak bir de Z harfi var... Alooo Fatih...) yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Beş hafta beş günlük hamile olan müvekkilim, yaşanan olaylarda aldığı darbeler neticesinde meydana gelen kanama nedeniyle arkadaşlarının yardımıyla Taksim İlyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Ultrasonla yapılan incelemede bebeğin kalbinin durduğu tespit edildi. Müvekkilim kürtaj işlemine maruz kaldı. Aldığı darbeler sonucunda hem kendisi yaralanmış, hem de gebeliğini istemediği sonlandırmak zorunda kalmıştır."

"Kabataş'taki başörtülü kadına, yaptığı en az 88 konuşmayla sahip çıkan Başbakan Erdoğan'a soruyorum:

"- Polis tekmeleriyle bebeğini kaybeden E. Ö. adlı kadının yaşadığı dram için neden ağzından tek bir kelime bile çıkmadı?"

"- Siz sadece Kabataş'taki başörtülü Z. D.'nin mi başbakanısınız?"

"- Polis tekmesiyle bebeğini kaybeden başı açık E. Ö.'nün başbakanı değil misiniz?"

"- Sizin bir kadının hakkını savunmanız için o kadının ille de başörtülü mü olması gerekiyor?" (Ahmet Hakan, Hürriyet, 20 Şubat 2014)

Aslında Ahmet Hakan'ın bu son cümlesi de gerçeği yansıtmıyor. Tayyip'in derdi başörtülü kadınların olsun savunusunu yapmadı değil. Onun kendinden ve ailesinden başka hiç kimse umurunda olmaz. Onun derdi başörtülü kadınlar üzerinden din sömürsü yaparak siyasi rant elde etmek. Yukarıda andığımız ABD projesi çerçevesinde sağlıklı düşünmekten alkonmuş insanlarımızı dinle, Allah'la aldatarak vurgun yapmak, devran sürmek.

Gezi İsyanı'mızda hatırlanacağı gibi polis yani senin "kahramanlık destanı yazdılar", diyerek kutsadığın polis, bir türbanlı kadına da saldırdı, ona işkence etti aleni biçimde. Bunun görüntüleri de net biçimde görülecek şekilde yayımlandı. Haber ve görüntüler Odatv'de de yer almaktadır. Haber alalım, görüntüleri izlemek isteyenler Odatv'nin arşivinde bulabilirler:

"Başörtülü o kadının dayak görüntülerini yayınlıyoruz"

"Başbakan günlerdir konuşuyor."

"Ne diyor: Göstericiler türbanlı kadını dövdü."

"Her gittiği yerde aynı propagandayı yapıyor."

"Biz de günlerdir anlatıyoruz."

"Gezi Parkı'nda Devrimci Müslümanlar da var Antikapitalist Müslümanlar da."

"Hemen hepsinin kadınlarının başı kapalı."

"Kimse onları rahatsız etmiyor."

"Yan yana mücadele ediyorlar."

"Ancak Erdoğan bunun propagandasını yapmakta kararlı."

"Şimdi size bir görüntü izleteceğiz."

"Başörtülü bir direnişçi üzerine Türk bayrağı sarmış."

"Polis onu sıkıştırıyor."

"Bakın başındaki örtüye nasıl saldırıyor, nasıl çekiyor?"

"Nasil işkence ediyor?"

"Şimdi sunu söyleyebilir miyiz?"

"Başbakan'ın polisi başörtülü kadına saldırdı. Dövdü."

"Başbakan 'benim polisim' demedi mi?" (Odatv.com)

Tayyip! Sen bu; "camide içki içtiler" ve

"başörtülü bacıma saldırdılar" hayızsızca iftiranda aslında ne kadar kalitesiz olduğunu, ne aşağılık olduğunu ve ne insan sefaleti olduğunu ortaya koymuş oldun. Halkımızı birbirine saldırtmayı ve birbirine kırdırmayı nereden bu girişiminle. Ama her ne kadar CIA Projesiyle düşünmekten alkonmuş olsalar da senin Allah'la aldattığın kitleler bu kanlı oyuna gelmedi. O sayede ülkemiz büyük bir felakatin eşiğinden döndü. Sen, tıpkı Ortaçağdaki gibi, Sen Bartelmi ve Haçlıların Kudüs İşgalinde yaptıkları gibi, insanların dini inançları yüzünden birbirlerine kallettirmek istedin.

Ama oyunun tutmadı.

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı da der ya; "dünyanın en toleranslı halkı" diye ülkemiz halkı için. Gerçekten de öyledir. Hoşgörülüdür insanlarımız.

Tayyip! Dedik ya yukarıda senden mercimek kadar olsun insan özü çıkmaz, diye. Aslında sen insani açıdan bu kadar önemsiz, değersiz birisin. Ama ABD ve yerli Parababaları seni o makamlara getirdiğinden ve sen de her türlü alçaklığı, ihaneti ve zalimliği yapmaktan geri durmadığından senin hakkındaki böyle yazılar yazmak durumunda kalıyoruz.

Fakat unutma ki Tarihte senin gibilerin yeri, Muaviye'lerin, Yezid'lerin, Nemrut'ların, Sait Molla'ların yanı başıdır. Herkes ileride lanetle anacak seni. Sen, bugünün de geleceğin insanların da gözünde bir nefret figürsün. Ve hep öyle kalacaksın...

24.02.2014

"Hırsızlar İmparatoru"na da yakışan milyar dolarlar götürmektir tabii ki...

Dün bu yazıyı bitirdikten iki saat sonra internete Tayyip'in, Kısıklı'daki villalarını (5'i de aynı site içindedir bildiğimiz gibi ve bahçe duvarları kale duvarı gibi yüksek ve korunaklıdır.) medyaya yansıdığına göre dolar ve avrodan oluşan miktarı 1 milyar doları bulan hırsızlama parayla doldurmuş bulunduğu kanıt telefon konuşmaları düştü. Konuşmalar Tayyip'le oğlu Bilal arasındaydı. Telefonla ilk aramayı yapan 17 Aralık sabahı saat 08.02'de Tayyip'ti. Bilal'e evde ne bulunduğunu soruyor, Bilal biraz da sabah, uykulu mahmurluğundan olacak anlayamıyordu. Tayyip'in üsteleme üzerine "Baba burada ne olacak? Senin paraların var.", diyordu. Tayyip o gün sabaha yakın bir operasyon başladığını, bazı bakan çocuklarını ve banka müdürünün gözaltına alındığını bilgisini veriyor, "eve de gelebilirler, o paraları amcan, kayınpederin ve aile çevresinden güvenilir yakınların evlerine naklet. Evi sıfırla paralar açısındır.", diyordu.

"Benim Ankara'da kalmam gerekiyor. Sana Sümeyye'yi gönderiyorum. Kısa sürede orada olur. İşin ayrıntılarını onunla konuşursunuz, emrini veriyordun. Bilal "Tamam babacığım", diyordu.

Tayyip, birkaç saat sonra (saat 11.17'de) oğlunu tekrar arıyor ve işlerin nasıl gittiğini soruyor. Ve yeni direktiflerle durumu yönetiyordu. Yani hırsızlık paralarını gizleme işini gözetip yönetiyordu. Oğluya; "Babacığım işi yürütüyoruz.", diyordu.

Tayyip, o gün dağılmış durumdaydı, Pensilvanyalı İmamın vuruşunun etkisiyle. Kısıklı'daki evine de gelinebileceği endişesini hatta korkusunu yaşıyordu. O sepetten bir türlü rahatlayamıyor; yeniden yeniden aramak ve sonuçtan emin olmak istiyordu.

Üçüncü kez saat 15.39'da yeniden arıyordu oğlunu, durumu öğrenmek için. Oğluya; "İşi yapıyoruz. Şunlara şunlara dağıtıyoruz paraları. Geri kalanını çıkarmak için de havanın kararmasını bekliyoruz.", diyordu.

Saat 23.15'te ise bu kez de oğlu Bilal arıyor Tayyip'i. Oğlu, babasını hırsızlamaları nasıl ve nereye gizlediğine dair bilgi veriyor ve yeni direktifler alıyor.

Tayyip; "Sıfırladınız mı", diye soruyor. Bilal'le 30 milyon Avro kadar kaldığını, bunun 25 milyonunu Ahmet Çalık'a vermeyi kararlaştırdıklarını, geri kalanıyla da Şehzade Konakları'ndan bir villa almayı planladıklarını söylüyor. Tayyip uygun buluyor bu dolabı.

Ertesi gün (18 Aralık) saat 10.58'de yeniden arıyor oğlu Bilal'i. İşin sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğrenmek istiyor. Bilal hâlâ 730.000 dolar ve 300.000 TL paranın kaldığını ve onların da filan filan yerlere verileceğini söylüyor. Tayyip; "Tamam, sıfırlayın", diye tekrar vurgulamada bulunuyor. Oğul, İstanbul'da çevrilen bu dolabın görüntülere de takip edildiğinden şüpheleniyor. Hatta oğul, korumaların bile bu işi yapmış olabileceğini söylüyor.

Tayyip'se; "Doğrudur, şimdi işte İstan-

bul'da, Emniyet'te bazı şeyler şu anda yaptık.", diyor.

Beş kez yapılan baba oğul görüşmesinin özeti bu. Konuşmanın hem sesli kaydı hem yazılı metni birçok yerden izlenip okunabilir. Yazılı metni, gazetemizin bu sayısındaki suç duyurusunda yer almaktadır.

Apaçık bir şekilde görülmektedir ki, Tayyip'in "Paralel Devlet, Yapı, Polis, Yargı Darbesi" gibi yaygaralarının altında yatan gerçek, açığa çıkan ve bundan sonra ortaya çıkacak olan bu ve benzeri pek çok pislüğünün üzerine örtme çabasından başka bir şey değildir.

Biz on küsur yıldan bu yana Tayyipçiler için bunlar normal bir siyasi hareket değil; bunlar özünde "çıkarcı suç örgütüdür" demektiriz. Hem de onlarca kez...

İşte dün patlamış gerizden sıçrayan son pislükte de bir kez daha görülmüştür ki, bizim bu tanımımız gerçeğin tâ kendisini dile getirmektedir.

Bunlar, zaten normal işleyen bir demokrasi süreciyle iş başına gelmiş bir parti değildi. Türkiye'de de, hep söylediğimiz gibi, burjuva demokrasisi bile yoktur. Bir oyun, bir kandırmaca sonucunda Amerikancı Parababaları partilerinin biri iktidara getirilmekte (tabii ABD tarafından) öbürü tekerlenmektedir. Yani Türkiye'de burjuva demokrasisinin özü, ruhu hiç olmamıştır.

Fakat 17 Aralık'ta patlayan gerizden ortalığa yayılan iğrenç, burunları sıızlatan, içleri kaldıran pislükler yani Tayyipçiler'in vurgunları, hırsızlıkları, kamu malı aşırıcılıkları özü olmayan ve Tayyip'in kendilerini savunmak maksadıyla yargıda, poliste ve idarede yaptığı kanunsuzluklar, hukuksuzluklar o biçimcil, içi boş ve sahte demokrasinin biçimini de berhava etmiştir. Tümyle imha etmiş, izini tozunu silmiştir.

Tabii bu iş, aynı zamanda da Tayyip'in ve şürekasının o makamları işgal etmelerini sağlayan yasa ve kurumları da aynı oranda ortadan kaldırmış, yok etmiştir. Böylece de başta Tayyip olmak üzere bakanlarının ve milletvekillerinin bir saat bile yerlerinde kalmalarının hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Bunların başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı gibi sıfatları da tümünden çekişmiş. Bizim on küsur yıldan beri tekrarladığımız, bunlar hakkındaki tanımlamamız artık Meclisteki diğer Amerikancı burjuva partileriyle birlikte burjuva yazarçerçerleri tarafından da kabul edilir, dile getirilir olmuştur.

Aslında CHP yönetiminde zerre miktarda namus ve Mustafa Kemalçilik kalmış olsaydı 17 Aralık'ın hemen sonrasında

da Tayyipçiler'le her türlü ilişkiyi, diyalogu kesmesi ve kendisine oy veren milyonları sokağa dökerek bu hırsızlar çetesinin milletten başına bela kesilmesinin sonunu getirmesi gerekirdi.

Meclisten çekilmeleri bu hırsızlar, vurguncular çetesini yandaşlarıyla baş başa bırakması gerekirdi.

Ama ne gezer?..

CHP yöneticileri "Sayın Başbakan, Sayın Bakan" söyleminden bile vazgeçemediler. Ve Metin Fevziyoğlu madrabazının önerisi üzerine Tayyipçiler'in AKP'siyle Silivri Tutsaklarının dışarıya çıkarılması ve "Yeniden Yargılanmaların sağlanması" için sözde çözümler aramaya giriştiler. Silivri Tutsakları da



CHP'nin bu tutumuna tam destek verdi. Bunlar son derece yanlış işlerdi...

Oysa yapılması gereken, bir an önce, saat kaybetmeksizin bu suç örgütünden iktidardan alışı edilmeli ve elleri kelepçelenerek yaptıkları vurgunların ve ihanetlerin hesabını vermek üzere hukuk önüne çıkarılması gerekirdi. Bunlar yapılabileseydi ve Tayyipçiler alışı edilebilseydi, Silivri Tutsakları çoktan dışarı çıkmış olacaktı. Ve o tutsaklara Tayyipçiler'le ortaklaşa zulüm uygulayan Pensilvanyalı İmamın cemaatine hesap sorma vakti gelmiş olacaktı.

Mustafa Kemalci, Laik bilim kadını Nursen Mazıcı, geçenlerde bir TV programında bizim bu anlayışımız doğrultusunda şöyle diyordu:

"Cemaat çok yedi ve burjuvalaştı" iddiasında bulunan Mazıcı, AKP'nin diğer cemaatlerle ilişkisini de ekonomik nedenlere dayandırdı

"Önceki akşam CNN Türk'te yayınlanan Aykırı Sorular programına katılan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursen Mazıcı, yolsuzluk operasyonu sonrası başlayan AKP-Cemaat kavgasını değerlendirdi. "AKP aleyhinde açılmış 687 tane yolsuzluk dosyası var. Ve bunların hepsini cemaat kapattı" iddiasında bulunan Mazıcı şöyle konuştu: "Cemaat çok yedi. Zenginleştiler ve artık Nur Cemaati burjuvalaştı. Öbür cemaatler de bana da bana da diyor. AKP'ye des-

teğin sürmesinin sebebi bu."

"Miting yaptım"

"Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mazıcı, "Ben şu an bir partinin başında olsaydım 81 ilde bu yolsuzluk operasyonunu protesto mitingleri düzenlerdim. AKP'yi istifaya zorlardım. Ama bunu hiçbir parti yapmıyor" diye konuştu." (Sözcü, 18 Ocak 2014)

Biz de 17 Aralık'ın hemen sonrasında yaptığımız değerlendirmede aynı görüşü belirtmiştik. Ve de Tayyipçiler'in artık bir saat bile o makamlarda oturamaları gerektiğini belirtmiştik. Artık biçimce olsun hiçbir meşruiyetleri kalmamıştır çünkü, demiştik. Ayrıca da bunların, elleri kelepçelenerek, Silivri, Sincan gibi zindanlara tükilmaları gerekir, demiştik. Ve ayrıyeten de yaptıkları vurgunların, aşırıcılıkları kamu mallarının müsadere edilerek kamuya verilmesi gerektiğini belirtmiştik.

Bunun yolunun da halkın gücünü ortaya koymasından, sokaklara dökülmesinden geçtiğini dile getirmişti.

Ama sol ortam dar-madağınık. Ve Partimiz, bildiği gibi durmaksızın sağlı sollu saldırılara uğruyor. Susuşa getirilerek öldürülme isteniyor Hareketimiz. Bu sebeple hem sayımız, emeğimizin karşılığına denk düşecek biçimde artmıyor hem de sesimiz

boğuluyor, duyurulmuyor. Eylemlerimiz zindandaki bir insanın çığlığı gibi yansız kalıyor, halka ulaşmıyor. Ne TV'ler yer veriyor bize ne de gazeteler...

İşte bu sebeplerden, halkımızın deyişiyle; "akımız eriyor ama gücümüz yetmiyor", dedik.

Aslında Gezi İsyanı'mızın bir benzerinin hemen başlaması ve Tayyipçiler'in iktidardan tekerlenmesi ve kelepçelenmesi gerçekleşinceye kadar durmaması gerekir. Bu kutsal görev yine bir Gezi İsyanı olarak düşüyor. Bunu başararak Gezi Şehitlerimizin ve Tayyipçiler'in döktüğü diğer kanların da hesabını sorabiliriz.

Yaptığı talan ve hırsızlık bu denli açığa çıkmış bir iktidar hemen yıkılmalıdır. Tayyip'in dün medyaya düşen telefon kayıtlarını dinledik ve izledik. Ortaya konan tümyle gerçek. Ses Tayyip'in sesi. Konuşmaların kapsam bütünlüğü, amaca tam bir uyum içinde. Yani o ses kayıtların montaj ya da dublaj falan değil, Tayyip'in iddia ettiği gibi.

Ayrıca da Tayyip, ses kaydı internete düşüktükten bir gün sonra yani ertesi gün saat 11.00'daki Grup Konuşmasında demagojik bir savunma yaparak işin içinden çıkmaya çalıştı. Kayıtların internet ortamına konduğu gece ise ancak üç saat sonra Başbakanlık adına yapılan kısa bir açıklamayla olay yalanlanmaya çalışıldı.

Olay patlar patlamazsa Tayyip, başta MİT Müsteşarı Hakan Fidan olmak üzere kurmaylarını çağırarak Başbakanlıkta

uzun bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı çıktıysa medya emekçilerinin soruları duymazlıktan geldiği gibi, bir emekçi kadının deyişiyle, "Kameralara bile bakamadı". Bir hırsızın, hırsızlık yaptığı yerden hızla uzaklaşması gibi makam aracına yöneldi.

Gelelim AKP Meclis Grup Toplantısındaki konuşmasına:

Tahammül edip ilk defa Tayyip'in bu Grup konuşmasını başından sonuna dek izledik. Konuşmayı psikolojik analiz-değerlendirme teknikleri açısından gözden geçirdiğimizde şuna emin olduk ki, bu konuya ilişkin bütün söyledikleri yüzde yüz yalandır.

Bu arada belirtelim; İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji okuduk ve bütün sınavlardan yüz-tam not alarak bu eğitimimizi bitirdik. Psikoloji sertifikamızı aldık. Hayatımızın ondan sonraki bölümünde de kitaplar okuduk.

Tayyip, dün gece ortaya konan, oğluya yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili olarak sadece; "Bunun montajını da dublajını da kendileri yapmış. Bugünkü teknolojiyle böyle şeyler kolayca yapılabilir. Bunun bir örneğini CHP ile ilgili olarak biz de göstereceğiz.", dedi.

Konuyla ilgili olarak başka hiçbir şey söylemedi. Her zaman yaptığı gibi, Tek Parti dönemine girdi, Menderes dönemine girdi, yaptığı kendince olumlu işleri anlattı ve Paralel Yapı dediği Pensilvanyalı İmamı saldırdı. Tahmini bir saatlik konuşmasını işte böyle psikolojik açıdan "dolgu cümleleri" dediğimiz mugalâtalara tamamladı. Yani konuyla ilişkin konuşuyor-muş gibi yapıp tümyle başka konulardan söz ederek dikkatleri başka yönlere çekmek istedi. Yalana dayalı suç inkâr metinlerinin tümü böyle olur.

Ayrıca bu denli hayızsızca bir işi açığa çıkan bir insan, eğer iftiraya uğramış olsa, anında yani iftirayı duyar duymaz sert tepki gösterir ve ortaya konan metni satır satır, kelime kelime tahlil ederek iftira olduğunu ortaya çıkarır.

Dün akşam o ses kayıtlarının internete düşmesinden itibaren şu ana dek Tayyip'in sergilediği tutum ve davranışları değerlendirdiğimizde, Tayyip'in suçluluğuna yakalanmaların telaşıyla çırpınıp debelendiğini, onu inkâr ettiğini; ortaya konamınsa tamamen gerçek olduğunu görürüz.

Tayyip'e görevden alınan namuslu eski Deniz Feneri savcısı Abdulvahap Yaran'ın deyişiyle yıllardan beri biz de hep "Hırsızlar İmparatoru" diyoruz ya... Dün akşam dinlediğimiz ses kayıtlarından da bir kez daha öğreniyoruz ki, Tayyip, gerçek bir "Hırsızlar İmparatoru"dur. Eksiksiz...

E, imparatora yakışan da öyle bakanlarının, milletvekillerinin, banka müdürlerinin yaptığı gibi üç beş milyon dolar götürerek gün geçirmek değil... İmparator dediğin milyar dolarlar götürmeli. İşte bu da öyle yapmış.

Yoldaşlar, Gezi İsyanı, gün isyanımızı yeniden başlatmak, hesap sormak gü-nüdüdür.

25.02.2014

Kotan doldu Tayyip!

Google'ın şeffaflık araştırmasına göre, Türkiye hükümetinden gelen içerik çıkarma talepleri 2013'te yüzde 966 artmış. Dünyada, Türkiye internette 'kısmen özgür' ülkeler arasında gösteriliyor. Ve yeni internet yasasıyla bu kısmi özgürlük de tamamen ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de zaten tehdit altında olan internet özgürlüğüne son darbe de vurulacak.



İnsanlık tarihinin hiç değişmeyen kurallarından biridir. Zalim olan egemen, her zaman teslim almak, korkutmak, sindirmek ister. İktidarda ömrünü uzatmak için... İktidarının za-yıfladığını, kapana kısıldığını hissettiği anda daha da hırslanır, saldırganlaşır.

Tayyip, 12 yıllık iktidarı boyunca kullandığı ve Goebbels'e bile parmak ısırtacak propaganda yöntemleriyle; en zalimken en mazlummuş, en mağ-durmuş algısı yarattı. Bunun için de dini araç olarak kullanarak, çok geniş bir halk kesimi üzerinde etkili oldu. Hitabeti yüksek, güçlü, herkese meydan okuyan bir lider imajı çizildi. "Ana akım medya" denilen halkımızın en çok izlediği kanallar, tirajı yüz binleri aşan gazeteler kendi özel TV'si-gazetesi olarak yayın yaptı yılar-larca. Tayyip'in propagandasını 7/24 yaptılar. 'Alo Fatih'le kamuoyuna yansıdığı gibi kanalda geçen bir alt-yazıya müdahale edecek ve 'düzeltil-recek' kadar medya ve medya patronları yüzde 100 kontrolü altında.

Ana akım medyanın 'muhalefet' olarak tanıttığı yer verdiği partiler, isimler de Tayyip'e kimi zaman ör-tülü, kimi zaman da açık destek ver-rince 'alternatifsizlik' imajıyla, fütursuzca halk düşmanı politikala-rına kesintisiz yıllarca devam etti.

Ama Gezi süreciyle o imaj, 'karizma' çizildi, duvara tosladı resmen. Sokağa çıkan, ondan korkmayan, ona inanan, söylediği her sözü dakika-sında çürüten, gerçek bir muhalefet vardı karşısında. Bu muhalefet, ana akım medyanın halka dair hiçbir şeye yayınlarda yer vermemesi üzerine sosyal medyada kendi yayını kendi yaptı, örgütlendi ve Tayyip'e meydan okudu.

Tayyip'in karşısında, kontrolü al-tına almadığı, alamadığı bir alan vardı; internet... Önce twitter'ı baş-belası olarak nitelendirdi, başa çıkar-

mayacağını anlayınca da 5 bin kişiyi sosyal medyada faaliyet göstermesi için görevlendirdi. Ama ezberle konuşan bu kitle, gezicilerin "orantısız zekâ"sı karşısında çaresizdi.

Ve ardından patlayan 17 Aralık Operasyonu... Basına yasak getiril-mesine rağmen yolsuzluk haberleri, tape'leri sosyal medyada hızla yayıldı, yayılıyor.

Yıllardır yaptıkları hırsızlıklar, vurgunlar, halk düşmanlıklarını itiraf ettikleri, halkımıza hakaret ettikleri kayıtlar bir bir ortaya serilince, güven-irlikleri, inandırıcılıkları iyice sar-sıldı. Bu aşamada devreye burjuva hu-kukuna bile aykırı olan kişinin ve ba-sının haberleşme-iletişim özgürlüğünü ortadan kaldıran faşist bir yasa sokuldu. Ve bu yasa, bir kesim tarafından 'ıhlmlı' olarak ta-nımlanan Abdullah Gül tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı.

Yasanın gerekçesi de; kişilerin özel hayatını korumak. Siz, bunu hır-sızlıkların ortaya çıkmasını engelleme ve sınırsız vurgun yapma hakkı ola-rak okuyun...

Bu konuda zaten sansür vardı. Go-o-gle'ın şeffaflık araştırmasına göre, Türkiye hükümetinden gelen içerik çıkarma talepleri 2013'te yüzde 966 artmış. Dünyada, Türkiye internette 'kısmen özgür' ülkeler arasında gös-teriliyor.

Ve yeni internet yasasıyla bu kısmi özgürlük de tamamen ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de zaten tehdit altında olan internet özgürlüğüne son darbe de vurulacak.

İnterneti sağlayan TNET, Super Online, Kablo Net gibi kurumlardan oluşan birlik, Telekomünikasyon İle-tişim Başkanı (TİB)'e bağlı olacak. TİB'in başkanı ise MİT tarafından atanacak. O da Başbakan'a bağlı. Yani internet elindeki bir oyuncak olacak. Sınırsız yetki ve keyfilikçe

bakar mısınız?..

Yeni düzenlemeyle; içerik engel-lemelerin kapsamı genişliyor, hızlanıyor ve kolaylaşıyor. Ayrıca internet kullanıcıları fişlenecek. Cep telefo-nundan interneti kullandığı an bile girdiği her site, her bilgi kayıt altına alınacak. Bu şekilde halkımızın inter-net üzerinden bilgiye erişme ve dü-şüncelerini yazılı olarak paylaşma olanağının ortadan kaldırılması he-defleniyor.

Yargı kararı gerekmeden 'içeriği sakıncalı bulunan' internet siteleri 4 saat içinde kapatılabilecek.

TİB, özel hayatın gizliliği gerek-çesiyle şikâyet bile olmaksızın doğrudan internet yayımlarını durdurabilecektir.

Her türlü haber, blog, internetteki bir video, yorum 'uygunsuz' bulun-duğu takdirde, yalnızca 4 saat içinde silinecek. Uygunsuz kelimesini de iktidar karşıtı söylem, içerik olarak oku-yun...

Şu an kullanmakta olduğumuz sis-temde erişim engellense bile, yasak-lar bir şekilde aşıyordu. Ancak tasarıyla beraber gelen URL bazlı engellemeyle bu imkân da ortadan kal-kacak. Kullanıcı ulaşmak istediği içeriğin engellendiğini bilmeyecek. Haberdan haberdar olmamış olacak. Kullanıcı bir linke tıkladığı zaman, o

İnternet gazeteciliği hedefte

Yaşadığımız sistemde geleneksel kitle iletişim araçları tekellerin, Para-babalarının elinde. Bu yayımları kur-mak çok büyük sermaye gerektirdiği için halktan yana, dürüst gazetecilik yapmak isteyenler söz konusu araçları kullanamıyor. Parababaları medya-sında çalışarak halkçı bir gazetecilik yapmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Ama son dönemde internet tekno-lojisindeki gelişimin de etkisiyle in-ternet medyası ortaya çıktı. Henüz istenen seviyede olmasa da internet haber siteleri aracılığıyla halk doğru bilgilendirilmeye çalışılıyordu. Sos-yalist, demokrat, yurtsever kesimler de bu mecralar aracılığıyla halka ulaşıyordu.

Bu yasa bunu da hedef alıyor. Basın tarihindeki en büyük sansürler-den biri bu yeni yasal düzenleme. Bu 'şeref' de Tayyip'e ait.

Tayyipgiller, kendisini deşifre eden bir haberi 4 saat içinde siteden kaldıracak. Haberlerden halkımız haberdar olamadan kaldırılacak. Sonu gelmeyecek içerik engellemeler ve cezalarla internet haberciliği ve ya-yıncılığı ağır yara alacak.

Elbette amaç bu yasayla bir göz-dağı vermek. Korku ortamı oluşturma-k. Bu şekilde halkımızın internet başına geçerek düşüncelerini ifade et-mekten, özgür yayıncılık yapmaktan korkar, çekinir hale getirilmesini sağ-lamak.

Ama başarılı olamayacak. Halkı-mız daha önce nasıl yaptıysa bu sefer de bir çıkış yolu bulacak, yaratıcılı-ğını yine konuşturarak kendini ifade edecek, sesini yükseltecek, susmaya-

Hırsız, Sansürcü, Halk Düşmanı AKP!



Tayyipgiller'in, rüşvet ve yolsuzluk-larını gizlemek için ortaya attığı Torba Yasadan çıkan baskıcı, sansürcü "İnternet Yasası"nı Abdullah Gül'ün onaylamasın-dan sonra 22 Şubat'ta halk yeniden dire-nişin kalesi olan Taksim'de toplandı. 8 Şubat'ta da halk sansüre karşı Taksim'e çıkmıştı.

Şanlı Gezi Direnişi'yle etkeleri tutu-şan Tayyipgiller, "destan yazan" kolluk kuvvetine bütün İstiklal Caddesi'ni ab-luka altına aldırarak korkaklığını bir kez daha gösterdi. İstiklal Caddesi'nde topla-nan halk "Sansür var!", "Hırsız var!" slo-ganlarını atmaya başlar başlamaz polis saldırmaya ve gözaltı yapmaya başladı. Bu gece de Halkın Kurtuluş Partisi bay-ırlarıyla, sloganlarıyla kitlenin en önün-deydi. Bundan sonra da Tayyipgillerin kurmak istediği diktatörlüğe karşı en önde mücadele etmeye devam edecek!

İstanbul'dan Kurtuluş Partililer

Torbadan bu kez internet sansürü çıktı

Tayyipgiller'in son yasalarından olan internet sansürü; İzmir'de sosyal medyada örgütlenen "İzmir Direniyor" Grubu ve Kurtuluş Partililer tarafından protesto edildi. 9 Şubat Pazar günü, Karşıyaka İzban İstasyonu'nda buluşuldu ve İskele'ye kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atıldı. Halkın alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşümüze CHP Karşıyaka ve Bayraklı Gençlik Kollarından arkadaşlar da katıldı.

Karşıyaka Çarşısı İskele girişinde HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak bir basın açıklaması yaptı.

İzmir'den Kurtuluş Partililer

İskenderun'da sansür karşıtı eylem



Halkın Kurtuluş Partisi İskenderun İlçe Örgütü tarafından Ortaçağcı, gerici, baskıcı, yasakçı Tayyipgiller'in son uygulamalarından olan internet sansürüne karşı eylem gerçekleştirildi.

Kurtuluş Partililer olarak 10 Şubat Pazartesi günü parti binasının önünden Havuzlu Çarşı'ya kadar halklarımızı kontrol altına almak, korkutmak, sindirmek amacıyla yapılan bu dayatmayı sloganlar eşliğinde protesto ederek yürüdük.

İskenderun halkının da destek verdiği yürüyüşümüzün ardından Türker Arkadaşımız basın açıklamasını yaptı.

İskenderun'dan Kurtuluş Partililer

Emekli-Sen sağlıkta yıkımı protesto etti

Kurtuluş Yolu/Bahkesir
Emekli-Sen, Sağlıkta Dönüşüm Progra-mı'nı 20 Şubat'ta protesto etti.

Devlet Hastanesi'nin önünde toplanan Balıkesir Emekli-Sen üyeleri adına basın açıklamasını yapan Emekli-Sen Şube Başkanı Bekir Ceylan, tedavi ve muayene mas-raflarının tamamının sosyal güvenlik sisteminin karşıladığı modelin terk edilerek yerine cepten ödeme veya maaştan kesil-meye dayalı söyledi.



Küçük canlar iş başında...



İki ay önce Gebze'ye, Direnişteki Fen-İş İşçilerini ziyarete gitmiştik. Parti olarak her tür-lü hazırlıkları yapmış ve arkadaşlarımızla bir buluşma noktası belirlemiştik. Biraz erken gitmişiz, ar-kadaşlarımızın gelmesini bekliyorduk. Beklediğimiz yer işlek bir cadde idi. 8-10 yaşları arasında, altı çocuk, bir gelin arabasının önünü kestiler ve bahşişle-rini aldılar. Önce tesadüfen oradan geçiyorlar ve bu gelin arabasının önünü kesiyorlar zannettik. Çocuklar hemen kaybolmuştu. Aradan biraz zaman geçti. Yine başka bir gelin arabası geçerken aynı çocuklar birden ortaya çıktı ve yine bahşiş aldılar. Biraz sonra yine aynı şeyi tekrarladılar. Bu sefer ço-

önünden çekilmediler. Para büyük olan çocukta top-lanıyordu ve Gebze'de yaşadığımız olayın aynısı bu-rada da olmuştu.

Çok şaşırılmıştım, bu bir tesadüf değildi, demek ki bu her yerde yapılıyordu. Bir anne olarak çok üzül müştüm. Parklarda, bahçelerde oyun oynaması ve okula gitmesi gereken bu çocuklar, onları suiisti-mal edenler için kolay para kazanmanın bir yolu olu-yor.

Onları bu yola iten neydi?

Diğerlerine göre büyük olan çocuk, on iki yaşla-rında olmasına rağmen, yirmi yaşında gösteriyordu. Yaşadığı zorluklar, acılar sanki o çocuğun yüzüne

culklardan biri arabanın üstüne çıktı. Araba hareket ediyordu ama çocuk para-yı almadan canı pahasına arabadan inemedi. Bu hepimiz dikkatini çek-mişti. Bu bir tesadüf de-ğildi.

On beş gün sonra ken-di oturduğumuz mahalle-de, bir yere giderken, kırmızı ışıkta karşıya geçmeyi bekliyordum. Kaldırım kenarında beş çocuk oturmuş bekliyor-lardı. Çocuklardan birisi, diğerlerinden daha bü-yüktü ve bir elinde sigara tutuyor, öbür elinde bir tespah salıyordu. Yine o anda bir gelin arabası geçti. Hemen önüne atla-dılar ve parayı almadan

yansıyordu. Yüzü kin doluydu. Sevgiden eser yoktu. Düzenin acımasızlığı yüzüne ve davranışlarına yan-sıyordu. Sokaklarda yazın sıcakta, kışın soğukta simit satan, ayakkabı boyayan, mendil satan, araba camı silen, dilenen çocukları görünce hep içim acır, kah-rolurum.

Halkımız artık canından bezmiş durumda. Aileler kira, faturalar, mutfak masrafı, okul giderlerine yeti-şemeyince bu çocuklar küçücük yaşlarda mecburen sorumluluk alıyorlar. Üst-baş, giysi alışverişi onlar için lüks oluyor zaten, hiç saymıyoruz. Onun için ezilip çabuk yıpranıyorlar. Çocukların bu durumda olmasının sebebi tabii ki, çürümüş ve kokuşmuş sis-tem. Ülkenin başbakanının, bakanların ve çocukları-nın hırsız olduğu bir ülkede bunlar çok normal. Kendi halkını düşünmeyip, paraları ayakkabı kutula-rına doldurup, gemicikler alıyorlar. Vatandaş aklıktan ölmüş onların umurunda mı? Ama bu böyle de-vam etmeyecek, halkımız uyandı artık. Gezi İsyanı'mız bunun kanıtı.

Biz Kurtuluş Partililer de bulunduğumuz her alanda, okullarda, işyerlerinde, mahallelerde örgüt-lenip süreci hızlandırmalıyız.

İnsanın insanı ezmediği, açlık ve yoksulluğun ol-madığı, çocukların sokaklarda özgürce koştuğu, kadın-erkek ayrımının olmadığı özgür yarınları kur-malıyız.

Bunun için daha fazla fedakârlık ve daha faz-la çalışmak, çalışmak...

Kartal'dan Kurtuluş Partili bir Anne

Kadın Yaşamıdır, Kadının Kurtuluşu Yaşamın Kurtuluşudur!

Bugün, 8 Mart 1857'de kölelik koşullarına karşı canları pahasına mücadele ederken Parabolcular tarafından diri diri yakılarak katledilen 129 kadın tektül işçisinin kanyıyla kazanılmış gün, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Bugün Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Mustafa Kemal'in "Dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuldu ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hımmet gösterdim' diyemez" dediği cesur kadınlarımızın günü.

Bugün Taksim Gezi İsyan'ımız sırasında Tayyipgiller'in valisi Hüseyin Mutlu'nun, "Anneler gelin, çocuklarınızı parktan alın", sözlerine inat insan zinciri oluşturarak evlatlarını devletin ve polis vahşetine karşı koruma altına alan, onlarla birlikte mücadele veren cesur anaların günü. Bugün, evlatlarını Gezi İsyan'ımız sırasında ve sonrasında yapılan kallesçe, alçakça saldırılarda şehit veren Ethem Sarıgül, Mehmet Ayvahtaş, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik'in yürekleri yaralı ama başları dindik cesur anaların günü. Bugün yine Gezi İsyan'ımız sırasında evinden ekme almaya giderken polislin başından vurarak komaya soktuğu ve hala komadan çıkamayan Berkin Elvan'ın hastane kapılarında aylardır umutla bekleyen anacığının günü.

Bugün yürekleri, evlatlarının paramparça edilmiş bedenleri gibi bir parça olmuş, o gün bugündür kararlara bürünmüş Roboski anaların günü. Bugün Tayyipgiller'in ileri demokrasininin sağlık sistemi yüzünden ölen, cenazesi babasının omzunda çuvala taşınan 3 yaşındaki bebek Muharrem'in acılı anasının günü.

Bugün türlü türlü şekillerde acımasızca öldürülen, şiddet gören, evlere-yatak odalarına hapsedilen, 4+4+4 Ortaçağcı Eğitim Sistemiyle eğitim-öğretim hakları ellerinden alınan, çocuk yaşta evlendirilen kızlarımızın, fabrika cehennemlerinde çifte sömürüye maruz kalan bacılarımızın, evlatlarına daha güzel bir dünya kurabilmek için kendi canlarını hiçe saymış analarımızın günü.

Peki, yukarıda, çektikleri zulümlerden sadece bir kısmına değindiğimiz kadınlarımız tarih boyunca hep böyle miydi? Hep ikinci sınıf insan statüsünde mi yaşad?

Bilimin ışığında yapılan araştırmalar kadının ezelden beri aşağılanan, ikinci sınıf insan konumuna düşürülen cinsiyet olmadığını göstermektedir.

Türkiye Devrimi'nin önderi Hikmet Kuvümlü Usta, Marks-Engels'in ömrünün

vefa etmediği ilkel komünal ve antika toplumların çözülmesi meselesini, anıt eseri "Tarih-Devrim-Sosyalizm'de sentezleyerek Marksizme katkıda bulunur, bildiğimiz gibi. İşte bu anıt eserde değinilen en önemli konulardan biri de kadın meselesidir. Usta'mız burada kadın cinsiyetinin ha-

şiddete maruz kalıyor.

• Cinsel saldırıların %50'si kadarı 16 yaş altındaki kız çocuklarına karşı işleniyor.

• Dünya genelinde 603 milyon kadın, aile içi şiddetin suç sayılmadığı ülkelerde yaşıyor.



yatın başlangıcından beri ezilen cinsiyet olmadığını, aksine, "Orta Barbarlık" olarak tanımlanan aşamadan önce kadının topluma yön verdiğini, üstün cinsiyet olduğunu ama bu üstünlüğünü erkek egemen toplumda erkeğin kadına yaptığı gibi erkeğe karşı bir baskı aracı olarak kullanmadığını ifade eder. Ancak ne yazık ki sürü ekonomisine geçişle beraber ekonomik gücün erkeğin eline geçmesinin bir sonucu olarak kadın alt edilmiş, kadın egemen toplumun yerini erkek egemen toplum almış ve insanlık tarihinde ilk kez bir insanın başka bir insanı ezilebileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Yani kadının alt edilmesi, medeniyetin, sınıflı toplumun ortaya çıkışından daha eskidir.

İşte o zamandan beri kadınlarımız ezilmekte, sömürülmekte, aşağılanmaktadır. Yukarı Barbarlık döneminde de Kölelik döneminde de, Feodal dönemde de, "demokrasi, insan hakları" demagojilerinin ağızlarında sakız edildiği günümüz kapitalist toplumlarında da bu böyledir ve kadın bu düzende hem işveren sınıfı hem de erkekler tarafından çifte sömürüye maruz kalmaktadır.

Dünya Ölçeğinde Kadın

Peki, günümüzde, Kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizm çağında kadının dünya ölçeğindeki konumu nedir? Dünya nüfusunun yani insanlığın yarısını oluşturan kadınlarımızın durumunu UNICEF'in Mart 2013'te açıkladığı rapordan izleyelim:

• Dünyada kadınların %70'i yaşamlarının bir kesitinde fiziksel ve/veya cinsel

• Dünya genelinde 60 milyon çocuk gelin bulunuyor.

• Her yıl çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 500 yüz bin ile 2 milyon arasında kişi insan tacirlerinin eline düşerek fuhuşa, köle olarak veya özgürlükleri kısıtlanarak çalışmaya zorlanıyor.

• Dünya Bankası verilerine göre, Dünya genelinde şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 15-44 yaş grubundaki kadınların sayısı kanser, sıtma, trafik kazası ve savaşlar nedeniyle ölen kadından daha fazla.

UNICEF'in raporunda Türkiye'ye ilişkin tespitler ise şöyle sıralanıyor:

• Türkiye'de her 10 kadından dördü eşinden ya da partnerinden fiziksel/cinsel şiddet görüyor.

• Töre ve namus cinayetleri kadınlara yönelik şiddetin önemli bir yönünü teşkil ediyor.

• Türkiye'de her üç gelinden birini çocuk gelinler, yani 18 yaş altında evlendirilenler oluşturuyor.

Ortaçağcı İrticanın pençesinde kadın...

UNICEF, yukarıda gördüğümüz gibi Türkiye'ye ilişkin cılız verilerle yetiniyor. Oysa modern gericiğin kadını düşürdüğü durum ortadayken, bir de ülkemizde olduğu gibi Antika gericiğin, yani ideolojisi din olan Ortaçağcı İrticanın iktidarda olduğu ülkelerde kadın çok daha fazla eziliyor, sömürülüyor, aşağılanıyor. Bunun en somut kanıtı ise Ortaçağcı Tayyipgiller İktidarının 12 yıllık süre içerisinde kadına yönelik

hayata geçirmeye çalıştığı uygulamalardır.

Çıkardığı yasalarla insanların en mahremlerine kadar girme cesaretini gösteren Tayyipgiller İktidarı, kürtaj yasağı, tecavüzcüsüyle evlenme, 3 çocuk isteği gibi akla mantığa sığmayan tasarılarıyla şeriat düzenini bu kez kadın bedenini üzerinden hayata geçirmeye çalışıyor. Yine AKP Hükümetinin içerisinde yer alan bazı isimlerin yaptığı akıl almaz açıklamalarından bir kaçını sıralayacak olursak; Maalesef kendisi de kadın olan AKP milletvekili Fatma Şahin "Medya olayları abartıyor. Kadına yönelik şiddet algıda seçicilik." demişti, yine AKP Bakanlarından Mehmet Şimşek "Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek." diyerek kendi yarattıkları işsizlik-pahalılık cehenneminin günahını kadınlarımıza yüklemeye çalışmıştı. Ve yine AKP'nin TRT'sinin "mütefekkir"i Ömer Tuğrul İnançer "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karını sokakta gezilmez... Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir." diyerek hayalhanesindeki Ortaçağ toplumunun portresini çizmişti.

Geleceğin anaları babaları çocuklarımız...

Yine kadından ayrı düşünemeyeceğimiz çocuklarımızın ülkemizdeki durumuna birkaç somut istatistikle değinecek olursak; SHÇEK verilerine göre, 0-6 yaş arası 300 kadar çocuk, anneleriyle birlikte cezaevinde! Adalet Bakanlığının verilerine göre de yılda ortalama 7 bin çocuk tecavüz ve tacize uğruyor! ÇSGB verilerine göre, yaklaşık 17 milyon çocuğun 1 milyonu çalışıyor ve İstanbul'da 625 bin çocuk, sokak çocuğu olma riskiyle karşı karşıya!

Kadınlarımızın, çocuklarımızın çektiği bu zulümlerin sebebi genelde ülkemizde bugüne kadar AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara getirilen yerli işbirlikçiler, özde ise 12 yıldır ülkemizi kerte kerte Ortaçağ karanlığına götüren AKP iktidarlarıdır.

Bir taraftan 3 çocuk diyeceksin, kürtaj yasağı diyeceksin diğer taraftan her alanda uyguladığın politikalarla onlarca Muharrem'in, Ayaz bebeğin ölümüne neden olacak, analarının acılı yüreklerine seyrirci kalacaksın!

Bir taraftan "benim türbanlı bacılarım" deyip alçakça din istismarı yapacaksan, diğer taraftan AB-D Emperyalistlerinin işbirlikçiliğini yaparak, Irak'ta binlerce Müslüman kadının ırzına geçen sarhoş Yankee'lerin "evlerine sağ salım dönmeleri için" dua edeceksin!

Bir taraftan hürsüzlüğümla, vurgunlarıyla milyar dolarları götüreceksin, diğer tarafta Başbakanı olduğun ülkede, dersane para-

sını ödeyemediği için hapse atılan anneye, oğlunun bu utanca dayanmadığı için intihar etmesinden dolayı evlat acısı yaşatacaksın!

Hiçbir Haksızlık Kader Değildir!

Kadınlarımızın yaşadıkları tüm bu zulümler bir kader değildir. Kadın sorunu bir düzen sorundur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kadın meselesinin çözümü insanın hayvan yerine konulduğu düzenin ortadan kalkmasıyla mümkündür. Bu da kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak verilecek sınıfsal savasımıyla mümkündür. Feminizm gibi kadının mücadelesini sınıfsal düzlemde uzaklaştıran, kadın ve erkeği ayırıştıran bir burjuva ideolojisi kadın meselesi için bir çözüm değildir. Aksine bu akım, kadın sorununu çözmek yerine daha da derinleştirmekte, kadını kurtuluşu götürecektir olan gerçek mücadeleyi yani sınıfsal mücadeleyi gölgelemekte, insanlarımızın zihnini bulandırmaktadır. Feminist damardan beslenen kadın hareketleri bugün emekçi kadınlarımızı hitap etmemekte, ortaya koydukları talepler ve çözüm önerileri düzen içerisinde hapsolmuş birkaç iyileştirme adımını ötesine geçmemektedir. Bu taleplerin de bugünkü Ortaçağcı İktidar tarafından karşılanması zaten söz konusu değildir.

Bugünün Türkiye'si'nde kadın meselesinin çözümü açıktır: Antiemperyalist-Antifeodal-Antişovenist İkinci Kurtuluş Savaşı'mızın zafere kazanılmasıyla kuracağımız Demokratik Halk İktidarımız kadın meselesinin çözümünde ilk adım olacaktır. Oradan ulaşacağımız Sosyalist düzen yarımız olan kadını hak ettiği yere ulaştıracak, sınıfsal sömürüyle birlikte cinsel sömürüyle de ortadan kaldıracaktır. Bu da ancak yukarıda ifade ettiğimiz gibi kadın ve erkeğin omuz omuza yürüteceği mücadeleyle mümkün olacaktır. İşte o zaman Ethem'in, Ali İsmail'in, Muharrem bebeğin analarının-babalarının acılı yüreklerine su serpilecek, genelde tüm insanlığa, özde çilek kadınlara bu acıları yaşıtan halk düşmanları hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Mücadelemiz bunun içindir ve bu kutsal savaşımız mutlaka zafere ulaşacaktır!

**Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
8 Mart Kızıldır Kızıl Kalacak!
Kadın Erkek El Ele Kurtuluş Partisine!**

Kurtuluş Partili Kadınlar

artmıştır.

Daha propaganda dönemi başlamadan, tüm çevreyi kirletecek şekilde astıkları pankartlarıyla bayraklarla, devasa gerkartlarıyla ve onlarca ses araçlarıyla da bildiklerini okumaya devam etmekte.

Seçim döneminde, propaganda takvimine aykırı hareket eden burjuva partilerini görmezden gelen emniyet güçleri bizim gibi partileri ise keyfi para cezaları ile bunaltmaktadır.

Peki bu durum karşısında devletin Valisi, Emniyet Müdürü, Polisi ne yapmakta dersiniz?

Bunlar da her seçim döneminde olduğu gibi; "seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde özgür, adil ve tarafsız gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınacak tedbirleri görüşmek üzere" tüm siyasi partileri toplantılara çağırır. Bu toplantılarda da yasal düzenlemeleri tekrarlar dururlar. Yasal düzenlemelere bizzat iktidar partisinin ya da hazine yardımı alan partilerin uymadıkları; ortada eşit, adil ve hakkaniyetli bir seçimin olmadığı örnekleriyle kendilerine anlatılınca da işi geçirirler.

Sonuç olarak; bir Ali Cengiz (seçim) oyununa daha gidiyoruz. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân sermayenin partileri ellerindeki her türlü olanakla tek kale maç yapmaktadır. Zaten kapitalizmde seçim, egemen sınıfların "sandık" yalanıyla kitleleri kandırma aracından başka bir şey değildir. Ancak, devrimciler, daha yüksek siyasi görevler olmadıkça, toplumun en fazla politize olduğu bu dönemlerde seçimlere kayıtsız kalamazlar. En azından AB-D Emperyalizminin, Parabolcuların, Ortaçağcı İrticanın teşhirini yapacak halkı bilinçlendirmeye görevini yerine getirmeliyiz. Tabii kurulduğu günden bu yana karşısına çıkartılan binbir engeli yılmadan aşarak, ilk kez bu seçimlerde oy pusulasında yer alacak olan Halkın Kurtuluş Partili adaylara oy vermeliyiz, verilmeliyiz. □

Her yönüyle eşitsiz, adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir demokrasicilik oyununa (seçime) daha gidiliyor

Bir Ali Cengiz (seçim) oyununa daha gidiyoruz. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân sermayenin partileri ellerindeki her türlü olanakla tek kale maç yapmaktadır. Zaten kapitalizmde seçim, egemen sınıfların "sandık" yalanıyla kitleleri kandırma aracından başka bir şey değildir. Ancak, devrimciler, daha yüksek siyasi görevler olmadıkça, toplumun en fazla politize olduğu bu dönemlerde seçimlere kayıtsız kalamazlar.

artırıştır. Örneğin bu seçim öncesinde Büyükşehir sayısını otuz çıkarmakla kalmayıp, buraları "Bütüncü" diye ucube bir sisteme dönüştürerek, ele geçiremediği Büyükşehir Belediyelerine sahip olmanın planlarını yapmaktalar.

Yine bu ülkede sözde herkesin önceden izin almaksızın "parti kurma" hakkı var, "siyasal partiler, demokra-

sız ve hakkaniyetsiz propagandalarıyla savaşmak zorundasınız.

Bu eşitsizliklerinde bir tanesi de burjuva partilerine ödenen "hazine yardımı"dır. Emekçi halkımızın vergilerinden elde edilerek burjuva partilerine aktarılan bu "yardım" her yıl ödediği gibi, milletvekili seçimlerinin yapılacağı yıllarda 3 katına, yerel seçim



tik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır" ve devlet "siyasal partilere, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar." (Bkz. Anayasa, m. 68)

Oysa uygulamada 30 kişi ile kurulan bir parti eğer tabela partisi olarak kalmak istemiyorsa, daha seçim barajlarına gelmeden örgütlenme barajlarını aşmak zorundadır. Dolayısıyla ancak; illerin en az yarısında, bir ilde örgütlenmiş olmak için de o ilin ilçelerinin en az 1/3'ünde, bir ilçede örgütlenmiş olmak için de o ilçenin beldelerinin en az yarısında örgütlenmesini tamamlayabilen parti seçimiyle katılabilmektedir. Bütün bu barajları aşarak seçimlere katılmak da yetmez... Bu kez de seçim barajları ve burjuva partilerinin acıma-

yılında ise 2 katına çıkartılmaktadır.

Geçmiş yıllara girmeden sadece bu yılda (2014) burjuva partilerine toplam 315,7 milyon (AKP'ye 177 milyon 130 bin 328 lira, CHP'ye 92 milyon 343 bin 259 lira ve MHP'ye 46 milyon 233 bin 934 lira) hazine yardımı ödenmiştir. (BDP'nin olmaması, bir önceki milletvekili seçimlerine Bağımsız adaylarla katılıp sonradan BDP'ye geçtiklerinden ve ondan önceki seçimlere de DTP adı altında katıldıklarından dolayıdır.) Bu paraların seçim yıllarında katlanarak öndendiği bir kez daha vurgulayalım...

Yukarıda belirttik, Anayasa'nın 68. maddesi ne diyor?

"Devlet Siyasal Partilere, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar."

Halkın Davası

Fazla çalışma yapmak (Fazla mesaiye kalmak) zorunlu mudur?



Sorularınız için mail adresimiz: kurtuluspartilihakukukular@gmail.com

Geçen sayımızda fazla çalışma (fazla mesai)'nin ne olduğunu, fazla çalışmanın yasaklandığı işler ve kişileri ele almıştık. Bu sayımızda ise yine çalışma yaşamında fazla çalışma ile ilgili işçi arkadaşlarımızın en çok sordukları sorulara yanıt vereceğiz.

Yukarıdaki soruyu ele alırsak; öncelikle şunu belirtelim ki fazla mesaiye kalmak zorunlu değildir. Fazla çalışma yapmak istemeyenler ise buna zorlanamaz ve işçinin iş sözleşmesi fazla mesaiye kalmak istemediği gibi bir gerekçeyle feshedilemez. İşverenin, fazla çalışma işçinin onayını alması zorunludur. Yani fazla çalışma yapılması, işveren ile işçinin karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Yasal düzenlemeye göre sadece kabul eden işçilere fazla çalışma yaptırılabilir.

İş hayatında işverenler fazla çalışma için işçinin onayını; işçiyi işe alırken almaya çalışmaktadır. Genelde iş sözleşmelerine, bir sözleşme şartı olarak "işçi, fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder" tarzında maddeler koymaktadırlar. Bundan başka kullandıkları diğer yöntemler ise ya işçilerden, yıl veya ay başlangıçlarında; o yıl veya o ay için fazla çalışma yapmayı kabul ettiklerine ilişkin olarak imza almak ya da fazla çalışma yapılacağını bir gün önceden ya da aynı gün duyurarak, o gün için fazla mesaiye kalacaklara günlük bir çizelgeyi imzalatmaktır.

Pek çok işyerinde ise bu onay hiç alınmamakta ve işçiler fazla çalışmaya zorlanmakta, aksi takdirde işten çıkarılmaktadır. Bu şekilde işten çıkarılmak ta-

mamen hukuksuzdur.

Yukarıda bahsettiğimiz fazla çalışma için önceden onay vermemiş olan işçiler, fazla çalışma yapılacağını duyurulduğunda onay verip vermeme yönünde seçim yapabilir, bu seçimleri nedeniyle işten çıkarılırsa yasal yollara başvurabilirler.

Asıl sorunlar ise daha önceden onay vermiş işçiler açısından çıkmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki 1 ay, 1 yıl öncesinden, işçi o gün fazla çalışma yapmak için sağlığının veya koşullarının uygun olup olmayacağını bilemeyeceği için bu tarz bir onay vermekten kaçınmak en doğrusudur.

Ancak böyle bir onay vermiş ise de çalıştığı işyerinin koşullarını ve diğer işçi arkadaşlarının tavrını birlikte değerlendirmeli ve haksız duruma düşmemek için dikkatli davranmalıdır. Örneğin; bir işyerinde aynı vardiyadaki tüm işçilerin fazla çalışma için önceden onay verdiklerini düşünelim. Bu durumda, işyerinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğu fazla çalışma yaparken tek başına bir işçinin "ben fazla mesaiye kalmayacağım" demesi iş akdinin işveren tarafından haklı feshine neden olabilir. Bu nedenle, bu durumlarda fazla çalışma yapmak istemeyen işçilerin birlikte hareket etmesi gerekir. Baştan onay istendiğinde birlikte davranarak topluca onay vermemek en doğrusu olacaktır.

Şunu da önemle belirtelim ki işçinin fazla çalışma yapacağına dair önceden alınmış geçerli bir onay olsa bile, kendisinin yaşamı belirlediği günde 3 saati ya da yılda 270 saat sınırını aşacak şekilde fazla çalışma yapması istenemez.

Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla çalışma ücreti; haftalık 45 saati aşan her saat için, saat ücretinin % 50 yükseltilmesi yoluyla hesaplanarak ödenir. Bu miktar tarafların, aralarında imzalayacakları bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ile % 50'den daha yüksek de olabilir.

Örneğin; haftada kırk beş saat çalışılan bir işyerinde, bir işçinin haftalık 270,00 TL, saatlik 6,00 TL ücret aldığını düşünelim. O işyerinde haftada 10 saat fazla çalışma yapılmış olsun.

Fazla çalışma yaptığı her saat için işçiye 6,00 TL değil, % 50 zamlı olarak 9,00 TL ödenecektir.

İşçinin yaptığı 10 saatlik fazla çalışmanın karşılığı ise toplam 90,00 TL olacaktır. Bu durumda, fazla çalışma ücreti

ile birlikte toplam haftalık ücreti 270 + 90,00 = 360,00 TL olacaktır.

Yaptığımız bu hesaplamalar parça başı veya yüzde usulü gibi farklı ücret türleri ile çalışan işçiler için de geçerlidir. Bu durumda yine haftalık ücret hesaplanarak sonuca ulaşılır.

Burada yapacağımız diğer bir uyarı da şudur: Fazla çalışma ücreti alınmadığı halde ödenmiş gibi gösterilen ücret bordrolarına işçilerin kesinlikle imza atmaması gerekmektedir. Yine bankaya yatırılan maaşları çekerken de "yasal haklarını saklıdır" ibaresi (çekincesi) eklenmesinde yarar vardır. Aksi takdirde dava açılabilir işçinin imzası olduğu ve bankaya çekince koymadığı için fazla çalışma alacağı kanıtlanamaz.

İşçinin fazla çalışmadan doğan alacağı için açılacak davalar, 5 yıllık zaman aşımına tabidir ve alacak miktarına en yüksek banka mevduat faizi uygulanır.

Mahkemelerce; bilirkişilere yaptırılan fazla çalışma ücreti hesaplamaları üzerinden "bu kadar uzun süreler çalışmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu" gerekçesi ile yüzde 50'lere varan "takdiri indirim"ler yapılmaktadır ki bizce bu hukuksuzdur. Çünkü günümüzde işverenler tarafından haftalık 45 saat çalışma sayısı oldukça azalmış ve fazla çalıştırma yaptırıp ücret ödememe veya ödenmiş gibi gösterme "hayatın olağan akışı" hale gelmiştir.

Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim: fazla çalışma saatleri işçi tarafından yazılı delillerle kesin bir şekilde kanıtlanırsa bu indirim yapılamayacağı yönünde Yargıtay kararları vardır.

Son olarak fazla çalışma karşılığında serbest zamanın ne olduğuna da bir bakalım:

İşçinin, fazla çalışmaları için işveren tarafından zamlı ücret isteme hakkının yanında bu çalışmalarına karşılık serbest zaman isteme hakkı da vardır. Bu maddeye göre, işçi her bir fazla çalışma saati için bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşveren, işçinin bu konudaki tercihine karşamaz ve kendi isteği yönünde zorlayamaz.

İşçi 6 aylık sürede, çalışma süreleri içinde ücretinden herhangi bir kesinti olmaksızın kullanır. Yalnız işçinin hak ettiği serbest zamanı kullanacağını önceden işverene bildirmesi gerekir. İşçiyi bu hakkını kullandırmayan işverene idari para cezası verilir.

Biz de Kurtuluş Partililer olarak Ali İsmail Korkmaz'a ve Gezi Direnişi' mize sahip çıkmak için Kayseri'deydik. Çoşkun ve kararlılığımızla miting alanına devrimci heyecanımızı taşıdık. Partimiz MYK üyesi Halil Arabulan, kurulan platformdan halka seslenerek coşkulu bir konuşma gerçekleştirdi. Yoldaşımız konuşmasında Gezi Direnişi'mizin, Devrim Tarihimizin önemli bir basamağını oluşturduğunu ve AB-D Emperyalistlerine ve Ortaçağcı İrticaya karşı bir Direniş niteliğini kazandığını ifade etti. Halk düşmanlarına karşı gerçekleştirilen bu Direnişin daha da büyüyeceğini ifade eden Yoldaşımız, eninde sonunda Halkımızla birlikte İkinci Kurtuluş Savaşı'mızı başarıya ulaştıracağımızı dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Gece yarısına yakın bir saatte duruşmanın bitişiyse Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi platforma çıkarak kısa konuşmalar yaptılar. Ali İsmail'in annesi Emel Anne alan dakileri selamlayarak başladığı konuşmasını "Onlar Ali İsmail'i öldürmekle bir kişiyi öldürdüler ama binlerce Ali İsmail yaratılır" şeklinde sürdürdü. Daha sonra söz alan devrimci avukatlar davanın seyriyle ilgili bilgileri paylaştı. Saat 23.45'te coşkusundan hiçbir şey kaybetmemiş olan kitle Ali İsmail'in katledilmeden önce paylaştığı son sözleri hep bir ağızdan haykırarak 12 Mayıs'ta buluşmak üzere dağıldı.

Kurtuluş Partililer

Mehmet Ayvalıtaş Ölümsüzdür!

Şanlı Gezi İsyanı sürecinde; Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi 1 Mayıs Mahallesi'nde de halkımız, iktidarın bu Şeriatçı- Ortaçağcı gidişine tepkisini göstermek için yaptığı eylem sırasında, kasıtlı olarak kitlenin üzerine sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın, 5 Şubat'ta Anadolu Adalet Sarayında ikinci Duruşması vardı. "Dünya'nın En Büyük Adliyesi" diye iktidarın övüne övüne bitiremediği yerde yine olmayan tek şey adaletti.

Adliye kapısı önünde çeşitli siyasi örgütlerin katılımıyla saat 13.30'da eyleme başlayan duruşma yine bir trajediye sahne oldu. Davaya destek olmaya gelen yüzlerce kişiyi Adliyenin girişinde bekletilen TOMA ve çevik kuvvet barikatları karşıladı. Adliye önünde toplanan kitle "Katil polis hesap vercek", "Polis simit sat onurlu yaşa" sloganları attı.

Gezi İsyanı sırasında çocuklarını kay-

Bu sırada HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina dışarıda bir açıklama yaparak duruşmanın seyri hakkında bilgi verdi. Akbina "Şanlı Gezi İsyanı'mızın şehidi Mehmet Ayvalıtaş'ın mahkemesi devam ediyor. Ne yazık ki yapılan taraf yoklamasında Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Anamız yoktu. Fadime Anamızın yüreği evlat acısına dayanamadı. Mlşteki avukatları da şunu söylediler; "evet bu ülkede hukuksuzluk da adam öldürüyor-muş" Sanık ise duruşmaya gelmedi. Şu aramızdaki adliye Dünyanın en büyük adliyesi ama ne yazık ki içinde adalet yok. Bizler Halkın Avukatları olarak davamızın peşinde olacağız ve her zaman Halkımızın yanında olacağız" dedi.

Aradan sonra Mahkeme Heyeti kararını açıkladı ve hakkında zorla getirme kararı olmasına rağmen katılmayan sanık Cengiz Aktaş'ın yeniden zorla getirilmesine ve tanıklar Metin Arslan, Özgür Baş, Mehmet Durmuş, Hasan Yılmaz ve Okan



bedenlerin aileleri, Ankara'daki Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından öldürülen Ethem Sarıgül'ün annesi Safi Sarıgül ile yine polisin biber gazı ile başından vurduğu ve aylardır komada yatan ve 15 yaşına bu halde giren Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da duruşmayı izlemeye gelmişti.

Duruşmada önce taraf yoklaması yapıldı.

Yapılan yoklamada bir kişinin olmadığı görüldü. Olmayan Fadime Ana'yı. Avukatlar "ADALETSİZLİK BİR ANAYI ÖLDÜRDÜ" diyerek söze girdiler.

Fadime Ana oğlu tutuklanmadığı için, geçen celse Mahkeme kapısında kendisine gaz sıkıldığı için ölmüştü.

Oğlunun acısına dayanamamıştı yüreği...

Ayvalıtaş'ın anneannesi elinde torununun fotoğrafı ile girdiği duruşma salonunda, "Bunun hesabını kim verecek" diye haykırdı.

Duruşmanın görüldüğü salon çok küçüktü. Defalarca büyük bir salon talep edilmesine rağmen bütün talepler reddedilmişti. Bu nedenle insanlar havasızlıktan baygınlık geçirdiler. Çünkü Adliyenin havalandırması yoktu. Ayrıca ses ve görüntü düzeni de yoktu. Bu nedenle avukatlar ve izleyiciler sık sık tepki gösterdiler. Ancak Mahkeme heyeti tüm bunlara tepkisini ve kayıtsız kaldı. Duruşma sırasında dışarıda müdahale olduğu haberi gelince Mahkeme duruşmaya ara verdi.

Ayvalıtaş'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Mahkeme heyeti, ayrıca salondakilerin mahkemeye hitaben protesto alkışları yaptığını tutanağa geçirdi. Mahkemenin, avukatların taleplerini dinlemeden, konuşmalarını bile dinlemeden karar vermesi üzerine salonda arbede çıktı. Hakime pet şişe atıldı, sloganlar ve alkışlar başladı. Mahkeme heyeti polisler eşliğinde salondan çıkarıldı.

Duruşma çıkışında ailenin avukatları dava ile ilgili açıklama yaptılar. Mehmet Ayvalıtaş'ın kuzeni Volkan Ayvalıtaş yaptığı açıklamada "Adalet olan azıcık inancımız vardı; onu da bitirmek için her şeyi yaptılar" dedi. Açıklama sırasında polisler eylemciler arasında gerginlikler yaşandı. Açıklamanın ardından kitle dağıldı.

Biz de Kurtuluş Partililer olarak hukuksuzluklarımızla beraber hem duruşma salonunda hem de Adliye önünde en önde yerimizi aldık. Bundan sonra da davanın ve tüm diğer halkın davalarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu alçaklardan, katillerden hesap soracağımızı; bulunduğumuz her alanda haykırma devam edeceğiz. 05.02.2014

**Mehmet Ayvalıtaş Ölümsüzdür!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!**

**Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!**

**Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü**

Ali İsmail Korkmaz, katiller bizden kaçamaz!

Tayyipgiller'in yakın zamanda yapacakları sonun başlangıcı olan Şanlı Gezi İsyanı'mız sırasında alçakça katledildi Ali İsmail Korkmaz. Henüz 19 yaşındaydı. Babasının söylediği gibi, bir karnacıyı dahi incitmek bir yana, hayatı boyunca küfür bile etmeyen bir insandı Ali İsmail. Ne var ki insani değer bakımından onun binde biri dahi olmayan alçaklar, insan suretleri tarafından katledildi gencecik yaşında.

Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin bulunması için ilericiler-devrimci kamuoyunun ısrarlı takibi üzerine başlatılan yargılama süreci Tayyipgiller'in kuşa çevirdiği "adalet" mekanizması sayesinde birçok hukuksuzluğa sahne oluyor.

Ali İsmail Korkmaz davasında bir hukuksuzluk da duruşmanın "güvenlik gerekçesiyle" Eskişehir'den Kayseri'ye alınması oldu. Burada amaç herkesçe malumdur. Diğer Gezi Şehitlerimizin davaları gibi Ali İsmail Korkmaz davası da artık tüm ilericiler gücünün ortak davası haline gelmiştir. Gezi şehitlerimizin davasının görüldüğü her adliye artık bir eylem alanı haline gelmektedir. İşte tam da bu gerekçeden ötürü daha da "sakin" bir şehir olan Kayseri'de alınmıştır.

Ne var ki 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilen duruşma Tayyipgiller'in bu konuda yanıldığını gösterdi. Ali İsmail'in davası için binlerce insan, binlerce Gezi Dire-

nişçisi Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye akın etti. Diğer illerden gelen Direnişçilerle birlikte Kayseri'nin ilericiler kurumlarının da yer aldığı kısa bir yürüyüşten sonra gelinen Kayseri Adliyesinin arka tarafı bir miting alanına dönüştü. Hep bir ağızdan "Ali İsmail Korkmaz



Ölümsüzdür, "Ali İsmail Korkmaz, Katiller Bizden Kaçamaz", "Ağlama Anam Evlatların Burada", "Her Yer Taksim Her Yer Direniş", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganlarının haykırıldığı eylemde Ali İsmail'e ve Gezi İsyanı'mıza sahip çıkan binlerce insan soğuğa ve yorgunluğa aldırsı etmeden 14 saat boyunca alanı terk etmedi. Sabah saat 09.30 civarında başlayan duruşma saat 23.30 civarında sona erdi.

Duruşma sonunda Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve savcının da katıldığı sanık polis Yalçın Akbulut'a yönelik tutuklanma talebinin reddine karar verdi. Duruşma 12 Mayıs saat 10.00'a ertelendi.

Tekirdağ Gezi Parkı Davasında Beraat!

Gezi İsyanı sırasında Kurtuluş Partililer olarak bulunduğumuz bütün alanlarda, en önde yerimizi aldık. 2 Haziran'da Tekirdağ'daki Gezi Parkı protestolarında Partimiz üyesi ve yöneticilerinin de bulunduğu eylemden dolayı cadı avı başlatılmış ve yoldaşlarımızın da içinde bulunduğu 6 kişiye dava açılmıştır. Davamızı savunmak için 28.01.2014 Salı günü Tekirdağ adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesindeydik.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürütüşü Kanununa muhalefet suçlaması ile yargılanan 6 kişi Kurtuluş Partili Avukatlar tarafından yiğitçe, hakim ve savcılara dahi hukuk dersi veren bir şekilde savunuldu ve davayı açanların yargılandığı bir duruşma oldu. 2911 sayılı Kanunun ölü bir kanun haline geldiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Anayasaya aykırı olduğunu belirten avukatlar öncelikle yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiğini talep ettiler. Talep Mahkeme ta-

rafından reddedildi ve duruşmaya devam edildi. Katıldıkları eylemlerin haklılığını savunan sanık ifadelerinden sonra avukatlar, Gezi Direnişi'nin haklılığı ve asil yargılanması gerekenlerin Direniş sırasında insanlık dışı saldırılarda bulunanların olduğu yönünde savunmalarını yaptı ve derhal beraat kararı verilmesini talep ettiler. Mahkeme tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verdi.

Bu dava da bir kez daha gösterdi ki direnen halkların önünde hiçbir şey duramaz. Nerede bir Kurtuluş Partili varsa orada sömürüye ve zulme karşı mücadele vardır. Bu mücadele bütün halkların mücadelesidir. Eninde sonunda verdiğimiz İkinci Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırıp emperyalistleri ve yerli usakları olan Tefeci-Bezirgân sermayedarları geldikleri gibi geri göndereceğiz.

Tekirdağ'dan Kurtuluş Partililer

Politeknik Eğitim

Marks'ın formüle ettiği, ilk kez 1917 Ekim Devrimi'yle pratikte hayat bulan politeknik eğitim, en basit tanımlamayla; **çok yönlü eğitimidir**. Eğitim ve üretimin, kafa ve kol emeğinin iç içe geçmesidir. Üretimin bilimsel temellerini bire bir uygulama aracılığıyla öğrenmektir.

Ülkemizde gericiğin, adım adım Ortaçağa gidişin diğer adı demek olan 4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli'nin uygulamaya konmasıyla birlikte tavan yapan eğitim sistemi tartışmaları yeni değil. Yıllardan beri dünyanın her yerinde uygulanan eğitim sistemleri eleştirilir, yerine yenileri getirilir, yeni eğitim sistemi de eleştirilmeye devam eder, ufak rötuşlar yapılır ve bu böyle sürer gider. Bu tartışmalarda en net tavrı her konuda olduğu gibi sosyalistler gösterir tabii. Kararlılıkla, bıkıp usanmadan ezberci-gerici eğitimi reddeder sosyalistler.

Peki neden?

Neden sosyalistlerin inatla savundukları eğitim sistemi dünyanın birkaç istisna haricinde hiçbir yerinde kabul edilmez? Sadece sosyalistlerin görebildikleri bir gerçek mi vardır? Eğer öyleyse bunca zamanlar başka kimseye bu gerçekleri gösteremeyecek kadar cılız mıdır sosyalistlerin sesi? Yoksa kapitalizmin insanı köleleştirmek, robotlaştırmak ve birer makina parçası haline getirmek için elinde tuttuğu en büyük kozlardan birisi eğitimidir de ondan mı?

Elbette, eğitimin bilimsellikten, toplumsallıktan, üretimden uzak, ezberci olması sınıflı toplum düzeninin devamlılığı için olmazsa olmazdır. Bu sayede Parababaları kârlarına kâr katabilmek için insanları birer makineye çevirirler. Onları düşünmekten, sorgulamaktan uzak, toplumsal olaylardan, üretim ilişkilerinden bihaber eğiterek, sömürü-talan düzenlerini ayakta tutarlar.

İnsanların en temel yaşamsal faaliyeti üretimidir. Toplumların temel ilişkisidir, yapı taşıdır üretim. Eğitim ve üretim birbirinden ayrılmaz, koptuğu anda, insanlar üretim ilişkilerinden ve üretim sürecinin tamamından alıkoynulup tek yönlü, ezberci bir eğitim anlayışıyla yetiştirildiğinde, kapitalizm için sağmal koyun sürüsüne dönmüş demektir. Parababaları, iktidarı ellerinde tuttuklarında kafa emeği ve kol emeğini birbirinden ayırır. Çünkü üretim sürecinin tümüne hakim işçiler, Parababalarının sınıfsal egemenliğine yönelik tehdit oluştururlar. Bu yüzden üretim sürecinden kopartılmaları, sadece Parababalarının istediği şeyleri, Parababalarının istediği şekilde öğrenmeleri gerekir. Sorgulayıcı, üretken olmak gereksiz ve tehlikelidir Parababaları için. Bu sayede bir işçi, işveren karşısında ses çıkartamaz konuma gelir. Çünkü yapı-

bildiği, daha doğrusu yapmayı öğrendiği tek bir işi vardır: Charlie Chaplin'in bir filminde, işi sadece vida söküp takmak olan işçi gibi. Yapılan iş buna indirgenince böyle bir işçinin milyolarca işsiz alternatifi olur. İşveren bundan çok yararlanır. Ücretleri düşük tutmak, sendikal örgütlenmeyi engellemek vb. vb... İşveren için önemli olan işi kimin yaptığı değil, işin yapılmış olmasıdır. Yani ya okuyacak, defterde, kitapta yazanların fotokopisini çekip beynine doldurup başını öne eğecek, çalışacak. Düşünmeyecek, sorgulamayacak, sadece çalışacaksınız...

İşte bu bilimsellikten uzak, ezberci eğitim sisteminin karşısında biz sosyalistlerin kararlıca her dönem savunduğu şey **Politeknik Eğitimidir**.

Nedir politeknik eğitim?

Marks'ın formüle ettiği, ilk kez 1917 Ekim Devrimi'yle pratikte hayat bulan politeknik eğitim, en basit tanımlamayla; **çok yönlü eğitimidir**. Eğitim ve üretimin, kafa ve kol emeğinin iç içe geçmesidir. Üretim bilimsel temellerini bire bir uygulama aracılığıyla öğrenmektir. Örneğin bir makinanın Parababalarının işine geldiği gibi sadece nasıl kullanıldığının değil, çalışma prensiplerinin, nasıl yapıldığının yani "mantığının" da kavranmasıdır. Bu sayede öğrenci doğa bilimlerini, toplumsal bilimleri üretimle perçinlemeyi, hayatın gerçekliğine yansıtmayı öğrenir.

Politeknik terimi, Yunancadan türetilmiş olup, "çok yönlü teknik ve beceri" anlamına gelmektedir. Politeknik eğitim, öyle bir eğitim biçimidir ki, bütün üretim alanlarının ana ilkelerini tanır ve yetiştirilen gençlere bütün üretim dallarındaki basit araçların kullanılabilmesi olanağını verir. Politeknik eğitim ile kafa ve beden çalışması arasındaki ikilik ortadan kalkar. Teori ve pratik bütünlük içindedir ve okul, iş yaşamına ve toplumsal yaşama karışır. Üretim sürecine bilinçli olarak katılıp bu süreçte egemen olan, yönlendiren bir toplum yaratılır. Küba Devrimi'nin Önderi Fidel Castro'nun dediği gibi, "**Öğretimle, üretken çalışmayı kaynaştırma olgusunun tek gerçek komünist eğitim biçimi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Başka yolu da yoktur. Kimse karada yüzmeyi, denizde de yürümeyi öğrenemez.**"

Ülkemiz üzerinden gidecek olursak; eğitim, yıllarca süren bir sınav maratonu-

dur ve bu maratonun sonunda herkes sıralamasına razı gelir. Öğrenciler (yarış atları) maddi olanakları çerçevesinde bu maratona hazırlanırlar. Öyle ki bu süreç hayatının dönüm noktasıdır ve dünya yerinden oynasa da o sadece yarışın sonuna odaklanırlar. Sonucunda da alabildiği puan, yerleşebildiği bölüm neyse eğitimi, gelişimi sadece ona yönelik olur, sadece o meslek üzerine yoğunlaştırılır.

Politeknik eğitimde ise çocukluktan itibaren yeteneklerini açığa çıkartması ve yetenekli olduğu alana yönelmesi sağlanır. Tabii bu süreçte eğitim sadece mesleki olmaz. Sanat, spor, toplum ve doğa bilimleri de hayatın birer parçası olarak eğitim sürecine dahildir. Sürecin sonunda, hangi meslekte olursa olsun, insanlığın sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten yetkinlikte insanlar yetişir. Devrimler Kartalı Lenin Usta, devrimden sonra Sverdlov Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta "**gençlere bazı popüler kitaplar okutup, bazı sloganlar öğretmekle yetinilirse bunun komünizme zararlı olacağını, meslek öğretirken aynı zamanda insanlığın yaratmış olduğu bilgi birikimini, insanlığın bütün kültürünü de öğretmeyi hedeflemek gerektiğini**" söylerken, kastettiği tam olarak budur.

Ülkemizde 1940 yılında kurulan ve 1953'te "komünist yetiştirdiği" gerekçesiyle kapatılan Köy Enstitüleri politeknik eğitim anlayışına yakın bir eğitim modeli içermektedir. Kuruluşuna önderlik eden, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel: "**Biz imamın yerine, köye devrimci düşüncenin adamını göndermek istedik**" diyordu Köy Enstitüleri için. Bu düşünceyle ortaya çıktı ve 13 yıl boyunca 21 enstitü 20 bine yakın mezun verdi.

Bu mezunlar arasında kimler yoktu ki... Sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, şairler ve tabii ki öğretmenler...

Malatya'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan Balıkesir'e kadar tam 21 şehirde faaliyet gösteriyordu Köy Enstitüleri.

Tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen yakınına kuruluyordu. Kitaba, deftere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi tatbik ediliyordu. Her köy enstitüsünün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanla-

rı, besi hayvanları, atölyeleri vardı. Derslerin % 50'lik bölümü temel örgün eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi. 1940-1946 arasında köy enstitülerinde 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirilmiş ve üretim yapılmıştı. Aynı dönemde 750.000 yeni fidan dikilmişti. Oluşturulan bağların miktarı ise 1.200 dönümdü. Ayrıca 150 büyük inşaat, 60 işlik, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 48 ahır ve samanlık, 12 elektrik santrali, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 3 balıkthane, 100 km. yol

neğini vermek mümkün. Çarlık Rusyası'nın devrilmesini takip eden 10-20 yıl içinde, Sovyetler'de okuma yazma bilenlerin sayısının üçe katlandığını, bugün Küba'da okuma yazma oranının yüzde yüz ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en ileri ülkesi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, sosyalistlerin neden inatla ve kararlılıkla alternatif bir eğitim sisteminde direttiğini anlamak mümkün olacaktır. Eğitimin üretimle, toplumsal yaşamla ve bilimle iç içe geçirildiği, eşit ve parasız olduğu bir ülkede bunun



yapılmıştı. Sulama kanalları oluşturularak enstitü öğrencilerinin uygulamalı eğitim gördüğü çiftliklere sulama suyu, öğrenciler tarafından getirilmişti.

Salt üretim değil tabii ki, öğrencilere klasik ve geleneksel müzik enstrümanları eğitimi de veriliyordu. Azrak Veyssel, enstitüleri gezip öğrencilere saz çalmasını öğretiyordu.

Peki Köy enstitülerinin kapatılmasındaki gerekçeler nelerdi?

Komünist öğretmenler yetiştiriyor olması ve kızıl-erkekli eğitim verilmesi. Daha net bir söylemle; düşünen, sorgulayan, üretken insanlar yetiştiriyor olması...

Dünyada politeknik eğitim uygulayan ülkelere Sovyetler Birliği'ni-Sosyalist Kamp ülkelerini ve bugün hâlâ sosyalizmin bayrağını onurluca dalgalandıran Küba ör-

aksini düşünmek olanaksızdır.

Bugünkü eğitim sisteminde temel amaç öğrencileri Parababalarına daha iyi hizmet verebilmek için yarıştırmak ve aralarından en uygun olanları seçebilmektir. Eğitim sistemi, toplumsal düzenin belirleyici faktörlerindedir. Bu nedenle biz sosyalistler **Eşit, Parasız, Bilimsel, Laik, Demokratik ve Anadilde Eğitimi** hayata geçirecek düzene kavuşuncaya kadar uygulanacak bütün ezberci, gerici eğitim sistemlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ve Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirip, sosyalizm bayrağını göndere çektiğimizde, sağlıktan spora, bilimden sanata her dalda gelişmiş ve dünya halklarına önderlik edecek bir ülke yaratacağız.

Kurtuluş Partisi Gençliği

Emperyalizm...

Bu kelime dünya üzerinde her canlıyı, insanı, kadını, genci, çocuğu, doğayı, çevreyi, hayvanı yok eden bir kavram. Bu kelime de doğa sevgisi, insan sevgisi yok, olamaz da.

Devletlerin emperyalist çıkarlar uğruna yapamayacakları şey yok. İşte bunun kanıtı olarak AB-ABD Emperyalistleri yıllar önce gözünü Ortadoğu'ya dikti. Filistin'i yaktı yaktı, Siyonist İsrail'i Ortadoğu'nun göbeğine kurdu. Milyonlarca insanın canını aldı, katletti. Irak'ı sömürdü, demokrasi (!) götüreceğiz diye inim inim inetti milyonlarca masum insanı.

Sıra 2011 yılında Suriye'ye geldi. Yine plan aynıydı, amaçları kendi emperyalist çıkarlarını korumaktı; "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)" adı altında caniler ordusu yarattı, halkın üzerine saldı. Suriye Halkı evlerinden, ülkelerinden koparıldı.

Bu durumun oluşmasında Tayyipçiler'in payını unutmamak gerek tabii. Başbakan Tayyip'in ÖSO'ya yaptığı yardımlar, gönderilen Turlar(!) herkes tarafından bilinmekte. Tayyip tabii ki bununla kalmadı; Hatay'da Suriyeliler için mülteci kampları kurdu, güya bu kamplara gelen Suriyelilerin evleri olacaktı. Şimdi bakın bakalım evler mi olmuş yoksa cehennemleri mi?

"Suriye'deki korkunç savaş yüzünden 3 yılda 2.3 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. BM'nin son rakamlarına göre Türkiye'deki kayıtlı sığınmacı sayısı 577,349. Ancak "kayıtsız" Suriyelilerin sayısı yüksek. BM'nin

2013 sonu tahminine göre toplam rakam 1 milyonu geçti... Üstelik yüzde 75'i çocuk ve kadın!" (Mehves Evin, Milliyet Gazetesi, 27.01.2014)

Evet gelen Suriyelilerin çoğunu kadın



ve çocuklar oluşturuyor. Kadınlar bir umutla geldikleri Türkiye'deki kamplarda açığa satılıyor ve cinsel istismara maruz kalıyor. Gerçi kadın demek de pek doğru değil alınıp satılan çocuklar genellikle 13-17 yaşlarında. Ortaöğretimde ve üniversitede olması gereken gençler kuma pazarının ortasına düşmüş durumda. Kuma işi genellikle araçlar tarafından yürütülüyor ve yaşları 25-60 arasında olan adamlar 4 eşe kadar alabiliyorlar. Kuma olarak getirilen kadınlar da bu duruma ses çıkaramıyor çünkü meslekleri ve sosyal güvenceleri yok. Baba evine dönmektense boyun eğip, ses çıkarmıyorlar. Erkekler

ise Suriyeli kadınları "masrafsız" oldukları için tercih ediyorlar.

Görüldüğü gibi okuması gereken çocuklar, gençler pis bir tezgâh altında eziliyorlar. Kuma dışında mülteci kamplarında

cinsel istismar, tecavüz de çok yaygın durumda. Kadınlar korkularından çadırların dışına çıkamıyor.

Türkiye geldiklerinde de onları bekleyen işsizlik, açlık, yoksulluk. Gençler eğitimlerini yarıda bırakıp umutlarla Türkiye'ye sığınıyor fakat onları bekleyen işsizlik. Çünkü hürsuzlar imparatoru Tayyipçiler nedeniyle halkımız da zaten yıllardır işsizlik cehenneminde yaşıyor. Bu yüzden emperyalizm, eşitir ölüm, işsizlik, açlıktır.

İstanbul'dan Bir Genç Yoldaş

Babası Sami Elvan ve akrabaları ile görüştük. Sami Elvan; "**Berkin bundan 1-2 ay önce gözlerini açtı. İlk gözlerinde hiçbir tepki yoktu ama son zamanlarda biraz daha anlamlı bakıyor**" dedi. Ve Berkin'in zayıfladığını ekledi.

Tayyipçiler; rüşvet ve yolsuzluklarının yanı sıra, Berkin Elvan'ın yaşam ve eğitim hakkını da alıyor!

Biz Halk Kurtuluşçu Liseliler, Berkin'den çalışan günlerin hesabını soracağız!

Berkin Elvan onurumuzdur! Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!

İstanbul'dan Halk Kurtuluşçu Liseliler

Ali İsmail "KORKMAZ"



Hani bir an vardır hatta doğrusu insan vardır. Gözlerinin içine baktığınız anda anlarsınız içindeki sevgiyi, şefkati, merhameti... Ben bir insanın gözlerine baktım onda sevgiyi gördüm, güzelliği gördüm. O insan Ali İsmail Korkmaz'dı.

Evet Ali İsmail korkmadı, sinmedi, yılmadı, demokratik haklarından vazgeçmedi.

Ali İsmail, vazgeçemediği demokratik hakkını kullanırken katledildi, insan görünümü çaniler tarafından gök ekinciler gibi biçildi.

Gençti Ali İsmail, daha 19 yaşındaydı. Yaşı artık hep 19. Biz onu tanımadık, tanıyamadık ama resimlerini gördüğümüz ilk andan itibaren anladık yüreğinin insan sevgisiyle, hayvan sevgisiyle, doğa sevgisiyle dolu olduğunu. Sevdik onu, bağrıma bastık. Hiç tanıyamadığımız, erken kaybettiğimiz dostumuz, yoldaşımız oldu Ali İsmail. Biz çok sevdik Ali İsmail'i...

Ali İsmail bedence aramızdan ayrıldı ama bize korkusuzluğu bir kez daha hatırlattı. Biz Hikmet Kıvılcımlılar'dan, Deniz Gezmişler'den, Mahir Çayan-

lar'dan, Erdal Erenler'den öğrenmiştik mücadeleyi; Ali İsmail, Ethem, Abdücan, Ahmet, Modeni, Mehmet, Ferit tekrar gösterdi bize. Gezi Direnişi'ni tekrar gösterdi direnenleri, yılmayıp savaşanları...

Ali İsmail'i yetiştiren, büyüten anesi Emel Anne gösterdi bize cesareti, öfkeyi. Gösterdi dimdik durmayı, eğilmemeyi, direnmeyi. Gözlerinde gördük biz Emel Anamızın öfkesini, evladını gözünü dönmüş katiller tarafından yitiren bir annenin çılgınlığını işittik. Bu çılgınlık kulaklarımızdan hiçbir zaman, hiçbir şekilde silinmeyecek.

Ali İsmail'in abisi Gürkan Korkmaz bir röportajda demiş ki; "**Ali İsmail'in davası, Ali'nin girdiği sokağa girebilecek herkesin davasıdır.**"

Ali'nin girdiği sokaktayız bizler, onunlayız, Ali İsmail'i unutmayacak, O'nu halkların mücadelesinde yaşatacağız.

İyi insan olacağımıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı, iyilik beklenmesin!

Özgür insan olacağımıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı, kavuşsun özgürlüğe herkes, özgürlük sevgisi geçersiz olsun!

(Bertolt BRECHT)

İstanbul'dan Genç Bir Yoldaş

Diren Berkin Halk Kurtuluşçu Liseliler seninle

Berkin bundan tam 250 gün önce, Şanlı Gezi Direnişi'miz sırasında ekmek almak için evinden çıktığında, Tayyip'in "**destan yazdı**" dediği polislerinin attığı gaz kapsülü ile başından vuruldu. O günden beri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuyor, direniyor... Biz Halk Kurtu-

luşçu Liseliler olarak 21 Şubat günü Berkin Elvan'ın ailesini ziyaret ettik.



Kim terörist?

Baştarafı sayfa 16'da

Elektronik Üstveri (Metadata) ile suikast

Evet, Amerikan savaş makinası, insan kaynaklı istihbarata dayanmayan bilgilerle, sadece elektronik üstverilerle deniz aşırı katliamlar yapıyor. Daha açık belirtirsek cep telefonu veya SIM kart bilgileriyle suikastlar düzenliyor. Yönetenler NSA ve CIA tabii ki... Adını da Birleşik Özel Operasyonlar Kumandanlığı (Joint Special Operations Command, JSOC) koymuşlar. Suikastlarda aracı ise İnsansız Hava Araçları (İHA)... Operasyonlar ABD'de Nevada Çölü'ndeki basit bir merkezden yönetiliyor. Buradaki genç askerler bilgisayar oyunu oynar gibi insan hayatına son veriyorlar. Zaten küçüklükten beri öyle yetiştiriliyorlar. Vahşi, insanlık dışı bilgisayar oyunları bu birikimin altyapısını oluşturuyor aslında. Daha sonra düşman olarak belirlenenlere karşı, düşman kim, sorgulamaksızın, acımasızlık, vicdansızlık eğitimi veriliyor askeri eğitim döneminde. Tabii sonra da tıpkı vurdukları kişilerin bilgisayar oyunlarında olduğu gibi, verilen emri görev kabul edip veya çok hevesliyse görev yaratıp vurup geçiyor bu asker bozuntuları. Gene de içlerinden insan olanlar çıkıyor. Vicdan muhasebesi yapıp, ben ne yapıyorum, diyenler çıkabiliyor. Az da olsa... Bunlardan birisi de Birinci Sınıf Havacı Brandon Bryant. Ekim 2013'te bir internet sitesinde "Bir İnsansız Hava Aracı (Drone) Savaşçısının İtirafları" başlıklı bir yazıda, bu "savaşçının" daha 21 yaşındayken yaptığı ilk katliam, daha sonra yaptığı diğer katliamlar ve bugün yaşadıkları ve düşündükleri aktarıldı (Confessions of A Drone Warrior, <http://www.gq.com/news-politics/big-issues/201311/drone-uav-pilot-assassination>).

Burada 10 haftalık bir eğitim sonrasında "sensör operatörü" olduğunu belirtiyor Bryant. Eğitim ise kendi deyişiyle "Dungeons&Dragons adlı oyun gibi." İlk katliamını Afganistan'da yapıyor. Gene kendi deyişiyle "haklarında hiçbir şey bilmediği, ne adlarını, ne düşüncelerini, ne yaşamlarınıyla ilgili başka bir ayrıntıyı bildiği" üç kişiyi Nevada Çölü'ndeki üslerinden bilgisayar ile vuruyor. Üstelik kendisine silah taşıdığı söylenen üç kişinin taşıdıkları Bryant'a göre çoban değneğinden başka bir şey değil. Gene de "meçhul yukarıdan" kulaklığına gelen, "silah olduğu doğrulandı, vur" emriyle tuşa basıyor, 7500 mil uzaktan hedefi vuruyor. Sonrası yazıda şöyle aktarılıyor:

"Birinci Sınıf Havacı Brandon Bryant, kuzlüttesi ışınları ısıya duyarlı net kamera görüntülerine baktı. Gördükleri negatif bir fotoğraf gibiydi, hafızasına kazınmıştı, yıllar sonra, şimdi bile hatırlıyor görüntüyü: 'Duman dağıldı, iki adamdan arta kalanlar kraterin etrafına saçılmıştı. Diğer birinin sağ bacağı diz üstünden kopmuştu. Bacağının elinde tutuyor, kıvrıyor, bacağından sıcak kan fışkırtıyordu. Kan sıcaktı, yerle temas ettiğinde hızla soğuyordu. Ölmesi zaman aldı. Öyle izledim. Ta ki yaptığı yerle aynı rengi alana kadar.'" İnsan olan buna dayanır mı?

Nitekim B. Bryant, "Bu ilk füzeden sonra birkaç hafta kimseyle konuşamadım" diyor. Buna rağmen ilk 9 ay içinde böyle 5 katliam yaptığını söylüyor. Bryant, sonuçta dayanamaz, 6 yıl "çubuk maymunu" olarak tanımladığı bu görevi yaptuktan sonra ordudan ayrılır. Eline 109 bin dolar tutuşturulur. Ama geride katlettiği 1626 insan vardır. Psikolojik durumu bozulur, alkole vurur kendini. Annesi "Onu kaybediyoruz diye düşündüm" diyor. Bryant için ancak, tehditlere ve saldırılara rağmen, bildiklerini basına duyurarak rahatlatılabilir.

Aynı yazıda Hava Kuvvetleri psikologlarının 2011'de 600 insansız hava aracı operatöründe bir mental sağlık taraması yaptıkları da belirtiliyor. Bu araştırmaya göre operatörlerin % 42'sinde orta derecede veya ağır stres, % 20'sinde emosyonel tükenmişlik tespit ediliyor. Az bile...

ABD'nin Suikast Programı

Şubat 2014'te Edward Snowden'in belgelerini yayımlayan ama tehdit altındaki gazeteci Glenn Greenwald ile geçen yıl "Kırlı Savaş" adıyla kitap yayımlayan ve bir belgesel niteliğinde film çeken Jeremy Seahill, "The Intercept" adlı internet gazetesinde "ABD'nin Suikast Programı"

da NSA'nın Gizli Rolü" başlıklı, bu kirli operasyonları açıklayan bir makale yayımladılar. Makalede bu suikast operasyonlarının nasıl yürütüldüğü daha açık konuluyor. Üstelik hem Bryant dışında başka bir insansız hava aracı operatöründen elde edilen bilgiler, hem de Edward Snowden'in aktardığı bilgiler arasında çarpaz karşılaştırmalar yapıp doğrulanarak aktarıyor bilgiler. Şöyle diyorlar:

"Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ölümcül insansız hava aracı (İHA) saldırıları için hedef belirlemede insan kaynaklı haber alma yerine karmaşık elektronik takip bilgilerinin analizini birincil yol olarak kullanıyor - bu yol güvenilir değildir, suçuza ya da kimliği belirsiz insanların ölümüyle sonuçlanır."

"NSA ile birlikte çalışan askeri Birleşik Özel Operasyonlar Kumandanlığı'nda görev yapan eski bir İHA operatörüne göre, ajans cep telefonu izleme teknolojilerine dayanan çelişkili üstveri analizlerine dayanarak hedef belirliyor. Hedefin kimliğini doğrulayan bir işlem ya da bölgede bulunan bir muhbir olmadıkça, CIA veya ABD askeri güçleri cep telefonunun bulunduğu bölgenin vurulması emrini veriyor."

"(...) Taktik olarak NSA şüpheli teröristin cep telefonunun SIM kartı veya telefon cihazının yerini saptıyor (buna jeolojasyon diyorlar - Kurtuluş Yolu), böylece CIA veya ABD askeri güçleri cihaza sahip kişiyi gece saldırısı veya İHA vuruşu ile öldürüyor veya yakatıyor." (J. Scahill, G. Greenwald., The NSA's Secret Role in the U.S. Assassination Program. <https://firstlook.org/theintercept/article/2014/02/10/the-nsas-secret-role/>).

Yazıda daha sonra İHA operatörünün anlattıkları aktarılıyor. Buna göre biz füzeyle hedefe göndeririz, sonucunu bilmeyiz, aranan kişi olabilir de, olmayabilir de. Aranan kişi olsa bile yanında başkaları olabilir, anlamına gelen sözler sarfediyor.

"Bomba patladığında veya bir gece saldırısı durumunda siz telefonun orada olduğunu biliyorsunuz. Ama ucunda kim var, telefon kimde bilmiyoruz. Şu farzediliyor: Telefon, 'kanunsuz düşman savaşçı' olduğu düşünülen bir alçağa ait. Burası çok muğlak. Bunlar terörist de olabilir. Veya hedefin eylemleriyle hiçbir ilgisi olmayan aile fertleri de olabilir." (ay)

Takibe alınan ise SIM kart aktiviteleridir. Analizler buna göre yapılır. Telefon konuşmalarının içeriğine bakılmaz. Dolayısıyla gelen üstveriye dayanan bilgiler güvenilir değildir.

"Gerçekte bir cep telefonunu hedef alıyoruz. Kişinin peşine düşen yok. Biz, füzenin hedefindeki kişinin kötü adam olduğu umuduyla telefonlarının peşine düşüyoruz." (ay)

Operatörler, bu uygulamaya orduda 3 F adının verildiğini belirtiyorlar: Bul (Find), Yakala (Fix), Bitir (Finish). Burada insanlık ile bağdaşan hiçbir şey yoktur. Taktik dedikleri şudur: "İt de ölse kardan, kurt da ölse kardan." Amaç böylece insanlara korku salmaktır. Ama aynı zamanda emperyalizmin vahşetini, adaletsizliğini, saldırganlığını görüyor insanlık.

Buna savaş denir mi?

Demek ki, güvenilirmez bilgilerle, "suçlu" olsun olmasın kişi veya kişiler sinsice imha ediliyor. Ve barışçıl(!) Obama, bu sinsici imha programını daha da geliştiren kişi. Bu karşı terör taktiğine "Hedefli Öldürme" (Targeted Killing) diyorlar. Öteden beri kullanılan bu taktik yeni teknoloji ile daha da geliştirilmiş durumda, Obama sayesinde. (Şunu da belirtelim. Amerikan başkanları, kendi başlarına hareket edemezler. CIA'nın, NSA'nın, FBI'nin güdümündedirler. Güdümünden çıkacak olurlarsa, Kennedy'ler gibi yok edilirler.) Bu sinsici, yasa dışı taktiğin daha da geliştirileceği ortada... Geçen yılın (2013) başında Obama uygulamalar kısmen açığa çıkınca, "Bana güvenin. Ne yaptığımı biliyorum", diyerek, sivillere zarar verilmemesi konusunda çok dikkat sarfedildiğini, bu tür uygulamaların azaltılacağını belirtti. Ancak, durum öyle gözüküyor. Amerikan savaş politikasının en önemli unsuru olacağı belirtiliyor bu İHA suikastlarının. Savaşçı İHA

sektörünün 2025'e kadar 82 milyar dolarlık iş hacmine ve 100 bin çalışana ulaşacağı belirtiliyor (<http://www.gq.com/news-politics/big-issues/201311/drone-uav-pilot-assassination>).

O halde barışçıl görünüp katliama devam. Yeni taktik bu! Zaten şimdiden Obama'nın adı İHA Başkanı'na (DronePresident) çıkmış durumda...

Yukarıda aktarılanlarda sanki "terörist" olarak tanımlanan kişi veya kişiler haklanırsa sorun yoktur, etrafındaki masum kişiler de öldürülüyorlar, sıkıntı burada, gibi bir mesaj veriliyor. Bu bakışta büyük ek-

yaşamının geliştirilmesi için değil, sonlandırılması için kullanılması da ahlaki değildir. Zaten bu İHA'lara verilen adlar da ilginç. Orijinal adları "Yutucu", "Biçici" gibi vahşi adlar. Bir de takma adları var: "Yıldırım", "Gök Akıncısı", hatta "Gök Tecavüzcüsü" gibi... Eski İHA operatörü, "Biris Gök Tecavüzcüsü"nde görevlendirildiğinde bu birinin öleceği anlamına geliyordu. Öncelikliydi çünkü...", diyor.

Bu durum aynı zamanda ABD Emperyalizminin savaş taktiğindeki değişikliği ortaya koyuyor. Obama'nın başlangıçta dedikleri ile bugünkü durum örtüşüyor. Ed-



Suikastçılar Bin Laden suikastını izlerken.

siklik vardır. Aslanan, suçlu birisi varsa bunun yakalanması ve adil mahkemelerde yargılanmasıdır. Ortada herhangi bir yargılama yoktur.

Bu suikastlara savaş taktiği desek, bir savaş taktiği de değildir. Çünkü, ortada ilan edilmiş bir savaş yoktur. Dolayısıyla uluslararası savaş yasalarına uyum da yoktur. Sonuç olarak tam bir yasa dışı uygulama söz konusudur. Diz boyu hukuksuzluk!

Öte yandan uygulama, yukarıdaki nedenlerden insani etik değerlere, ahlak kurallarına da sığmamaktadır. Sinsice ve vahşice canlar katledilmektedir. Yukarıda B. Bryant'ın gözlemlerini aktardık. İnsani etik değerlerle bağdaşmayan uygulamalar olduğu besbelli... Yeni teknolojilerin insan

ward Snowden'in verdiği gizli bilgiler bu değişikliği destekliyor. Snowden'in aktardıklarına göre ABD Hava Kuvvetlerinde ilk kez 2009'da İHA eğitimi alan pilot sayısı, konvansiyonel savaş uçağı kullanma eğitimi alanların sayısını aşmış durumdur. Amerikan Emperyalizmi kendisini böyle hazırlıyor gelecekteki katliamlara...

Sonuç olarak ortada açık savaş yok. Ancak ilan edilmiş bir savaş var, denebilir. Hem de tüm dünya haklarına karşı bir ilan edilmiş savaş!

Yoksa Terör mü Demeli?

Evet, savaş denemediğine göre ne denebilir? Terör sözlüğün Türkçe Sözlük'teki karşılığı "yıldırı". Batı sözlüklerinde ise

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 17 Aralık ve sonrası süreci değerlendiriyor

Baştarafı sayfa 6'da

larla ilgili olarak, bu CIA operasyonu ile ilgili olarak; "Türkiye bağrısaklarını temizliyor" dedi. Hatırladık.

Yine bu ağır cezalar verildikten sonra Tayyip'in bir yetkilisi, Tayyipçiller'den yetkili biri ne dedi?

"Bu cezalar bir ders olur." Hani Amerikalılar derler ya; "Bundan sonra aklından bile geçirme", diye. İşte bundan sonra kimse darbe yapmayı orduda aklına bile getirmez diye bu kararları savunmadı mı?

Savundu... Savundular...

E, şimdi kalkıyorlar yeniden Türk Ordusu'nu yanlarına çekebilmek için yeni kendi cephelelerini genişletebilmek için; "Milli Orduya kumpas kuruldu" diye namussuzca, demagojik laflar söylüyorlar. Bu söyledikleri, yeni öğrendikleri bir şey değil. Bu saldırı başladığı anda da bildedikleri şeyler değil. O sebeple bugünkü orduya sahip çıkar görünen sözleri içtenlikli sözler değil. Bu operasyonun yerli uygulayıcıları; Pensilvanyalı İbtisim cemaati ve Tayyipçiller iktidardır. Bu matematiksel bir kesinliktir. O bakımdan bu her iki gücün de yargılanması gerekir; yaptıklarının bedelini ödemeleri gerekir. Başta Tayyip ve bakanlar olmak üzere, valileri, polis şefleri olmak üzere yaptıklarının bedelini ödemeleri gerekir. ABD'nin yüzüne tükürülerek Türkiye'den defedilmesi gerekir. Ancak o zaman Türk Ordusu ve Türkiye'deki yurtseverlerin onuru kurtulur.

Tabii bunu da biz devrimciler yapacağız, arkadaşlar. Biz devrimciler yapacağız bunu! Başka kimse yapamaz bunu. Biz gerçek devrimciler yapacağız bunu. Bunların hesabını soracağız bunlardan, yanlarına kalmayacak, hiçbiri kalmayacak yanlarına...

Tayyipçiller yaptıkları ihanetlerin bedelini er geç ödeyecekler
Şimdi Tayyip bu ihanetlerden, bu kan dökücülükten kurtulacağını mı sanıyor? Bütün yaptıkları vurgunları yanlarında kalacak mı sanıyor?..
Yandaş ordu oluşturmaya çalışıyor. 28

Ocak tarihli Yurt'un manşeti: "Başbakan Erdoğan yandaş paşalar sistemi getiriyor."

"Emekli Tüm General Armağan Kuloğlu AKP kendi komuta kesimini kurmak istiyor dedi".

Orduyu da safına çekecek. Şimdi adliye ve poliste bir tensikat yapıyor ve tamamen yandaşlarını dolduruyor ya; orduyu da tamamen topkucu Gebeş Paşa gibi paşaların emrine vermek istiyor.

Çok yarıyor, fena halde yarıyor! Yaptıklarının hesabını verecek. Yolun sonuna geldi artık.

Tabii sadece ihanet ve vurgun yapmadı. Katliamlar da yaptı. Irak'ta 5 milyona yakın masum Müslüman kanının akıtılmasında ABD Emperyalistleriyle beraber birinci derecede fail olarak rol oynadı. O tecavüzcü alçakların, yaptıkları ihanetlerden ve tecavüzlere sonra sağ salim memleketlerine dönebilmeleri için dua etti. Müslümanın kanına giren, Müslüman kadının ırzına geçen alçağın sağ salim memleketine dönmemesi için Müslümanın Allah'ına dua ediyor. Tü!.. Başka ne denir buna?..

Libya'da 150 bin masum Müslümanın canına kıyılmasında ve Libya lideri, Türk dostu Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesinde birincil derecede rol oynayan katillerden biridir Tayyip.

Yine Suriye'de 160 bin kişi hayatını kaybetmiş kendi ifadesine göre bugüne kadar. Bu 160 bin kişinin de katillerinden biridir. ABD, Avrupa Birliği bir de kendisidir. Bunların da hesabını ödeyecek.

Yine Reyhanh'da kendi açıklamalarına göre, 53 masum insanın hayatını kaybetmesi, bunun için hayatını kaybetti. Bunun yaptığı ihanetler yüzünden. El Kaideci Ortaçağcılar desteklediği için, o yüzden hayatını kaybetti onların bombalarıyla, saldırılarıyla.

Yine Roboski'de 34 masum insanın hayatını kaybettiği sahte rapor doğrultusunda, kandımca rapor doğrultusunda bunun emriyle ekmeğinin, geçiminin derdindeyken o gencecik çocuklar, bombalarla parçalanarak hayatlarını kaybettiler.

Hızlı Tren Kazasında yine 42 insanın hayatını kaybettiği yapılmış bir cinayet

"Çok şiddetli korku hissi" olarak karşılık buluyor. Daha ayrıntılı olarak "Bir kişi, grup ya da hükümet tarafından halka korku salarak politik amacına varmak için uygulanan şiddet" olarak tanımlanıyor (Merriam-Webster Sözlük). ABD emperyalizminin yaptığı tam da budur. Askeri gücüyle, yaptığı sinsici, hukuksuz, ahlaksız ve ölümcül uygulamalarla dünya halklarına korku salıyor çünkü.

ABD Emperyalizminin vaktiyle Hiroşima ve Nagazaki'de, Vietnam'da ve dünyanın daha birçok bölgesinde yaptıkları da bundan farklı değildi. Ama o zaman kirli de olsa bir savaş vardı. Şimdi herhangi bir savaş durumu yokken bu terör uyguluyor ABD Emperyalizmi. Böylece yeni teknolojileri insan yaşamını geliştirmede değil, kendi emperyalist çıkarları için sonlandırılmada kullanıyor. Bu yüzden ABD Emperyalizmine Başterörist diyebiliriz.

İHA saldırılarının boyutları çok daha küçük çaplı. Ama sürekli... Bu sayede dünya halklarının dikkatinden kolay kaçınılabiliyor. Bu sayede ABD Emperyalizmi başterörist olmasına rağmen demokrasinin adına hak kesiyor. Ancak, ortada bu sinsici saldırıları haklı çıkaracak hiçbir suç, belge, yargı hükmü vb. olmaması, ABD Emperyalizmi hakkında tepkileri artıracaktır. Nitekim savunuyorlar da... Obama, sadece "Biz öldürecek kişileri hedef alıyoruz, aralarına girdikleri insanları değil" diyerek terörü savunuyorsa da açmazda. Çünkü ortada belge, yargı hükmü, suç yok. Hukuka aykırı. Öte yandan hiç ilgisi olmayan pek çok insan katlediliyor. Daha yirmili yaşlarda olan birisi, B. Bryant, tek başına 1626 kişiyi öldürdüğünü söylüyor. Bunların hepsi de "suçlu" mu? Nitekim daha yeni, 12 Aralık 2013'te, Yemen'de bir düğün alayı vuruldu, 12 kişi öldürüldü ve düğün alayı cenaze merasimine dönüştürüldü.

Sonuç olarak, insanlık başteröristin bu terör uygulamalarına dur diyebilmez. Tabii, önce bu gaddarlığın dünya halklarına gösterilebilmesi gerek. Diğer önemli nokta, tüm dünyada Amerikan üsleri, bu gaddarlığın merkezidir. Kaldırılması insanlığın bu terör uygulamalarından arındırılması için gereklidir. Bunun için de bizim uşak TayyipGül gibi yöneticilerin alaşağı edilmesi şarttır.□

sonrasında hayatını kaybetti.

Yine Taksim Gezi İsyanı'mızda 10 civarında gencecik insanın hayatını kaybetti bunun verdiği emir doğrultusunda. O cellat polisler katliam yaptılar. Ali İsmail'i, Ethem'i, Ahmet'i ve diğer canlarımızı bir bir katlettiler. Bir avcının bir kuşu vuramayacağı bir pervasızlıkla katlettiler.

O zaman ne dedi?

"Polise emri kim verdi? diyorlar. Ben verdim".

Evet, sen verdin. O katliamın birinci derecede sorumlusu sensin ve bunun hesabını vereceksin. Bundan asla kurtuluşun yok!

Acı günler yaşıyoruz, yoldaşlar. Ama ne yapalım, Sosyalist Kamp'm yıkılışı, dünyanın bayır aşağı savrulmuş ve biz gerçek devrimcilerin sağlı, sollu saldırıya uğramamız Türkiye'de bunların pervasızca at koşturmasına sebep oluyor. Bunların iktidarına sebep oluyor. Şu surata bakın, arkadaşlar. Biz 10 küsur yıl önce dedik ki, ruh sağlığı yerinde değil, tedavi edilmesi gerek. Bunu yabancı psikiyatristler de söyledi zaman zaman ve yerli psikiyatristler de söyledi ve namuslu olmak kayda hiçbir psikolog ve psikiyatrist Tayyip'in ruh sağlığı yönünden normal olduğunu öne sürmez. Normal olsa zaten bu yaptıklarının yanına kalmayacağı bilir.

Geçmişteki Vahdetin Han dedikleri İngiliz uşağı çürümüş padişah bile, Damat Ferit bile, Ali Kemal bile bunun yaptıkları yanında masum kalır. Hâlâ Türkiye'de kalacağımı, iktidarını sürdürüleceğini sanıyor. Fena halde yarıyor. Yolun sonuna geldi.

Değizimiz gibi karanlık günler yaşıyoruz ama asla umudumuzu, moralimizi, güvenimizi kaybetmiş değiliz, yoldaşlar. Aşacağız bunları da. Devrim yolu düz bir yol değildir. Devrimci kavga da böyle günler de yaşanır. Ama eninde sonunda biz kazanacağız. Zafere mutlaka ulaşacağız. Ve tüm hainlerden, tüm vurguncuların yaptıklarının hesabını mutlaka soracağız.

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

07.02.2014

İki ideoloji, iki anlayış...

Baştarafı sayfa 3 te

Veri olarak korunacak patentli ilacın "gizli" bilgilerinin korunma süresi, ülkeden ülkeye 6-12 yıl arasında değişmektedir. Türkiye bu süreyi 2008 senesinde 12 yıl olarak kabul etmiştir.

Özetle; 20 senelik patent süresinin ardından 12 sene de veri koruma süresi devreye girmekte ve buluşçu-patent sahibi-firma 32 sene boyunca parayı toplamaya devam eder. Bu da neredeyse o ilaç molekülünün ömrüdür. Malum, ilaçların da insanlar gibi bir ömürleri vardır. Daha gelişkin ve etkin her ilaç eskisini öldürür. Yani o ilacın piyasada satışı yoksa işi bitmiştir.

Türkiye'nin AB'ye tam üye bile olmadan veri imtiyazını kabul etmesi hem ulusal ilaç sanayinin sonunu hazırladı hem de Türkiye'de devletin (kamunun) ve hastaların her geçen gün daha fazla ilaç parası ödemesine neden oldu.

Niye?
Çünkü 1 trilyon dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. International Medical Statistics (IMS) verilerine göre dünya ilaç pazarı, 2011 yılında, 953 milyar dolara ulaşmıştır. İlaç sektörü, yıllık yaklaşık bir trilyon dolar ciro ile enerji ve silahtan sonra dünyadaki üçüncü en büyük ciroya sahip sektördür. Pazarın % 80'ini Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya pazarları oluşturmaktadır. Pfizer, Merck & Co., Novartis, Sanofi-Aventis, Glaxosmithkline Plc, AstraZeneca Plc, Bayer AG, AkzoNobel, Johnson&Johnson, Roche Group bu pazardaki en büyük çokuluslu şirketlerdir. Bu şirketler sayılarının azlığı dolayısıyla da ilaç pazarında tekeldirler. Fiyatları onlar belirlemektedirler.

İlaç tüketicileri bu uygulamalar-dayatmalarda yetinmekte midirler?

Asla!
Onlar sürekli olarak kârlarını arttıracak yeni oyunlar peşinde koşmaktadırlar. Sahte hastalıklar üretmekten, var olan hastalıkların olduğundan daha büyük göstererek salgın kategorisine sokmaya, bir hastalıkta var olan birim değerlerle oynayarak hasta sayısını arttırmaya çalışmakta ve bunu da başarmaktadırlar. Örneğin yüksek tansiyonun tanımı sürekli değiştiriliyor, normal

tansiyonun tanım aralığı daraltılıyor, böylece yeni hipertansiyonlu ve kalp krizi riski taşıyan hastaların sayısı her geçen gün arttırılmaya başlanıyor. Kolesterol tanımı da sürekli değiştirilen bir şey. Üstelik bir kez sözde tanı konulunca ölene kadar o ilacı almak gerekiyor. 2001 yılında kolesterolün sınırları o kadar aşağı çekildi ki, hasta sayılan insanların sayısı bir gecede, 13 milyondan 36 milyona çıkarak neredeyse üçe katlanmış oldu. (Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Recep Akdur'un bilimsel yayımlarından yararlanabilir.)

Var olan küçük hastalıklar büyük kampanyalarla salgın hastalık kategorisine sokularak toplum o alanda var olan ilaca yönlendirilir. Son yıllarda yaşanan Kuş Gribi ve Domuz Gribi "salgınlar" bunun en somut örneklerindedir. Böylece de bu ilacı üreten şirket milyonlarca dolar artı kâr elde etmiş oldu...

Özellikle bizim gibi geri ülkelerde, insanlar çaresizlikten, çok az paralar karşılığında ölümcül deneylere tabi tutulurlar.

Yerli üretim yapan şirket ya da şirketler (eğer varsa hasbelkader) yabancı çokuluslu şirketlerce satın alınarak, ya da yukarıda söylediğimiz gibi eşdeğer ilaç üretmelerinin önleri uzun süreliğine kesilerek pazarda tutunmaları engellenir. Zaten güçsüz olan yerli ilaç şirketleri yabancı ilaç şirketlerine bağımlı hale gelirler. Örneğin, İ. Ethem Ulugay 2000, Fako 2004, Biofarma 2006, Deva 2007, Eczacıbaşı'nın jenerik ilaç üreten kısmı 2007 yılında yabancılar tarafından satın alınmıştır. Yine benzer şekilde İhsan İlaç firmaları önce Alman Hexal firması tarafından satın alınmış sonra 2005'de Sandoz'a katılmıştır. Münir Şahin ilaç firması, 2006'da Ivory S.A.R.L. Lüksemburg firmasına satılmıştır. Bu birleşme ve satın almalar sonucunda yerli ilaç şirketlerinin büyük bir kısmı ya üretim tesislerini kapatmış ya da yabancı firmaların küresel ölçekli üretim planlarının bir parçası olmuştur.

Ya da birçok yerli firmadan lisans süresi dolan ürünlerin üretim hakları yabancı ilaç firmaları tarafından geri alınmakta, bu ilaçlar pazara ya kendi üretim tesislerinde

üretim, ya fason üretim ya da ithalat yoluyla getirilmektedir. (Bu konuyla ilgili olarak <http://www.emrekurt.av.tr> sitesine bakılabilir.)

Yine bildiğimiz gibi eski SSK'nin ilaç fabrikası vardı. Ve SSK'li hastaların ilaçlarının birçoğunu bu fabrika üretti. Ancak yabancı ilaç tüketicileri, Tayyipçiler iktidarına bu ilaç fabrikasına kapatıldılar. Ve devlet şu anda yabancı ilaç tüketicilerine oluk oluk para akıtmaktadır. Yani ilaç tüketicileri her türlü yolu deneyerek, uygulayarak, zorlayarak yerli ilaç sektörünü bitirmekte, kârın aslan payını kendisi almaktadır. Üstelik de söz konusu olan sağlık olunca aldanma ve aldatma daha kolay olmaktadır.

Küba ve Bilim

Bu birinci haberimizdi. Şimdi gelecek ikinci haberimize. Küba geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yaparak, akciğer kanserine karşı bir aşı geliştirdiğini duyurmuştu. İşte bu aşı Türkiye'ye de geldi ve hastalarda kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine medyada bu konuyla ilgili haberler çıktı.

Bilim insanlarının verdiği bilgiye göre aşı sayesinde hastalık ilerlemiyor ya da başka organlara sıçramasının önüne geçiliyor. Aşının hastalığı tamamen yok ettiğini söylemek için henüz erken, fakat kimi hastalarda, kanserli hücrelerin tamamıyla yok olduğu da gözlemleniyor. Bu aşı sayesinde hastanın yaşam süresi 3 katına kadar çıkabiliyor. İncelemelere göre, yan etkileri de kemoterapiyle karşılaştırıldığında yok denecek kadar az... Küba'daki hastanelerde kullanılmaya başlanan "Cimawax EGF" adlı aşı, akciğer kanseri hastalarının yaşam süresini ortalama 4-5 ay hatta bazı hastalarda daha fazla uzatıyor. Aşı sadece kanserli hücreleri hedef alıyor. Kemoterapi tedavisinde görülen yan etkilerden biri saç dökülmesi. Oysa aşı bu tarz yan etkilere yol açmıyor.

Bildiğimiz gibi Küba ilaç sektörü üç alana odaklanmış durumda:

- Kanser tedavisi,
 - AIDS,
 - Geri ülkelere has sıtma, tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıkların aşısını üretmek.
- Ayrıca hepatit aşısı konusunda da dünyanın ilk üç ülkesinden biri Küba. Hepatit-B aşısı, Dünya Sağlık Teşkilatı



(WHO) referans laboratuvarlarında test edilmiş ve kullanımı önerilmiştir. Aşının koruyuculuk oranı da yüzde 98 gibi çok yüksek bir oran. Üstelik Küba'nın ürettiği aşının fiyatı ABD ve Fransa'nın fiyatından yüzde 10 ile 35 daha ucuz.

Peki 12 milyonluk küçük bir ada ülkesi olan, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri yok denecek kadar az olan ve 55 yıldır süren ABD ablukasına direnen, Küba'da bilim insanları bu başarılarını neye borçlular? Küba özellikle sağlık bilimi alanında niye bu kadar öncü dünya ülkeleri arasında? Bunun nedeni, bunun sırrı ne?

"BİLİM BU, TİCARET DEĞİL"
"Bir keresinde bilim adamları yeni pazarlara giren patentlerin korunması gerektiği üzerine konuşurken, içeri Castro girer ve "Ne bu patent mevzuu, delirdiniz mi, biz patentlere inanmıyoruz, bilim bu, ticaret değil" der ve gider." (<http://arsiv.ntvmsbc.com>)

İşte sırrın anahtarı bu! Ticaret değil, kâr değil; bilim! İnsanın sağlığını, insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin olanaklarını, araçlarını yaratmak. İnsana sevgi, insana duyulan saygı. Budur Küba'nın sırrı!

Ve Küba 55 yıldır bu sırrı, sadece kendi insanlarına ulaştırmıyor, başta Amerika Kıtası olmak üzere, Afrika, Ortadoğu vb. nerede getirmiş, AB-D Emperyalizminin ayakları altında ezilen ülkeler varsa onların yardımına karşılıksız koşarak yerine

getiriyor.

Küba lideri Fidel, daha yıllar önce Biyoteknolojiyi "sosyalist devrimin lokomotif endüstrisi" olarak ilan ediyor ve onun gereklerini yerine getiriyor. Sonuç, o anlayışın somutlanmasından, gerçeğe dönüşmesinden ibaret.

Binlerce Kübalı doktor, geri bırakılmış dünya ülkelerindeki hastalara ücretsiz bakım ve tedavi hizmetleri veriyor. Düşük maliyetli ancak kaliteli Küba hastaneleri de Afrika ve Latin Amerika hastalara yönelik

sağlık hizmeti veriyor.

Küba, Devrimci Önder, Yiğit Başkan Hugo Chavez Yoldaş'ın ülkesi Venezuela'ya götürdüğü sağlık hizmetleriyle binlerce, on binlerce Venezuelalının hayatını kurtardı. Binlerce Kübalı doktor, karşılıksız bir çabayla Venezuela Halkının sağlığını iyileştirmek için çalıştı, çalışıyor. Chavez Yoldaş'ın misyonlarından birisi olan "Mucize Misyonu"yla binlerce Venezuelalı görme yetisine kavuştu.

Afrika'da binlerce doktoruyla hizmet verdi yoksul insanlara. Ve bunların karşılığında bir kuruş para talep etmedi.

Çünkü Küba: ticaret değil, bilim yapıyor! Bilimin olanaklarını insanlığın hizmetine sunuyor.

Çünkü Küba: sosyalizmi inanıyor, sosyalist ideolojiye inanıyor.

Son söz olarak şunu söylememiz gerekiyor. Baştan bu yana anlattığımız olaylar, iki anlayışın, iki sistemin, iki ideolojinin (Sosyalist ideolojinin ve Burjuva ideolojinin, Sosyalist sistemin ve Burjuva sisteminin) insana, insan sağlığına bakışını örnekliyor. Somutluyor.

Dolayısıyla Bayer CEO'su istediği kadar bahsursun ki: "Kanser ilacı fakirler için değil".

Fidel on yıllar önce cevabını verdi bunun: "Bilim bu, ticaret değil!"

"Yarım imam dinden yarım doktor candan eder"

Baştarafı sayfa 16'da

laboratuvarları, hastaneleri olmayan çok sayıda Tıp Fakültesi açıldı. Buralardan yeterli, teorik ve pratik eğitim alamayan binlerce doktor yakın bir zamanda sağlık alanında işe başlayacak. Konuyla ilgili, günümüzde de pek uygun olan bir atasözü-müz var. "Yarım imam dinden, yarım doktor candan eder" der atalarımız. Lisansın sonuna 6 yıl eğitim görenek yetişir doktorlar. Bu süre içinde, her gün 8 saat dolu geçer. Ayrıca mutlaka gece nöbetleri tutulur. Çünkü doktor gece çalışmaya alışkın olmak zorundadır. Bu öğrenimin ekşiği gediği olmaması gerekir. Tayyip Erdoğan da, dokuz sene önce "bu doktorlar, iğne vurmasını bile beceremez" diyerek tıp fakültelerinin eğitiminden yakınıyordu.

Tıp Fakültelerindeki kontenjanların artırılması nedensiz değil. Amaç; doktor sayısını artırarak, hekim emeğinin değerini ucuzlatmak. Ağırlığı özel sektöre kayan sağlık alanında ucuz doktor emeği istihdamı yapmak. Mesele, gayet ekonomik. Her şey Parababalaları için, sağlık tüketicileri için. Vatandaş, doğru dürüst bir sağlık hizmeti alabiliyor mu? Ölmüş mü? Kalmış mı? Tayyipçilerin in umurunda değil.

Sağlık alanında yaşanan temel sıkıntılardan biri de doktorun hastasına yeterli

süre ayıramamasından da kaynaklanıyor. Yapılması gereken, gelen hastanın şikâyetini doğru dürüst öğrenmek, hastayı doktora getiren şikâyetler nasıl başlamış, hangi aşamaları olmuş, başka hangi sağlık kuruluşuna başvurmuş gibi bilgileri almak ve bunların ışığında hastayı muayene etmektir. Sonrasında tetkik ve tahliller istenmelidir. Yeterli eğitim alamayan hekim ne yapacaktır?

Hastayı yeterince değerlendirmeden, aşırı tetkik ve tahlil isteyecektir. Çıkan sonuçlara göre tanı koyar ya da koyamaz veya fazladan tanı koyar. Hastaya fazladan ilaç yazar. Hasta doktorun yaklaşımından memnun olmaz ya da şikâyetleri geçmez. Bu durumda hasta, hastane hastane gezer durur. Böylece özel hastaneler ve ilaç tüketicileri kârlarına kâr katarlar. Bu harcamaların faturası da katkı payları nedeniyle halkın cebinden çıkar. SGK'nin ödediği para da, dolaylı olarak vatandaşın cebinden çıkan paradır.

Vatandaş olarak, sağlığınıza önem vermek zorundayız. Sağlık alanında dönen oyunları görmeden, hastane hastane gezerek derdimize derman bulamayız. Nitelikli, ücretsiz sağlık, her vatandaşın hakkıdır. Nitelikli ve doğru sağlık hizmeti de ancak, iyi yetişmiş hekim ve sağlık çalışanlarının emeğiyle gerçekleştirilebilir.

Dünyanın ve Ülkemizin Güncel Meseleleri

Baştarafı sayfa 16'da

ya'da bunu başardıklarını, şimdi aynı oyunu Suriye'de tezgâhladıklarını anlattı. Ve Suriye'deki tezgâh sonucu Suriye Halkının içine düşürüldüğü acı gerçekleri dile getirdi, somut örnekleriyle anlattı.

Gürdal Çıngı Yoldaş, söyleşimizdeki işçi arkadaşların sorunlarını da anlatarak, Tayyipçiler iktidarının onların işgüçlerini Parababalalarına peşkeş çekmek için hak ve çıkarlarını elde etmelerini önlemek için hazırladığı yasalarla nasıl engellediğini somut örneklerle gösterdi. Sendikaları, işkollarını birleştirerek ve sözde işkolu barajını düşürerek, gerçekte ise barajı yükselterek nasıl toplu sözleşme yapamaz hale getirdiğini anlattı.

Gürdal Çıngı Yoldaş, ayrıca toplumumuzun tüm kesimlerinin (köylümüzün, kamu çalışanlarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin) nasıl baskı altında tutulduğunu, haklarının nasıl gasp edildiğini, umutsuzluğa düşürüldüklerini anlattı.

Gürdal Çıngı Yoldaş, Gezi İsyanı'mızı, onu doğuran etkenleri ve olayları somut örneklerle anlatarak, bu isyandan parti olarak çıkardığımız dersleri vurguladı.

Gürdal Çıngı Yoldaş, son olarak Partimizin seçimlere yönelik tavrını açıkladı ve

adaylarımızı kutlayarak, başarı dileklerini ilettiler.

Ardından Belediye Başkan adaylarımız tanıtıldı.

Başkan adaylarımız, partimizin verdiği bu görevi başarmak için canla başla çalışacaklarını dile getirdiler.

Verilen ardan sonra geçilen soru cevap

bölümündeki sorulara, Başkanlık Kurulu Üyemiz Gürdal Çıngı cevap verdi.

Gerçekten çok verimli ve birçok konu (Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda Lenin'in ve Sovyetler Birliği'nin destekleri, bu desteklerin nedenleri ve sonuçları, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül değerlendirmeleri, bu olaylarda Türk Ordusu'nun rolü, Ordu Gençliği ve Ordu fosilleri arasındaki

bir hat izlediğini daha netçe gördüklerini, dolayısıyla böyle bir partinin savunucusu olmanın gururunu yaşadıklarını paylaştılar.

Söyleşimiz, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü etkinliğinde buluşmak üzere sonlandırıldı.

Gaziantep'ten Kurtuluş Partililer

kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Suçu oğulları zırlı arabalarda gezdiriliyor savcılardan tik yok. Fakat Gezi Direnişine katılan genç insanları sindirmek için anından harekete geçiyorlar. Tayyipçiler ise bu ve benzer davalar yoluyla mahkemeleri kullanarak elde edecekleri tazminatların peşindedir. Bu davalar rüşvetin bir başka yolu değil de nedir?

Amacın rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

fark, laiklik, tırbın, Kült Sorunu, Kült Sorunu'nun Burjuva ve Devrimci çözümü, Partimizin savunduğu Türk Kült Halk Cumhuriyeti tezi ve onun gerçekleşme koşulları, bu cumhuriyetin bölgemizde yaratacağı devrimci etki, Ermeni "Soykırımı" konusu ve bu sorunun AB-D Emperyalistlerince nasıl kışkırtıldığı, ülkemizdeki halkların nasıl kanlı bir boğazlaşmaya itildiği ve tüm bu konuların çözüm yolları) somut örneklerle tartışıldı.

Bulunan tüm arkadaşların söz alarak düşüncelerini dile getirdiği bu bölüm, tüm temel noktalarda anlaşılabilir sonuçlandı. Ve katılan tüm arkadaşlar, Partimizin bu görüşleri doğrultusunda daha aktif bir mücadele yürütmek ve görevlerimizi başarmak için daha çok çalışmak üzere sözleşerek bitirdiler bu bölümü. Öyle ki, katılan işçi arkadaşlarımız bu değerlendirmeler sonucu partimizin görüşlerin daha da iyi kavradıklarını ve nasıl doğru

bir hat izlediğini daha netçe gördüklerini, dolayısıyla böyle bir partinin savunucusu olmanın gururunu yaşadıklarını paylaştılar.

Söyleşimiz, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü etkinliğinde buluşmak üzere sonlandırıldı.

Gaziantep'ten Kurtuluş Partililer

kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Suçu oğulları zırlı arabalarda gezdiriliyor savcılardan tik yok. Fakat Gezi Direnişine katılan genç insanları sindirmek için anından harekete geçiyorlar. Tayyipçiler ise bu ve benzer davalar yoluyla mahkemeleri kullanarak elde edecekleri tazminatların peşindedir. Bu davalar rüşvetin bir başka yolu değil de nedir?

Amacın rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip ve avukatlarının bu davranışı ilk bakışta normalmiş gibi görünmektedir. Oysa burada çok açık bir hinlik yatmaktadır. Davaya bizzat katılıp takip etmedikleri halde, gönderdikleri dilekçelerle duruma idare ederek, genç arkadaşımıza ceza aldırdıktan sonra tazminat davası açmak. Yani ayakta kutularında tüyü bitmemiş yetimin hakkını götürdükleri yetimiyormuş gibi, mahkemeler yoluyla da ufak tefek ne olursa tokatlamamın peşindedir. Bu Ortaçağcı gürhün tipik davranışlarını Ankara Belediye Başkanın İ. Melih Göççek'de de görmekteyiz. O da benzer yollarla onlarca kişiye tazminat davaları açıyor, açmakta.

Adamların bütün hırsızlıkları, rüşvet pazarlıkları, kamu arazilerini nasıl kapattıkları, basına nasıl müdahale ettikleri ortaya döktüldü, yetmedi "milletin anasına küffetti"ler "cumhuriyetin savcıları" bildirmişler.

Tayyip Erdoğan, Denizli'de Gezi Direnişçisi genç arkadaşımızdan tazminat koparma peşinde

Bildiği gibi 2013 yılının Mayıs ayının son günleri ile Haziran ayının ilk günlerinde Şanlı Gezi Direnişi tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılmıştı. Gezi'nin bir dalgası da Denizli'de yaşanmıştı. Denizli'deki genç yoldaşlarımızdan birisi de 31 Mayıs, 01-02 Haziran günlerinde Denizli'deki internetten eylem örgütlenmelerine katılmış ve hatta polislin eylemlere yönelik acımasız saldırılarını diğer arkadaşlarına haber vermişti. Yine Tayyip'in ve diğer AKP'lilerin Gezi Direnişine karşı tutumlarını eleştiren twit'ler atmıştı.

Bu twitler, eylemlerle ilgili bilgi ve yönlendirme, bazen de eleştiri içerikliydi. Hiçbirisinde ne Tayyip'e ne de bir

başkasına kişisel hiçbir hakaret içermiyordu. Fakat İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Sanal Devriye Bürosu (!) böyle düşünmüyordu. Taa İzmir'den Denizli'deki bir "suç"u görüp buranın savcılarını harekete geçirmişti. İnternet ortamında sıkça görülen virüslerle iletme gönderme uygulamasından dolayı, sanki arkadaşımız Tayyip'e O.Ç. demiş gibi hakkında "Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümet Üyelerine Hakaret"ten Denizli 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Genç arkadaşımız Ağustos 2013'de alınan polis ifadesinde eylemlerle ilgili twitlerin kendisinin olduğunu, hakaret

içerikli olanların ise kendisine ait olmadığını beyan etmiştir. Bunun dışında hiçbir kanıt olmamasına karşın, Tayyip'e yaranmak isteyen savcılar ilkin olayı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşlamak" suçu kapsamında sorarak TCK. 301. maddeden soruşturma başlatmışlar ve Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişler. Ancak Adalet Bakanlığı "bu kadar da olmaz ki..." dercesine, "twitlerin 301 kapsamında değil, kişisel hakaret olarak değerlendirilebileceği" uyarısında bulunmuş.

Arkadaşımızın gıyabında iki duruşma yapılmış. Davaya Tayyip Erdoğan'ın avukatları vekalet göndererek davalara katılmak istediklerini belirtmişler. Mahkeme Tayyip'in şikâyetinin olup olmadığını sorulması için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi

Halkın Kurtuluş Yolu

Nakliyat-İş: DİSK'in mücadele geleneğini geliştirerek yaşatacağız

Nakliyat-İş Sendikası yöneticileri ve işyeri temsilcileri, kitlesel olarak DİSK'in kuruluşunun 47. yılını Yiğit Kazova direnişçileri işçilerle birlikte kutladı.

Kurtuluş Yolu/İstanbul

Çalıştıkları fabrika kapatılınca kazanılmış ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları işveren tarafından gasp edilen Kazova İşçileri işyeri önünde önce direniş daha sonra fabrika işgali ile üretime geçerek mücadelelerini direnişlerini devam ettirdiler. Ürettikleri ürünlerin

zova Direnişçi işçilerinden Bülent Ünal kısa bir konuşma yaptı. Nakliyat-İş Sendikası'nın direniş boyunca Kazova Direnişine vermiş olduğu dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Bu konuşmanın ardından, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir basın açıklaması yaptı.

Küçükosmanoğlu konuşmasında, DİSK'in mücadelesini Kurucu Genel Başkan Kemal Türkler'i, Abdullah Baştürk'ü, Rıza Kuas'ı, Kenan Budak'ı, İsmet Demir'i, Necdet Giritlioğlu'nu 15-16 Haziran Direnişini yaratanları, İşçi Sınıfı Mücadelesinde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Küçükosmanoğlu, Kazova Direnişçilerinin mücadelesini en başından beri desteklediklerini, işçilerin yanında olduklarını ifade etti. Kazova Direnişçi işçilerine yapılan dayanışma ziyaretinin tesadüf ve sıradan bir dayanışma olmadığını söyledi. DİSK'in 47. kuruluş yıldönümünü Kazova Direnişçileri ile kutlamanın anlamlı olduğunu ifade etti.

Küçükosmanoğlu, "Nakliyat-İş Sendikası olarak DİSK'in adını, tarihini, mücadele geleneğini daha da geliştirerek yaşatacağız" diye konuştu.



satışı için de "Direniş Kazova" mağazasını açtılar.

Nakliyat-İş Sendikası, DİSK'in kuruluşunun 47. yılını Kazova Direnişçi işçileri ile birlikte kutladı. Sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri saat 11.00'da Şişli Camii önündeki meydana bir araya geldi. Buradan kitlesel olarak sloganlarla coşkulu bir şekilde "Direniş Kazova" mağazasına doğru yürüyüşe geçildi.

Direniş Kazova Mağazası önünde, Ka-

HKP'den "Hırsızlar İmparatoru"na tokat gibi yanıt!



AKP'nin Kartal'daki 20 yol ve kavşak açılış mitinginde (Artık AKP için yol, kavşak açmak da marifet-ten sayılır oldu. Bu kadar sıradan işleri bile "icraat"tan sayıp halkın gözünü boyamak istiyor Tayyip),

Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında HKP'li Yoldaşlarımız 736-797 (Hierî 118-181) yılları arasında yaşamış olan **Abdullah Bin Mübarek'e** ait "İnsanların en alçağı, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır" özdeyişini taşıyan pankart ve "Hırsız vurguncu din tüccarı AKP", "Hırsız var" sloganlarıyla yaşanan yolsuzluk olaylarını protesto etti. Bunun üzerine bizzat İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı partiye gelerek savcının "gerekirse kapıyı kırarak içeri girin ve protesto edenleri getirin" talimatını tebliğ etti. Yoldaşlarımız "devlet büyüklerine hakaret"ten ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadelerden sonra gözaltındaki yoldaşlarımız serbest bırakıldı.

Kartal'dan Kurtuluş Partililer

Gaziantep İl Örgütümüzde Başkanlık Kurulu Üyemiz Gürdal Çıngı'nın katılımıyla söyleşi:

Dünyanın ve Ülkemizin Güncel Meseleleri

Gaziantep İl Örgütü olarak 23 Şubat Pazar günü il binamızda, "Dünyanın ve Ülkemizin Güncel Meseleleri" konulu söyleşi düzenledik.

Etkinliğimize, Başkanlık Kurulu Üyemiz Gürdal Çıngı, Mersin İl Başkanımız ve MYK Üyemiz Arif Çakar, İl Başkanımız Sultan Kıran, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ali Kızıldeli, Şehitkamil Belediyesi Başkan Adayımız Yılmaz Avcı da katıldılar.

Çoğunluğunu işçi arkadaşlarımızın oluşturduğu, kamu çalışanlarından vd. kesimlerden arkadaşlarımızın da katıldığı söyleşide, yolsuzluk ve rüşvet başta olmak üzere güncel meseleler konuşuldu. Tayyipçiller'in sınıf kökenleri, Cumhuriyet, Laiklik konuları konuşulmuş diğer konular oldu.

Söyleşinin açılışını İl Sekreterimiz Deniz Yoldaş'ımız yaptı. Kısa ve özül konuşmasında güncel olayları somutça dile getirdi Deniz Yoldaş'ımız.

Ardından Ercan Küçükosmanoğlu Yoldaş'ımız söz alarak güncel sorunlar

üzerine doyurucu bir konuşma yaptı.

Daha sonra Başkanlık Kurulu Üyemiz Gürdal Çıngı Yoldaş söz alarak, güncel sorunlar üzerinden yola çıkarak AB-D Emperyalistlerinin ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki emellerini, bu emellerini gerçekleştirmek için gerçekleştirdikleri al-



çakça oyunları, tezgâhları anlattı.

Bölgemizdeki kardeş ulusları 1920'lerde bölüp parçaladıkları yetmezmiş gibi bir kez daha bölüp parçalamaya uğraştıklarını ve Irak, Afganistan, Libya-

15'te

Kim terörist?

Barack Obama 2009 başında Başkanlık koltuğuna oturduğunda, kendisini emperyalizmin yeni silahı olarak tanımlamıştı. Dünyada estirilen "demokrasi" havası, kara derili bir Afrika-Amerikalının ABD'ye başkan oluşunu öne çıkararak, ABD için "Ya ne demokrat ülke be!" dedirtmişti dünya halklarına. Emperyalizmin dünya halklarını kandırmaya yönelik bu kara derili yeni silahı, ayağının tozuyla Nisan 2009'da Türkiye'ye de gelmişti. Tabii, halkımız "Hür Basın"ın da teşvikiyle yere göğe sığdıramadı, Obama ile yattı, Obama ile kalktı, Obama'yı bağına bastı diyebilirdi. Estirilen rüzgârın etkisiyle halkımız Beyaz Saray'a Adana kebabından, balığa; şaldan seccadeye; yemeniden Osmanlı yeleğine, gönderdi ha gönderdi. Hatta türlü yazanlar bile oldu. **Mustafa Topa-**

Yeni teknolojiler ve emperyalist suikastlar

Suikast sözlü, Türkçe Sözlük'te "Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma" ve "Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme" olarak tanımlanıyor.

Sözün İngilizce karşılığı "assassination" ise sözlüklerde "Genellikle politik nedenlerle birini (ünlü ya da önemli birini) öldürme", "Beklenmedik şekilde ve haince zarar verme veya imha etme" olarak tanımlanmaktadır (Merriam-Webster Sözlük).

Söz, Hasan Sabbah müritlerine yakıştırılan "haşhaşi" sözünden Batı dillerine geçmiştir. (Güncel bir söz. Malum, Tayyip Fetogül'e "Haşhaşiler" demişti...)

Demek ki, insanlıkla bağdaşmayan bir eylem suikast. Ama bakıyoruz, dün-



Eski İHA operatörü konuşuyor: "Gerçekte bir cep telefonunu hedef alıyoruz. Kişinin peşine düşen yok. Biz, füzenin hedefindeki kişinin kötü adam olduğunu umuduyla telefonlarının peşine düşüyoruz." (Resim: http://www.democracy-now.org/2014/1/29/dirty_wars_filmaker_jeremy_scahill_on).

loğlu, "Hello Obama, hoş geldin başkanlığa, durdur bu savaşları, bitsin artık gözyaşları, geri getir umutları" diyordu düdüğü şarkıda. Hele bir de 2009 yılı "Nobel Barış Ödülü" Obama'ya verilince, Obama adı ile Barış yan yana getirilmiş oldu. Amaç bir göz boyamaydı. Emperyalizmin saldırganlığını sıklamaktı. Emperyalizm kurdu, kuzu postuna bürünüyor... Amerikan Emperyalizmi, pahalı doğrudan müdahaleler yerine, bizim uşaklar (TayyipGül) gibi taşeronlar kullanarak emperyalist saldırganlığını sürdürcekti. Böylesi hem emperyalizmin saldırganlığını gizleyecek, hem sorumluluğu azaltacak, hem de daha ucuz olacaktı emperyalizm için.

Obama 2012 sonunda yeniden başkanlığa seçildiğinde aynı barış teranesini sürdürdü... Hemen 2013 başında, "Savaşlar yaşanan 10 yıl artık bitiyor. Biz, halk olarak, hâlâ inanıyoruz ki kalıcı güvenlik ve barış için sürekli savaşa gerek yok."

Ne var ki, ilk dönem başkanlığı süresince karşı terör danışmanı olan ve "Suikast Çarı" olarak adlandırılan John Brennan'ı CIA'nın başına getirdi. Bu şu anlama geliyordu: Barış makyajına devam ama yeni teknolojileri ve taktikleri kullanarak suikastlara da devam.

14'te

"Yarım imam dinden yarım doktor candan eder"

Hasta-doktor ilişkileri, son yıllarda daha çok tartışılmaya başlandı. AKP Hükümeti doktorları hastanın ayağına getirdik propagandası yaparken, öbür yandan hastalar ve hekimler gidişattan hoşnut değil. Kişi başına doktora yıllık başvuru sayısı 10 yıl önce 1-2 arasındayken şimdi yılda 8-9'a çıkmış durumda. Yapılan ameliyat sayısını nüfusa oranı son 10 yılda 4 kat artmış. Vatandaşın sağlık hizmetlerinden çok hoşnut olduğu palavrası, pek gerçekliği yansıtmıyor. Zaten bunları ortaya koyan Kamuoyu

Araştırma Şirketlerinin, daha çok kamuoyunun yönlendirme şirketleri olduğunu, anketlerdeki yüzdeleri nasıl değiştirdiklerini, son dinleme kayıtlarındaki konuşmalarla öğrenmiş olduk.

Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanları sürekli olarak doktor yetersizliğinden söz edip duruyor, bu nedenle tıp fakültelerinin kontenjanları yılda 5-6 bin iken birkaç yıl içinde 12 bine çıkarıldı. Tıp Fakültesi sayısı 100'e yaklaştı. Bizden daha kalabalık nüfusa sahip olan, Almanya'da 42 tıp fakültesi var. Yeterli öğretim üyesi, temel tıp

Eğitim-İş torba yasaya karşı alanlardaydı



Eğitim-İş, Tayyipçiller'in okullarımızı ticarethaneye dönüştüren yasa tasarısını 1 gün iş bırakarak ve Milli Eğitim Müdürlüklerine yürüyerek protesto etti. Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarında eğitim emekçileri Tayyipçiller'in eğitim alanında hayata geçirdiği bilimsel ve rant amaçlı uygulamalarına karşı seslerini yükseltti. Eğitim-İş'liler Ankara'da Tayyipçiller'in polislerinin biber gazlı saldırılarına karşı duraksamaksızın yürüyüşlerine devam etti.

Büyük bir coşku içinde geçen eylemlere Tayyipçiller'in son zamanlarda bir bir ortaya saçılan hırsızlıklarına karşı gösterilen tepkiler damgasını vurdu.

15'te



HİKMET KIVILCIMLI

Uyanmak için uyarmalı
Uyarmak için uyanmalı



ÇIKIYOR

DERLENİŞ YAYINLARI

4. Baskı